

Willibrordusblad
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus
Zomer/Herfst 2022



Zomertijd is voor velen ook vakantie­tijd. We genieten graag van het mooie weer en we trekken er dan graag op uit. Lukt het niet met een vliegtuig dan maar met de trein, de auto of de fiets.

In de vakantie nemen we even afstand van de dagelijkse beslom­meringen. Even geen mails of appjes die beslist snel beantwoord moeten worden.



Geen kinderen of kleinkinderen die naar school moeten of thuis moeten worden opgevangen en aan het huiswerk moeten worden gezet.

Gewoon een poosje lekker doen waar je zin in hebt.

Die tijd is ook goed om eens na te denken over waar we mee bezig zijn en wat echt belangrijk is in ons leven.

Prediker schrijft dat hij heeft vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten en als hij geniet van al het goede dat hij

moeizaam heeft verworven het een geschenk van God is.

Het is dan ook goed om daarbij eens stil te staan. Misschien kan de agenda iets minder vol worden gepland na de vakantie en gunnen we onszelf dan ook de tijd om te genieten in plaats van alleen maar achter allerlei gestelde doelen en deadlines aan te jagen. Iets meer rust in de hectiek van alledag zou ons allemaal goed doen. Wij hebben van de tijd een dwingend keurslijf gemaakt en door alle prikkels die wij per dag binnen krijgen zitten onze hoofden vaak zo vol dat er geen nieuwe kennis meer bij kan. Laat staan dat we de tijd vinden om te genieten van de dingen waar we mee bezig zijn.

Voor alles is een tijd, zegt prediker. Laten we dus ook de tijd nemen om onze dingen te doen zonder de dwang van het horloge maar eveneens de tijd nemen voor elkaar en om van datgene wat we doen te genieten.

Ik wens u een fijne zomervakantie.

Paul Brommet

Bedankt!

Op zondag 10 juli mocht ik mijn koperen priesterjubileum vieren. Met dankbaarheid kijk ik daarop terug. Tot mijn aangename verrassing stond behalve de koorleden en de organist ook Frank bij de poort om mij als misdienaar te assisteren.

De eucharistieviering werd goed bezocht. Bij het uitgaan kreeg ik van ieder



de hartelijke gelukwensen. Na afloop was er de beloofde taart bij de koffie.

In de kloostergang werd ik toegesproken door onze penningmeester. Hij bood mij namens de parochie een cheque aan van € 300,00 om te gebruiken voor de aankoop van een kunstwerk. Het zijn er zelfs twee geworden. Een schilderij van Anneke Leenders, getiteld "De geest in de materie"

en een ingekleurde houtsnede van een Veluws boerderijtje van de hand van Paul van Dam. Na de verbouwing van onze woonkamer in september krijgen ze daar een prominente plaats.

De cheque werd vergezeld van een boek over kunst en twee boeketten.

Ik was blij verrast door deze gulle gaven, dat hat ik echt niet zien aankomen.

Ik dank iedereen die er aan meegewerkt heeft en alle kerkgangers voor hun bijdrage aan een mooie viering en een gezellig samenzijn na afloop.

Al met al kan ik terugkijken op een hartverwarmend jubileumfeest.

Wie weet haal ik ook nog mijn 25-jarig priesterfeest. Dan moet ik nog wel eventjes 85 jaar worden. Dan denk ik maar even aan het slotlied op 10 juli "Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand." De tijd zal het leren.

Nogmaals allen, hartelijk dank.



Paul Brommett

Voortijdig vertrek van de pastoor

Twee van de laatste zinnen in het vorige artikeltje waren: "Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand. De tijd zal het leren". Intussen heeft de tijd wat meer geleerd.

Helaas heb ik vanwege gezondheidsredenen moeten besluiten om aan de aartsbisschop te vragen mij eerder ontslag te verlenen als deservitor van de parochie Arnhem. Ik zal per 1 december van dit jaar terugtreden.

Ik heb veel last van artrose van mijn nek, waardoor ik de hele dag tintelingen in mijn armen en handen heb. Soms leidt dit tot uitvalsverschijnselen. Ik moet dan heel erg mijn best doen om de patee niet uit mijn handen te laten vallen. Af en toe lukt het mij niet om het deksel op de ciborie terug te zetten en dat hebben sommigen van u wel gemerkt.

Vaak wordt ik 's nachts wakker van het brandende gevoel in mijn armen. Kortom, het is een flinke last. Medische onderzoeken lopen nog en ik weet dan ook nog niet of er wat aan gedaan kan worden. Al met al zijn het signalen dat ik het ook wat rustiger aan moet doen.

De aartsbisschop en het collegiaal bestuur doen hard hun best om voor mij een opvolger te vinden en het streven is om een permanente opvolger te vinden.

De komende maanden doe ik nog wel de eucharistievieringen volgens het dienstenrooster. Huisbezoeken blijf ik tot mijn vertrek ook nog doen.

Paul Brommet

Doop Sandra Maatman



Ons gastlid Sandra Maatman heeft te kennen gegeven dat zij gedoopt wil worden. Er is een periode van voorbereiding aan vooraf gegaan. Op 4 september aanstaande is het zover. Zij zal dan door de doop definitief deel uitmaken van onze gemeenschap. In de eucharistieviering zal zij ook voor het eerst ter communie gaan.

Het is voor onze gemeenschap een vreugdevolle gebeurtenis. Wij bevelen haar in uw gebeden aan.

De foto hiernaast is afgelopen zondag gemaakt, toen zij als voorbereiding op de doop een zalving ontving.

Fred Schneider overleden



Op 12 augustus jongstleden bereikte ons het droeve bericht dat Fred Schneider de dag ervoor was overleden. Fred was een trouwe parochiaan, een spiritueel mens. Lange tijd was hij op zoek. Bij zijn eerste bezoek aan onze kerk in een viering van de eucharistie, wist hij dat dit zijn thuis zou worden. Hij is gebleven en heeft vaak geholpen met allerlei klussen. Wij zijn dankbaar dat wij hem in ons midden mochten hebben.

Wij wensen zij echtgenote Carla, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

De eucharistie van de uitvaart vond plaats op 18 augustus en aansluitend de crematie in het crematorium Moskowa. Wij bidden voor zijn eeuwige rust en om de kracht van de heilige Geest voor zijn familie.

Peiling Communieviering

Maandelijks hebben we binnen onze parochie drie vieringen: De tweewekelijkse viering op zondag in onze parochiekerk en op de eerste zaterdag van de maand in Nijmegen. Geïnspireerd door onze Anglicaanse zusterkerk is het idee geboren om te peilen of er behoefte is aan een maandelijkse communieviering op een doordeweekse ochtend of middag.

Voor een kleine groep parochianen geldt dat ze aangewezen zijn op (openbaar) vervoer. De zondagochtend is vaak moeilijk met de verbindingen of ze krijgen visite. Met een maandelijkse communieviering kunnen we hier een oplossing bieden. Met het tijdstip zijn we een beetje gebonden aan de beschikbaarheid van de kerk en Kloostergang. We denken aan de derde week van de maand het kan in de ochtend of in de middag. Uiteraard is er na afloop ontmoeting bij koffie en thee.

Omdat we kampen met een tekort aan vrijwilligers zal het zonder koor en organist zijn. Het is voor het KB een uitdaging om een formule te vinden voor een zin- en sfeervolle viering. Die uitdaging gaan we graag aan!

Graag horen we van jullie of u hier belangstelling voor heeft.

De ontvangers van de digitale parochiebrief krijgen hierover nog een mail. U kunt uw belangstelling en wensen ook doorgeven aan pastoor Paul en Antoon en Alwin.

De Vredesweek is dit jaar van 18-25 september. Wij starten de Vredesweek 2022 op zondag 18 september met de eucharistieviering. Daarna is de kerk open tot 16:00u.

Op woensdagmiddag 21 september is de kerk open van 12:00u tot 16:00u met om 12:30u een liturgisch moment. Het thema van de Vredesweek 2022 is: Generatie Vrede

Vooraf de oorlog in Oekraïne heeft het verlangen naar vrede doen opleven. Maar wat kunnen we ver weg en in ons eentje doen? Kleine dingen,



veelvuldig gedaan kunnen echter een heleboel betekenen zoals bemoediging en hoop geven aan mensen om je heen. Dit kan zich als een olievlek uitbreiden.

Dit kan met een klein gebaar. Als parochie willen we persoonlijke vredeswensen onder onbekenden verspreiden. Iedereen vindt het leuk om een kaartje te ontvangen. We hopen met onze activiteit harten te openen.

In de weken voorafgaand aan de Vredesweek kunt u in de Kloostergang vredeswensen schrijven. De ontvangers van de nieuwsbrieven ontvangen deze ook digitaal. De Vredeswensen worden op woensdag 21 september in de buurt verspreid.

Tijdens de Openkerk kunt U binnenlopen. Er liggen vredesgebeden klaar. Bij de vredeskaars kunt u stil zijn en in de Kloostergang kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee, vredeswensen schrijven en een praatje met de vrijwilligers maken. Meer informatie over de vredesweek vindt u op de landelijke website: <https://vredesweek.nl>

Alwin Meesters

Open Monumentendag

In Arnhem zijn op 10 en 11 september 2022 meer dan 40 monumenten gratis te bezoeken tijdens de 36e editie van Open Monumentendag. De Arnhemse ondertitel van dit jaar is "groene golf." Dit heeft alles te maken met het landelijk thema: "Duurzaamheid."

Dit jaar stellen we tijdens Open Monumentendag onze Oud-Katholieke parochiekerk open. Hij is gebouwd in 1941, tijdens de bezetting. De architect Gerrit Feenstra staat bekend om zijn spaarzaam materiaalgebruik. De beperkingen die de bezetter oplegde bij de bouw maakten dat het

interieur van de kerk sober werd gehouden. Geen uitspattingen. Of zijn er toch ongemerkt wat dingen ingeslopen?

De historie van onze parochie leert ons dat ons "hebben en houden" van oudsher bij elkaar gesprokkeld werd uit andere parochies. Financieel waren er geen uitspattingen. Hergebruik, soberheid en ingetogenheid waren troef. Waar kerkinterieurs vaak donker zijn en willen imponeren kenmerkt onze parochiekerk zich door licht, ruimte en vrijheid.

We nodigen jullie graag uit om onze kerk eens op een andere manier te bekijken.

Op de website van de Arnhemse Open Monumentendag staat een overzicht van de deelnemende monumenten, de activiteiten en de openingstijden: <https://www.openmonumentendagarnhem.nl/>

Wij zijn open op zaterdag 10 september van 11.00-17.00 u. U bent allen van harte welkom!

Alwin Meisters



Liturgisch vaatwerk Kerngroep Nijmegen



Voor de Kerngroep Nijmegen ontvingen we van de R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere te Enschede een set aardewerk liturgisch vaatwerk: 1 hostieschaal, 2 ampullen en 6 kelken/bekers.

Deze waren aan hen overgedragen door de Studentenkerk Enschede. Volgens de omschrijving in de basislijst kunstschaten is het afkomstig uit de voormalige Sint Paulusabdij Oosterhout, gedateerd 1984.

Het is stevig zwaar groen geglazurd vaatwerk dat tegen een stootje kan. Gezien de maandelijkse "verhuizing" zijn we hier erg blij mee.

Op deze plaats de bemiddelaars en de gevers hartelijk dank!

Internationaal oud-katholiek congres (Bonn)

Eén keer in de vier jaar komen oud-katholieken vanuit heel de wereld samen om elkaar te ontmoeten tijdens het internationaal oud-katholiek congres. Dit jaar vindt het congres plaats in Bonn van 1-4 september 2022, onder het thema 'Voor het leven'. Hieronder vind je informatie over het programma en hoe je je kunt aanmelden.

Op het congres in Bonn, een stad aan de Rijn, ontmoeten we geloofsgenoten wereldwijd, vieren we samen en wisselen we van gedachten over zaken die ons als christenen aangaan.

Programma

Het congres begint op donderdag 1 september om 16.00 uur in de oude plenaire zaal van de Duitse Bondsdag, die nu deel uitmaakt van het WCCB (World Conference Center Bonn). Daar staat een gevarieerd programma voor ons klaar met lezingen, workshops, diners, en vieringen. Op zondag worden de congresdeelnemers uitgenodigd voor verschillende eucharistievieringen in oud-katholieke gemeenschappen in Bonn en omgeving.

Tickets

Het congres ticket van € 150,- is incl. lunch en diner en geeft toegang tot alle officiële evenementen (inclusief de boottocht op de Rijn). Er zijn ook dagkaarten en tickets met korting verkrijgbaar. Hotelovernachtingen in verschillende prijscategorieën zijn gereserveerd. Raadpleeg de website van het congres: www.iakk2022.de voor meer informatie en inschrijven.

Financiële ondersteuning

Voor wie financiële ondersteuning nodig heeft om deelname mogelijk te maken, is er een subsidie beschikbaar van € 250 per persoon. De subsidie zal worden toegekend op basis van volgorde van aanmelden (in totaal zijn veertig subsidies beschikbaar).



Cafe Doodgewoon

Dat we doodgaan is de enige zekerheid die we hebben in het leven. Toch hebben we het weinig over de dood, laat staan over ónze dood. In Café Doodgewoon willen we tijd en ruimte maken om met elkaar over de dood en het sterven te spreken.

In het Café Doodgewoon van september is het thema: het proces van het sterven. Hoe ga je dood? (wat te verwachten aan lichamelijke klachten en hoe ermee om te gaan? – zeg maar het ‘biologische proces’).



Gast is Guus Arends, arts (zie www.levenseindepraktijk.nl).

De onderwerpen van de komende cafés, ook rond het thema ‘het proces van het sterven’, zijn dan: Afscheid (2) en Rouw (3).

Voor de één is de dood abstract, ver weg, voor de ander concreet, dichtbij. Wat we delen is dat we stilstaan bij onze sterfelijkheid en hoe we ons

daartoe kunnen en willen verhouden.

Café Doodgewoon is voor iedereen en voor alle leeftijden en wordt 1x per maand aangeboden, steeds op de 2de vrijdagmiddag van de maand. Graag vooraf aanmelden!

Als je interesse hebt, maar niet overdag kunt, laat het ons dan weten. Dan kijken wij of we ook 1x per maand ‘s avonds een Café kunnen aanbieden.

Begeleiding: Renée Wagenvoorde en Ad Boogaard.

Renée Wagenvoorde is studieadviseur aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Ad Boogaard is coördinator van D3rde Verdieping.

Data: de vrijdagen 9 sep , 14 okt, 11 nov en 9 dec (telkens de tweedede vrijdag van de maand). Tijd: van 14.00 uur tot 16.00 uur. Plaats: de Rozet 3.09 in Arnhem. Voor de kosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Inschrijven kan via

<https://d3rdeverdieping.nl/cursussen-en-workshops/cafe-doodgewoon-4/>

Financiën

Onze parochie staat er helaas financieel niet goed voor. Aan de landelijke kerk hebben we tot nu toe slechts één volledige en één gedeeltelijke termijn van de heffing kunnen afdragen. Dit had eigenlijk al drie volledige termijnen moeten zijn.

De huurinkomsten zijn in de tijd van corona gedaald, maar de verhuur is niet op het oude niveau teruggekomen. De lutheranen vierden, evenals wij, éénmaal per twee weken.

Eén van de twee koren die de kerk huurden, heeft de huur opgezegd. Als een van de redenen werd genoemd, dat er te weinig ruimte is voor een goede kooropstelling. Een ander koor, dat interesse had heeft om diezelfde reden al eerder ervan afgezien om de huur sowieso aan te gaan.

Op de Gemeentevergadering werd gepeild of we konden onderzoeken of we de voorste twee rijen banken konden vervangen door stoelen. Er waren geen grote bezwaren. We zoeken nog naar goedkope stapelbare kerkstoelen.

Collectes



We specificeren het doel van de tweede collecte. Bijvoorbeeld voor het orgel, voor plaatselijke kerkopbouw, onderhoud, plaatselijke publiciteit. Dat is om er specifiek aan te herinneren welke kosten er allemaal verbonden zijn aan de parochie.

Vaste bijdragen

De vaste bijdragen (kerkbalans) vormen natuurlijk ook een belangrijke bron van inkomsten. Helaas is dat ook dit jaar minder. Het is in deze tijd van inflatie natuurlijk moeilijk om wat meer van u te vragen, maar ook voor de kerk worden veel dingen steeds duurder.

Als u geen automatische overschrijving gebruikt, maar bijvoorbeeld jaarlijks of per kwartaal handmatig overmaakt, vragen we u even na te gaan of u niet een termijn vergeten bent. Wellicht is het mogelijk uw bijdrage iets te verhogen.

Antoon Smulders

Collecte gemist?

Op de pagina hiernaast leest u dat de financiële situatie van de parochie niet al te rooskleurig is.

Uw bijdrage wordt graag ontvangen op het rekeningnummer van de parochie (zie hiernaast). U kunt ook de QR-code hieronder scannen. Die functioneert een maand lang.



Contact



Postadres

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus
Adolf van Nieuwenarlaan 3A
6824 MA Arnhem

Deservitor

Paul Brommet
☎06-16348956
✉pastoor@arnhem.okkn.nl

Keurgroep Nijmegen / Algemene zaken

Alwin Meisters
☎06-19436348
✉nijmegen@arnhem.okkn.nl

Ambtelijk secretaris

Bas Meisters
✉secretaris@arnhem.okkn.nl

Penningmeester / Kopij parochiebrief

Antoon Smulders
☎06-27221788
✉penningmeester@arnhem.okkn.nl
✉parochiebrief@arnhem.okkn.nl

Bankrekening

NL31 INGB 0000 8226 04 t.n.v. Oud-Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

Website

<https://arnhem.okkn.nl>
<https://nijmegen.okkn.nl>

Diensten

Eucharistievieringen in Arnhem in deze periode elke zondag 10.30 u, afwisselend luthers en oud-katholiek. Tevens is er elke zondag om 17.00 uur een anglicaanse viering. Alles onder voorbehoud van de coronaregels.

L Lutherse viering

N Nijmegen: Eerste zaterdag van de maand 19.00 uur. Dominicuskerk, Prof.Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.

- zo 28 aug **L**
za 3 sep **N**
zo 4 sep Zondag na Pinksteren 18, Zondag van het discipelschap
zo 11 sep **L**
zo 18 sep Zondag na Pinksteren 20, Zondag van de onrechtvaardige rentmeester

zo 25 sep **L**
za 1 okt **N**
zo 2 okt Zondag na Pinksteren 22, Zondag van de onnutte knechten

zo 9 okt **L**
zo 16 okt Zondag na Pinksteren 24, Zondag van de onrechtvaardige rechter

zo 23 okt **L**
zo 30 okt Allerheiligen



- za 5 nov **N**
zo 6 nov **L**
zo 13 nov Zondag na Pinksteren 28 Zondag van de zeven broeders
zo 20 nov **L**
zo 27 nov Eerste zondag van de Advent

