

Willibrordusblad
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus
Pasen en Pinksteren 2022



Van palmpasen naar pasen tot pinksteren



Het uitkomen van dit Willibrordusblad gebeurt vlak voor het feest van Palmpasen.

Bij dat feest werd Jezus juichend ingehaald in Jeruzalem. De leerlingen spreidden hun mantels voor hem uit op de weg en zwaaiden met palmtakken als teken van eerbied en vreugde. Overal klonk het "Hosannah".

Kort daarop begint de echte lijdensweg van Jezus, nadat hij met de twaalf het Pesachmaal had gehouden.

Slechte een paar uur later klonk de kreet "kruisigt hem!"

Met Pasen vieren we dan het feest van de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Hier pas zullen de discipelen antwoord vinden op de vraag "Wat is dat, uit de doden verrijzen?"

De Emmaüsgangers hebben het niet meegekregen. Zij zijn nog volop bezig hun teleurstellingen te verwerken. Ze hadden wel iets anders verwacht dan een wrede kruisiging. Pas door het teken van de Heer, het breken van het brood, ontdekken ze wie er met hen mee is gelopen.

Gebeurt dat ons ook niet, dat wij niet in de gaten hebben wie er met ons mee loopt? In ieder mensenleven komen op momenten crises voor, zoals het overlijden van een dierbare, het mislukken van een relatie of wat dan ook. Ook al lopen er in zo'n situatie mensen met ons mee, toch herkennen wij vaak nergens Gods aanwezigheid.

U kent die uitdrukking wel: Het gebeurt als Pasen en Pinksteren op één dag vallen.

Met andere woorden, het gebeurt nooit. De weg van



Pasen tot Pinksteren is een lange weg, wel 50 dagreizen door het leven. Wat kan er allemaal in die dagen gebeuren?

Vallen Pasen en Pinksteren dan voor ons op één dag en gebeurt er niets als wij in crisis zijn? Verwachten wij te veel, of hebben wij geen reële verwachtingen over zijn aanwezigheid?

Het beeld van Jezus, die tijdens de storm op het meer ligt te slapen in het vooronder dringt zich op. Je zou willen roepen "wakker worden, het stormt en ik kan het niet meer aan!"

Toch zou ik het niet willen laten aankomen op de wederkomst van Christus. Immers in zijn daden heeft hij ons laten zien hoe om te gaan met onze dagelijkse werkelijkheid.

Zijn vertrekpunt daarbij waren steeds de twee geboden waaraan de Wet en de Profeten zijn opgehangen: God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf. Als we die twee geboden in ons leven maken tot een richtsnoer door daar daadwerkelijk uitvoering aan te geven, kan het gebeuren dat we ook in onze eigen crisis toch iets van Gods aanwezigheid ervaren.

Dan wordt de verrijzenis van de Heer ook voor ons een realiteit.

Bidden is hierbij een belangrijk middel om het contact met God te ervaren. Al onze zorgen en ons verdriet en onze pijn kunnen we bij hem neerleggen. Zoveel woorden zijn daar niet voor nodig. Jezus zelf heeft ons het "Onze Vader" geleerd. Korter en meer meditatief bedoeld is het Jezusgebed uit de Oosters orthodoxe kerk. "Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij, arme zondaar." Vaak worden de woorden "arme zondaar" al weggelaten, maar het kan nog korter. Alleen de aanroeping van de naam 'Jezus' is al een gebed volgens die traditie.

Hij is immers een God van levenden. Wij levende mensen mogen hem dan ook aanroepen, net zoals de apostelen.

Tussen Pasen en Pinksteren vond de hemelvaart plaats. Jezus deed daarbij de belofte van de komst van de heilige Geest. We hoeven daarom niet naar de hemel te blijven staren zoals volgens het boek Handelingen de apostelen deden, maar er ook op vertrouwen dat Hij eens weder komt. Tot die tijd zullen we van hem moeten blijven getuigen in woord en daad als de levende kerk van Jezus Christus. De heilige Geest die in ons midden is, zal ons daarbij leiden en inspireren.

Een goede Paastijd toegewenst.

Paul Brommet

Liturgische benodigheden Kerngroep Nijmegen



Na het vertrek van pastoor Joke Kolkman realiseerden we ons dat er bij de maandelijkse vieringen in Nijmegen een logistiek probleem was ontstaan. Pastoor Joke bracht alle benodigheden voor de vieringen mee uit de Arnhemse sacristie. Wilden we op dezelfde wijze doorgaan, dan zou dat betekenen dat



pastoor Paul vanuit zijn woonplaats eerst alles in Arnhem moest ophalen en na afloop weer naar Arnhem moest terugbrengen voordat hij weer naar huis kon. Dat was wel wat veel gevraagd.

We hebben een aantal keren in Nijmegen gecollecteerd voor de aanschaf van eigen benodigheden. Een flinke start werd gemaakt met een gulle donatie uit de verzameling van wijlen priester Jan de Haan door zijn echtgenoot Gerard Schoonderbeek. Jan de Haan was bovendien initiator van de Kerngroep Nijmegen.

Via zijn contacten regelde Gerard ook drie kazuifels, voor de witte, groene en paarse zondagen. In de Viering van 2 april in Nijmegen droeg Paul voor het eerst het paarse kazuifel, wat bij de Kerngroep in goede smaak viel.

Namens de Kerngroep Nijmegen en het parochiebestuur hartelijk dank aan Gerard voor zijn donaties en bemiddeling!

Alwin Meisters, coördinator OK Kerngroep St. Stephanus Nijmegen

Willibrordusblad op papier?

Op de onlangs gehouden Gemeentevergadering kwam ter sprake, dat het Willibrordusblad eigenlijk zo weinig mogelijk op papier rondgestuurd moet worden. Niet alleen vanwege de porto- en drukkosten, maar ook uit milieuoverwegingen.

We zullen in de toekomst het Willibrordusblad niet meer op papier toesturen aan mensen van wie we het e-mailadres hebben, tenzij zij expliciet aangeven dat ze dat wél willen.

Verslag NOVA-dag 2 april 2022 in Arnhem

We waren te gast bij de parochie Arnhem voor een inspirerende workshop onder leiding van Marinda van Hierden. Met 10 vrouwen van de OKViB hebben we een goede NOVA-dag beleefd. Helaas waren er enkele afzeggingen, maar na 2 jaar pandemie kijkt niemand daar meer van op.

Monique Bergers en haar moeder Maureen Bergers-Ros, beide van de parochie Arnhem, ontvingen ons hartelijk. De ruimte naast de kerk is licht en gezellig, alles stond al klaar voor de creatieve workshop. We gingen van start met een lied over vrede, uitgekozen door Margot Kersaan, gewaardeerd door ons allemaal omdat de vrede zo ver te zoeken is in oost Europa. Vervolgens heeft Alwin Meisters, lid van het kerkbestuur van de parochie, ons op zijn enthousiaste wijze veel verteld over de bijzonderheden van de kerk die gebouwd is in het eerste oorlogsjaar 1941.

Na nog een kopje koffie of thee met een paaslekkertje erbij werden we door de workshopbegeleidster ingeleid in het proces van het maken van een soulkaart. Een soulkaart maak je door intuïtief afbeeldingen te kiezen die je aanspreken en deze op een kaart tot een geheel te maken dat jou iets te vertellen heeft, maar dat deel volgt pas na de lunch. Het is een methode die een vast stramien volgt. Degenen die deze workshops mogen geven, hebben een training gevolgd en moeten zich houden aan de regels van de grondlegger. Dit geeft structuur, het is als een pad wat je gezamenlijk afloopt, en waarbij ieder haar eigen kaart of kaarten maakt en daar van alles bij beleeft. Een ontspannen en creatieve manier om contact te maken met je innerlijke wijsheid, volgens de folder. Vooropgesteld dat je van knippen en plakken houdt natuurlijk.

Marinda had heel veel materiaal meegenomen. Voorbeelden van kaarten en bakken vol met



afbeeldingen, gesorteerd naar 'natuur', 'mensen', 'dieren' of 'gebouwen'. Allemaal zónder tekst, om te voorkomen dat je er bij na gaat denken. Na anderhalf uur knippen en plakken had ieder één of meer kaarten gemaakt en was het tijd voor het korte middaggebed in de kerk waarin Margot ons voorging. Ze had ook hierbij weer het thema 'vrede' voor ogen gehouden, een mooi verstild moment midden op de dag.

De zelf meegebrachte lunch en het fruit, het sap en de (karne)melk,



verzorgd door Maureen, smaakten goed na deze goedgevulde ochtend. Maureen was een fijne gastvrouw die ons de hele dag omringde met haar zorg.

Na de lunch, de tafels waren ondertussen weer vrij van knipsels en plaksel, kwam het 'echte werk', het interpreteren van je kaart met behulp van een aantal (vaste) vragen. Vragen die je aan je kaart stelt, vragen die door de antwoorden die je van je kaart krijgt, je verder kunnen brengen in je persoonlijke situatie. De vragen zijn gericht op wat *déze* kaart jou te vertellen heeft op *dít* moment. Wat de kaart je komt brengen, hoe hij jou als gids kan dienen en een richting wijst. Het was

wonderlijk hoe ieder geraakt werd door de boodschap van haar kaart op een heel persoonlijke manier, naar gelang de persoonlijke situatie waar de maakster zich in bevindt. Het was mooi om in koppels van twee de tekst voor te lezen aan de maakster. Zo hoor je de boodschap van jouw kaart hardop uitgesproken worden. Dan komt het nog meer binnen. Als kers op de taart hebben we daarna de kaarten in de kerk in een kring gelegd en hebben ze aandachtig en respectvol bekeken en nog wat laatste dingen gezegd, om te delen, om te danken, om te eren. Een waardevolle afronding van een waardevolle dag.

We kregen het advies de kaart nog een poos thuis neer te zetten, zodat je er nog een tijdje aan herinnerd wordt door jouw intuïtieve knipsel en plaksel wat voor jou de boodschap was.

Ankie Ligteringen

Janneke had een lieve en lekkere attentie meegenomen met een hartelijk dankwoord voor onze gastheer en -dames en de inleidster. Daarna was het weer tijd om huiswaarts te gaan. Voor Janneke om naar Friesland af te reizen, een heel end! We vertrokken met een ander gemoed dan waarmee we kwamen. Zo zonder teveel nadenken of praten over onze soulkaart waren we geïnspireerd geraakt, ieder op haar eigen wijze.

Gemeentevergadering 3 april

Zondag 3 april na de viering vond de halfjaarlijkse Gemeentevergadering plaats.

Na de viering en het koffiedrinken namen 20 parochianen deel aan de vergadering. Een groot gedeelte van de vergadering ging over het financieel jaarverslag en de begroting. Als vanzelf ging het gesprek meerdere keren over naar de thema's vergrijzing van de parochie, beperkt aantal vrijwilligers, tweewekelijks vieren.

Het een en het ander hangt samen en het mag ook eens hardop gezegd worden: We zijn bezorgd! Voor het kerkbestuur is het fijn om te weten dat deze zorgen ook binnen de parochie gedeeld worden.

Vorig jaar zijn we begonnen met extra activiteiten: de Vredesweek, de openstelling van de kerk met Kerstmis, het afhalen van de Driekoningenzegen en Wijwater, de pastorale inloop op woensdagmiddag enzovoort. De persberichten worden goed opgepakt en we zien ons regelmatig op de diverse websites voorbij komen. Ook TV- en Omroep Gelderland weet ons te vinden.

Vaste kerkgangers zien dat er de laatste tijd nieuwe gezichten in de kerk zijn. Dat geeft hoop.

We beseffen dat we een uitgestrekte parochie zijn met grote afstanden. En men niet voor 10 minuten naar Arnhem reist.

Bij de extra activiteiten is er altijd ruimte voor een praatje en is er koffie en thee! Voor de vrijwilligers is uw komst een stimulans. Wellicht wilt u meewerken of vindt u het leuk iets van uw creatieve hobby te laten zien.

Als de activiteiten en de pastorale inloop leiden tot nieuwe gezichten bij de vieringen, vrijwilligers en gast(leden) kunnen we het tij keren. De eerste tekenen zijn gunstig!

Voor de veiligheid hebben we in de portalen een bel geïnstalleerd. Bij binnenkomst gaat in de Kloostergang een signaal af. Ook zijn er, nu we vaker open zijn, enkele sloten nodig op binnendeuren.

Een financiële bijdrage is van harte welkom en een opsteker voor de vrijwilligers. Verder kunnen we wat extra handen gebruiken: Misassistent,





Gastheer, koffiegroep, bloemen, de tuin, de klusploeg, multimedia, bestuur, de was en heel belangrijk: stemmen voor het koor.

Voor de activiteiten zijn we op zoek naar een lamineerapparaat A3, een papiersnijder en bordensteuntjes ten behoeve van exposities en dergelijke. Graag vooraf kortsluiten met secretaris@arnhem.okkn.nl Niet dat we overspoeld raken :-)

Kortom, er is hoop en er is zeker bereidheid om er de schouders onder te zetten. We blijven ons inzetten voor de toekomstbestendigheid van onze zo dierbare parochie.

Wat kunnen we nog meer doen om kerk te zijn?

In de gemeentevergadering van november vorig jaar is onder andere gesproken over wat we als kerk meer voor elkaar kunnen betekenen. Met name als mensen niet naar de kerk kunnen komen, kan de kerk dan naar de mensen komen?

Als signaal van onderlinge verbondenheid is toen het voorstel gedaan om niet alleen de pastoor individuele parochianen te laten bezoeken maar ook het bezoeken van parochianen naar elkaar. Een soort bezoekgroep dus.

Wellicht zijn er mensen die hiervoor interesse hebben. Geeft u dat dan door aan pastoor Paul.

Een andere mogelijkheid is die van het groot huisbezoek. Ik ben voornemens om na Pasen afspraken hiervoor te maken. Ik denk aan het vormen van groepjes parochianen die bij elkaar in de buurt wonen. Deze wil ik uitnodigen voor een bijeenkomst in eigen stad of dorp. Ik hoop dan ook dat er parochianen zijn die gastvrijheid willen verlenen en vooral ook parochianen die geïnteresseerd zijn.

Het is bij zo'n groot huisbezoek de bedoeling om met elkaar van gedachten te wisselen over wat ons bezighoudt in ons geloof.

Belangstellenden voor gastheer/-vrouwschap kunnen zich vast bij mij melden.

Andere ideeën zijn welkom.

Paul Brommet

Op Palmzondag 10 april is de kerk open van 13.00 uur tot 16.00 uur. U kunt dan palmtakjes ophalen. Om 15.00 uur wordt het lijdensverhaal voorgelezen. Er is dan ook een keramiektentoonstelling van Kristine Ram: Hof de hyacinten.

"In het snelle groeiproces van de hyacint zie je de verandering van bol, naar bloem De levenskracht, de expressie en de kleurenpracht van dit bolgewas boeiden mij opnieuw. Dit proces aandachtig waar te nemen roept bij mij gevoelens op van blijdschap om te mogen leven, de moed om te bloeien op de plek waar je bent en het vertrouwen dat alles zal gaan zoals het behoort te gaan." Meer informatie: <https://www.ramkeramiek.nl/>



Op woensdag 13 april wordt in Utrecht de Chrismamis gevierd. U kunt die via de livestream meevieren.

Op Witte donderdag is er om 19.30 uur een eucharistieviering. De dag daarna, Goede Vrijdag is er om 15.00 uur Kruisverering.

Op Paaszaterdag is om 21.00 uur de Paaswake en op Paaszondag om 10.30 uur de Hoogmis van Pasen.

Raad van Kerken

Ook de Raad van Kerken is op zoek naar vrijwilligers. Op hun verzoek dit bericht. De vacatures zijn de volgende

1. We zoeken een penningmeester . Zijn/Haar taak is om te waken over het beheer van de financiën en een kasboek bij te houden. Daarnaast moet natuurlijk een eenvoudige jaarrekening worden opgesteld en moeten de verzoeken voor contributie bij de lidkerken worden uitgezet.

2. We zoeken een redacteur van het maandelijks Bulletin. Haar/Zijn taak is om de berichten en de bijdragen voor de columns en artikelen om te vormen tot het Bulletin dat 10 keer per jaar digitaal aan alle leden doorgestuurd wordt. De taak is niet heel omvangrijk, maar we zoeken iemand die een beetje zicht heeft op het kerkelijk nieuws of zich daar snel voor in kan werken en die handig is om alle stukken snel samen te voegen tot één geheel.

3. Daarnaast zoeken we ook nog iemand voor uitbreiding van het Dagelijks Bestuur

Veilige Kerk

Een tijdje geleden is in de landelijke kerk een “Beleidsnotitie Veilige Kerk” verschenen. Daarin worden richtlijnen gegeven over hoe om te gaan met mogelijke signalen van (seksueel) misbruik.

Nu zult u zeggen “zoiets komt bij ons niet voor” en we hebben inderdaad geen enkele reden om te veronderstellen dat dit wél zo zou zijn, maar helaas wordt dat ook vaak gedacht in situaties waarin er wél sprake was van misbruik of grensoverschrijdend gedrag.

In de beleidsnotitie wordt aanbevolen om voor een aantal vrijwilligers functies een verkaring omtrent gedrag aan te vragen.

Er is ook een handreiking voor het handelen bij mogelijke signalen



van misbruik en een handreiking voor benadeelden. Die kunnen gedownload worden via <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/> . Daar vindt u ook meer informatie.

Misschien wel het belangrijkste: er zijn ook vertrouwenspersonen: Marcel van der Vloet (marcel.vandervloet@okkn.nl, telefoon 06 15 88 03 62) en Mary Hallebeek (mary.hallebeek@okkn.nl, telefoon 06 28 89 27 84). Meer informatie over de

vertrouwenspersonen vindt u op <https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen>.

Open Kerk

Tot Pinksteren is de kerk elke woensdag van 12.00 u tot 15.00 u open voor een kaarsje, gesprek en/of een kopje koffie. Uitzondering 13 april.

Na Pinksteren zal de openstelling geëvalueerd worden en dan wordt besloten of en hoe we ermee doorgaan.

Pinksteren

Zoals u weet zijn er afwisselend lutherse en oud-katholieke vieringen. Zondag 5 juni, Pinksteren, is het de beurt aan de lutheranen. Het is nog niet bekend hoe wij, als oud-katholieken die dag zullen vieren.

Collecte gemist?

Dit jaar is de opbrengst van de Vastenactie bestemd voor de Anglicaanse Bisschop Manuel die samen met enthousiaste parochianen in zijn bisdom in Mozambique vluchtelingen. Helpt een nieuw mee? Uw bijdrage wordt graag ontvangen op het rekeningnummer van de parochie (zie hiernaast). U kunt ook de QR-code scannen. Die functioneert een maand lang.



Contact



Postadres

Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus
Adolf van Nieuwenarlaan 3A
6824 MA Arnhem

Deservitor

Paul Brommet
☎06-16348956
✉pastoor@arnhem.okkn.nl

Keurgroep Nijmegen / Algemene zaken

Alwin Meisters
☎06-19436348
✉nijmegen@arnhem.okkn.nl

Ambtelijk secretaris

Bas Meisters
✉secretaris@arnhem.okkn.nl

Penningmeester / Kopij parochiebrief

Antoon Smulders
☎06-27221788
✉penningmeester@arnhem.okkn.nl
✉parochiebrief@arnhem.okkn.nl

Bankrekening

NL31 INGB 0000 8226 04 t.n.v. Oud-Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

Website

<https://arnhem.okkn.nl>
<https://nijmegen.okkn.nl>

Diensten

Eucharistievieringen in Arnhem in deze periode elke zondag 10.30 u, afwisselend luthers en oud-katholiek. Tevens is er elke zondag om 17.00 uur een anglicaanse viering. Alles onder voorbehoud van de coronaregels.

L Lutherse viering

N Nijmegen: Eerste zaterdag van de maand 19.00 uur. Dominicuskerk, Prof.Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.



zo 10 apr

L Palmpasen

Kerk open van 13.00 tot
16.00u

15.00 u Lijdensverhaal

do 14 apr

19.30 uur Witte Donderdag

vr 15 apr

15.00 uur Goede Vrijdag,

15.00 u Kruisverering



za 16 apr

21.00 uur Paaswake

zo 17 apr

Pasen

zo 24 apr

L

zo 1 mei

Derde zondag van Pasen, Jubilate,
Juicht Gode toe

za 7 mei

N

zo 8 mei

L

zo 15 mei

Vijfde zondag van Pasen, Cantate,
Bezingt de Heer met nieuw gezang

zo 22 mei

L

zo 29 mei

Zevende zondag van Pasen, zondag
van de weeskinderen

za 4 jun

N

