

Parochiebrief
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus
Advent en Kerst 2021



Het kerkelijk jaar is kort geleden weer afgesloten met de zondag van de voleinding. Daarna begint een nieuw kerkelijk jaar, op de eerste zondag van Advent.

Buiten is het al vroeg donker. De zon staat laag aan de hemel, als zij zich al laat zien. Juist in deze donkere periode vieren wij christenen advent. Vier weken zijn wij vol van verwachting, want we gaan op weg naar het feest van de geboorte van Jezus.



Wij gelovigen associëren de duisternis met de dood. Zij is er als het ware het symbool van geworden. Het is ook de duisternis die ons omringt als wij op Goede Vrijdag de kruisdood van Jezus gedenken.

Wij moeten door de duisternis heen om uiteindelijk het licht te kunnen zien. Het licht van Christus, die van zichzelf zei "Ik ben het Licht der wereld".

Wij moeten uiteindelijk ook door de dood heen om getuige te kunnen zijn van Christus' verrijzenis. Zonder Goede Vrijdag is er geen Pasen mogelijk en zonder advent geen geboortefeest.

Wij belijden ook "dat Hij zal wederkomen in heerlijkheid". De adventstijd wordt vaak ook gezien als een tijd van inkeer en boete. Daarom is de liturgische kleur paars. Inkeer en boete, eerst met jezelf in het reine komen om je klaar te maken voor het feest. Jezus als het ware weer in jezelf geboren laten worden met het Kerstfeest om zo onze pelgrimage door het leven te voltooien in het geloof en het vertrouwen dat wij eens van zijn wederkomst getuige mogen zijn.

Ik wens u allen een inspirerende en gezegend adventstijd toe en ik wens u alvast een Zalig Kerstfeest.

Paul Brommet

*Dan schijnt de zon niet meer, de maan is niet te zien,
De sterren vallen neer: dan komt de zoon terug
En engelen zullen op zoek naar jullie zijn.
De bomen worden groen: de zomer gaat beginnen;
Zo zullen jullie zien, dat dit gebeurt. En vlug:
Mijn woord blijft staan. De rest gaat ooit voorbij*

*Maar ik weet niet wanneer. Geen engel die het weet:
De vader heeft de tijd. Zorg dat je wakker blijft.*

*Het is of iemand voor een onbekende tijd vertrekt
En jou dan bij zijn spullen in zijn huis op wacht zet:*

*Hij komt terug, 's ochtends misschien, of 's nachts, en dan
Vraagt hij naar jou. De tijden zijn zo spannend*

Dat niemand kan gaan slapen.

*Menno van der Beek,
in "Schriftgedichten" poëzie bij het kerkelijk jaar,
Uitg. Royal Jonbloed, Heerenveen.*

Het gedicht hoort bij Marcus 13, 24-37. In deze tekst spreek Jezus over zijn wederkomst.

In onze beleving gaan wij in de tijd van Advent toe naar het geboortefeest van Jezus. We mogen echter ook vooruitblikken naar zijn wederkomst.

Vieringen in de kersttijd

Helaas is het vanwege corona ook dit jaar niet mogelijk een nachtmis te houden. Er wordt gevraagd na 17.00 uur geen bijeenkomsten meer te houden.

Wel zal op vrijdag 24 december de kerk van half 2 tot 5 uur geopend zijn, met om 2, 3 en 4 uur een liturgisch moment. Op eerste en tweede kerstdag zijn er om 10 uur vieringen.



In memoriam Elly Smit

Op 16 oktober overleed op 95-jarige leeftijd onze parochiane Elly Smit. Zij was werkzaam in Velp, waar zij een verloskundige praktijk had. Oorspronkelijk kwam Elly uit IJmuiden waar zij hoorde tot de parochie van de H. Engelmundus. Door haar afnemende gezondheid en geestelijke vermogens kon zij al een aantal jaren niet meer naar de kerk komen. Regelmatig kreeg zij in het verpleeghuis de communie uitgereikt. Zij kreeg daar ook de ziekenzalving. Gedurende vele jaren werd zij vaak opgevangen en verzorgd door haar buurvrouw Hansje van Dijk.

Het afscheid van Elly vond plaats in het crematorium in Dieren met een dienst van Schriftlezing en Gebed. Op 1 november werd in de eucharistieviering haar gedachteniskruisje in onze kerk geplaatst.

Moge zij rusten in vrede.

Paul Brommet

Parochiebrief

U bent gewend om de Parochiebrief elk jaar kort voor het beging van de advent te ontvangen. Het verschijnen van de Parochiebrief volgt ongeveer de periodes van het kerkelijk jaar: Advent en Kerst, Veertigdagentijd, en Pasen/Pinksteren. Daarna volgen twee nummers die minder met het kerkelijk jaar te maken hebben: Zomer en Herfst.

Door de onzekerheden over de diensten vanwege de corona-epidemie verschijnt dit nummer nu helaas wat later.

Prijsvraag

Er blijkt nog wel eens verwarring te zijn over de naam "Parochiebrief". Die wordt nog wel eens verward met de (digitale) Nieuwsbrief. De naam "Parochiebrief" stamt nog uit de tijd van Peter Feenstra. Hij wilde er ook echt het karakter van een brief aan geven. De Willibrorduszegels achterin waren daar een voorbeeld van. Van internet en e-mail was toen nog niet of nauwelijks sprake. Om een eind te maken aan de verwarring zoeken we naar een nieuwe naam voor de Parochiebrief. Heeft u daarvoor een goed idee? Stuur dan uw suggestie naar Antoon Smulders. U maakt daarmee kans op een eervolle vermelding in... Tja, dat mag u verzinnen.

Het had een mooi feest moeten worden: 80 jaar kerkwijding. Alwin had een mooie tentoonstelling voorbereid, maar die kon door corona niet doorgaan, evenals de geplande lunch. In de viering zou aartsbisschop Bernd Wallet voorgaan, maar die moest kort tevoren afzeggen vanwege ziekte. Wel heeft hij een brief aan de parochie geschreven, die u hieronder kunt lezen.



Toch waren er ook lichtpuntjes. De achterliggende gedachte van een tentoonstelling was, dat we de kerk een meer open karakter zouden geven. Dat werd ook aangekaart bij de landelijke kerk en de suggestie werd gedaan om elke parochie een "beachflag", een "strandvlag" te geven. Dit idee werd door de landelijke kerk overgenomen en elke parochie kon er gratis een bestellen. Ook de Kerngroep Nijmegen heeft er een ontvangen.

Bij haar afscheid heeft Joke Kolkman aan de parochie een bijdrage aan de kerststal beloofd. Die werd aan Paul Brommet overhandigd, samen met een hondje, dat door een parochiaan was geschonken. Beide gevers hartelijk dank!



Brief van aartsbisschop Bernd Wallet

Goede mensen van de oud-katholieke gemeente van de Heilige Willibrord in Arnhem.

Hierbij wil ik u van harte feliciteren met de tachtigste verjaardag van de wijding van uw parochiekerk. Ik heb er naar uitgezien vandaag bij u voor te gaan en te preken, maar helaas is dat op het laatste moment door ziekte niet mogelijk.

Tja, dat kan er nog wel bij, dacht ik. Er waren toch al teleurstellingen. Zo hebt u zich met pastoor Paul en het kerkbestuur voorbereid op wat een feestweekend moest worden voor de parochie en voor de stad, met een tentoonstelling, een maaltijd, open deuren. We staan op een plek die we twee maanden geleden niet hadden voorzien. Veel is onzeker.

Aartsvader Jacob in de eerste lezing weet ook niet wat er nog allemaal op hem af zal komen en hoe lang dat nog duurt. Maar midden in zijn onzekerheid vindt hij een teken van stabiliteit: een ladder, een trap, uit de hemel op de aarde gezet. Al zijn zorgen en vragen kunnen erop omhoog klimmen, en keren als zegen en vreugden terug. Als teken daarvan wijdt hij zelf een ander teken van stabiliteit, een steen.

Zo staat uw stenen kerk midden in het vaak onzekere leven als plek waar de hemel je verzekert: ik ben met je. Van harte een mooie ochtend gewenst en heel graag tot ziens in Arnhem in betere tijden.

In Christus verbonden, + Bernd

Kerstpoetsen

Op zaterdag 18 december vindt het traditionele kerstpoetsen weer plaats. 's Middags vanaf 1 uur. Het koper wordt gepoetst, de banken schoongemaakt en wat er zich maar voordoet. Het is er altijd gezellig en bovendien is er taart. U bent van harte welkom

Bankrekening

De overdracht van Joke Kolkman naar Paul Brommet bij de ABN-AMRO verliep zeer moeizaam. Dit was aanleiding voor het kerkbestuur om eens na te denken over onze bankkeuze. We willen uiteindelijk bij een duurzame bank terecht komen. De eerste stap daarbij is het opheffen van de ABN-AMRO-rekening. Wilt u daarom uw overschrijvingen voorlopig alleen nog naar de ING-rekening doen? Het nummer staat op de voorlaatste pagina. Later volgt dan de omzetting naar een duurzame bank.

Collecte gemist

Wilt u onze Parochie steunen, bijvoorbeeld omdat er in deze coronatijd minder diensten en dus ook minder collectes zijn, of omdat u de Parochiebrief als belangstellende ontvangt, scan dan onderstaande Tikkie met uw telefoon. Klik vervolgens op de link en kies in uw bankprogramma het te schenken bedrag.

Alvast bedankt.



Contact



Deservitor

Paul Brommet
Leidekkersdreef 3
7328 AT Apeldoorn
☎0616348956
✉paul.brommet@okkn.nl

Secretaris

Niek v.d. Veen-Aerts, Koerlingwei 8,
6843 XS Arnhem
☎026-3819908
✉vdveenniek@kpnmail.nl

Penningmeester/ Kopij parochiebrief

Antoon Smulders, Weidekervel 107
6922 GB Duiven
☎06-27221788
✉antoon.smulders@upcmail.nl
✉parochiebrief@arnhem.okkn.nl

Bankrekening Arnhem:

NL31 INGB 0000 8226 04 t.n.v. Oud-
Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

Kerngroep Nijmegen

Alwin Meisters, Tangostraat 2,
6544 SW Nijmegen
☎024-3749741
✉nijmegen@arnhem.okkn.nl

Website

www.arnhem.okkn.nl

Diensten

Eucharistievieringen in Arnhem in deze periode elke zondag 10.00 u, afwisselend luthers en oud-katholiek. Tevens is er elke zondag om 17.00 uur een anglicaanse viering. Alles onder voorbehoud van de coronaregels.

L Lutherse viering

N Nijmegen: Over de vieringen (normaal om 19.00 uur) wordt nog nader bericht in verband met de coronaregels. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.

zo 12 dec **L**

zo 19 dec Derde zondag van de Advent, Gaudete

vr 24 dec 13.30 u tot 17.00 uur Open kerk, met om 2, 3 en 4 uur liturgisch moment

za 25 dec Eerste kerstdag

zo 26 dec H. Stefanus, diaken en eerste martelaar

zo 2 jan **L**



za 8 jan

N Onder voorbehoud. Nadere info volgt

zo 9 jan

Eerste zondag na Epifanie, Doop van de Heer in de Jordaan

zo 16 jan

L

zo 23 jan

Derde zondag na Epifanie, zondag van de synagoge van Nazaret

zo 30 jan

L

za 5 feb

N Nadere info volgt

zo 6 feb

Vijfde zondag na Epifanie, zondag van de wonderbare visvangst



zo 13 feb

L

zo 20 feb

Zevende zondag na Epifanie, zondag van de barmhertigheid



zo 27 feb

L