

Parochiebrief  
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus  
Herfst 2021



Bij een eerste kennismaking met de Oud-Katholieke Kerk werd voorheen vaak het verschil met de Rooms-Katholieke Kerk uitgelegd in termen van "We doen niet aan Maria en we doen niet aan de paus."

In de praktijk blijkt niets minder waar. Wij doen wel degelijk aan Maria en we erkennen de paus als primaat van Rome en van de Rooms-Katholieke kerk.

De maanden augustus en september zijn Mariamaanden. Wij vieren op 15 augustus het ontslapen van Maria en op 8 september al weer de geboorte van Maria. In de Oosters-Orthodoxe kerk wordt Maria Theotokos genoemd, letterlijk 'de God barend'. Met deze kwalificatie wordt uitgedrukt dat Maria niet allen de moeder van Jezus was, maar ook de moeder van God.

Bij het oecumenisch concilie van Efese in het jaar 431 is die titel door de kerk bekrachtigd. Het was 20 jaar later bij het concilie van Chalcedon dat de eenheid van de menselijke en goddelijke persoon in Jezus Christus werd bekrachtigd.

Als oudkatholieken erkennen wij de geloofswaarheden van de ongedeelde kerk uit de eerste eeuwen. Wij onderschrijven dan ook dat de menselijke en goddelijke persoon in Christus zijn verenigd. Wij erkennen ook de positie van Maria als de moeder van onze Heer.

Dit betekent niet dat Maria zelf goddelijk is. Zij is een gewoon sterfelijk mens, maar wel de eerste van de heiligen. In onze gebeden kunnen we Maria dan ook vragen om voor ons te willen bidden, zonder haarzelf te aanbidden. Immers onze gelovige gemeenschap rust op de schouders van allen die voor ons hun geloof beleden en in die zin maken zij nog steeds deel uit van onze gemeenschap. Zoals Mattijs Ploeger in zijn boek 'Geloof dat probeert te begrijpen', bijdragen tot een oudkatholieke theologische benadering, stelt, staat Maria waar het om onze verlossing gaat niet naast Jezus Christus, maar naast ons en alle andere heiligen. Wij benoemen dit ook in een aantal van onze eucharistische gebeden in ons kerkboek (bijv. nr. 1,2,3,4,8).

In ons gebed kunnen wij dan ook rustig vragen of Maria onze voorspraak wil zijn en we kunnen ook het "Wees gegroet" bidden. Net zoals wij elke zondag voorbeden doen voor elkaar, kunnen wij dus Maria en allen die ons zijn voorgedaan vragen om voor ons te willen bidden.

In onze vieringen zijn de zondag van het ontslapen van Maria en

haar geboorte Hoogfeesten die we van harte vieren. Kortom, Maria heeft ook in onze kerk een duidelijke vooraanstaande positie als eerste van alle heiligen.

*Paul Brommet, deservitor*

## Lofzang van Maria

Met hart en ziel  
Maak ik Hem groot  
En vrolijk zing ik  
Om God mijn bevrijder!

Voor mij had Hij oog,  
Zijn dienaar;  
Hij heeft mij gezien  
In mijn vernedering

Nu word ik voor altijd  
Gelukkig geprezen  
Door alle geslachten  
Om wat Hij mij deed:

Grootse dingen  
En machtige daden  
Waarvan ik wil zingen.  
Heilig zijn Naam,

Want Hij blijft zijn  
Barmhartigheid trouw,  
Geslacht na geslacht  
Waar Hij wordt gekend.

Met krachtige hand  
Brak Hij de trotsen,  
Smeet Hij hun hoogmoed  
aan stukken.



Hij haalde de machtigen  
Neer van hun tronen,  
Maar armen en kleinen  
Hief Hij omhoog.

Wie hongerden zijn  
ruimhartig verzadigd,  
Wie alles bezaten  
Staan met lege handen.

Israël koesterde Hij  
Als zijn kind,  
Hij bleef gedachtig  
aan zijn ontferming.

Zo heeft Hij gesproken  
Tot wie voor ons leefden,  
Al sinds Abraham.  
Zo spreekt Hij voorgoed.

*(Uit: Sytze de Vries,  
Bij gelegenheid (II),  
uitg. Meinema tweede druk*

2008

## Tweemaal schellen tijdens het eucharistisch gebed

Lange tijd werd er in onze parochiekerk viermaal gescheld tijdens het eucharistisch gebed. Eenmaal aan het begin en het einde en bij het opheffen van de hostie en van de kelk met de wijn. Sinds kort is hierin verandering gekomen. Er wordt nu tweemaal gescheld: na het HEILIG, HEILIG, HEILIG en bij het AMEN aan het einde van het Eucharistisch gebed. Wat is hier de reden van?



De Oud-Katholieke leer wijkt op dit punt enigszins af van de Rooms-Katholieke visie, waar schellen tijdens het moment van consecratie van hostie en wijn gebruikelijk is. In onze Oud-Katholieke Kerk is dit zeker toegestaan, maar eigenlijk zijn er geen regels en is er sprake van gewoontes.

Volgens de oud-katholieke geloofsleer komt Christus in de eucharistie werkelijk in ons midden. Er gebeurt iets met het brood en de wijn, die lichaam en bloed van Christus worden. Niet in materiële zin, maar als geloofszaak. Dit is mogelijk omdat wij met ons allen bidden dat de heilige Geest over ons komt. Maar je weet nooit precies wanneer dit gebeurt.

Ergens in het eucharistisch gebed vindt Christus' aanwezigheid plaats. Brood en wijn worden lichaam en bloed van Christus, niet op één specifiek moment, maar in de relatie. Zowel horizontaal als verticaal, tussen God en ons en tussen ons als gemeenschap, wanneer wij de kring vormen, samen bidden, de Geest komt en Christus aanwezig is. Dit gebeurt allemaal ergens in het eucharistisch gebed, tijdens het proces. Het geheel is belangrijk, niet het ene of andere specifieke moment. Daarom schellen we tweemaal, aan het begin en aan het einde.

## Vacature Misassistent V/M

Op de gewone zondagen, ook wel eens aangeduid als de groene zondagen houden we een wat soberder viering dan tijdens hoogtijdagen en andere liturgische feestdagen.

Voor deze gewone zondagen zijn we op zoek naar vrijwilligers die

helpen bij het vooraf klaar maken van de kerk, het aanreiken van alle benodigdheden bij de consecratie en straks, na de coronabeperkingen, het assisteren bij de communie.

De misassistent hoeft geen liturgische kleding te dragen en zit op een vaste plaats rechts vooraan in de kerk.

Er is een draaiboek waarin alle stappen helder zijn uitgelegd. Natuurlijk wordt dit vooraf doorgenomen en oefenen we een keer.

Interesse? Neem dan contact op met Niek, de secretaris. Mailadres: vdveenniek@kpnmail.nl

## **Korte berichtjes**

### **Sleutel sacristie**

Sinds kort missen we een sleutel van de sacristie. Deze sleutel is gemerkt met :SA". Misschien heeft iemand die per abuis meegenomen. Als dat het geval is, wilt u dan zorgen dat hij weer terugkomt?

### **Vieringen blijven om de week**

Omdat onze kerk helaas niet goed geventileerd kan worden, hebben we met de lutheranen afgesproken om het huidige schema tot aan Epifanie ("Driekoningen") door te blijven zetten, dus om de beurt lutherse en oud-katholieke vieringen. Aanvangstijd 10:00 uur.

### **Geen rooster meer**

Vanaf nu vindt u in de Parochiebrief niet meer het rooster voor de lezingen. Die krijgen de betreffende personen voortaan apart toegezonden. Wel zullen er ook enkele exemplaren in de Kloostergang neergelegd worden.

## **Kloostergang app-groep**

Inmiddels telt onze Kloostergang appgroep 17 leden. Op deze wijze kunnen we snel bericht geven over actuele zaken, een vraag stellen, gaan felicitaties voor verjaardagen heen en weer. enz. Gebruikers kunnen onder elkaar contact opnemen. Een soort digitale telefoonlijst.

Het is niet de bedoeling dat er privé zaken besproken worden of dat iedereen op elkaar gaat reageren. We willen het gebruik beperkt houden. Als U aan de appgroep wilt toegevoegd worden kunt u een berichtje met uw telefoonnummer aan de secretaris sturen, of u appt haar natuurlijk. Het telefoonnummer vindt u op de voorlaatste pagina.

## Kerk open en 'Line of Peace' tijdens Vredesweek

In 2021 wordt de jaarlijkse vredesweek gehouden van 18 tot en met 26 september. De Oud-Katholieke kerk Arnhem wil met twee bijzondere activiteiten aansluiten bij dit initiatief. Iedereen is van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Elk mens kan iets voor de vrede doen. Met die gedachte organiseert PAX jaarlijks de Vredesweek. Dit jaar is gekozen voor het thema 'inclusief samenleven'. Hiermee wordt benadrukt dat iedereen erbij hoort en elk mens recht heeft op haar of zijn eigen plek in de samenleving, op het werk, in de kerk of waar dan ook. Samenleven doe je samen en wij maken allemaal deel uit van een groter geheel, waaraan elk van ons het hare of zijne kan bijdragen.



Op de eerste plaats wordt IN DIE WEEK ons gebed gevraagd voor vrede op de wereld.

Daarom zal de kerk open zijn op woensdag 22, donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 september van 13.00 tot 16.00 uur. In de kerk liggen boekjes klaar met teksten en gebeden. Naar behoefte kan er gezamenlijk worden gebeden. Tijdens deze openingstijden kunt u in de kerk terecht voor bezinning, een kaars opsteken voor de vrede, een gesprek, een kop koffie en werken aan en het bekijken van de "Line of Peace".

### Line of Peace

De 'Line of Peace' is de tweede activiteit die onze parochiekerk dit jaar organiseert. We hebben de vorige parochiebrief een blanco vlaggetje meegezonden. We willen iedereen vragen dit vlaggetje te versieren en mee te nemen naar de kerk. Tijdens de Vredesweek zullen al deze vlaggetjes in de kloostergang worden opgehangen.

Hoe u dit vlaggetje versiert mag u zelf weten. U kunt het beschilderen, kleuren, van een passende tekst voorzien, borduren, een collage maken of wat dan ook. Maak iets wat aansluit bij het thema 'Vrede'. Deze vlaggetjes worden aan een lijn bevestigd en vormen samen een lint van verbinding met als thema 'Vrede.'

U mag natuurlijk zoveel vlaggetjes maken als U wilt. Hoe langer het vlaggenlint, de 'Line of Peace,' wordt, hoe beter. Er zullen de komende weken ook blanco vlaggetjes in de kloostergang liggen, die u naar believen meteen kunt versieren of mee naar huis nemen en er wat moois van maken. Ook de lutheranen en de anglicanen zijn van harte uitgenodigd hun bijdrage aan

dit initiatief te leveren, vlaggetjes te versieren en zo de 'Line of Peace' nog langer te maken.

Tijdens de Vredesweek zal er in de Kloostergang een collectebusje staan. De meeropbrengst is voor acties van Vredesorganisatie PAX.

Wij hopen dat u zult willen bijdragen aan dit initiatief. U bent van harte welkom tijdens de openstelling in de Vredesweek en we hopen dat velen een vlaggetje zullen versieren als bijdrage aan de Line of Peace.

## Activiteiten

We kijken met plezier terug op hoe de zaken bij het afscheid van pastoor Joke verliepen. Er werden heerlijke taarten gebakken, we konden met alle bijdragen een mooi cadeau overhandigen enzovoort. Het was vooral fijn elkaar weer te zien en de vrolijkheid en leven in de Kloostergang weer te ervaren.



Voor de rest van het jaar hebben we naast de vieringen wat extra activiteiten gepland:

De openstelling van de kerk tijdens de Vredesweek op 22, 23, 24 en 25 september, hierover vindt u elders in de parochiebrief meer informatie.

Het jubileumfeest van de 80 jarige Kerkwijding op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 november.

Wat er precies gaat gebeuren verklappen we nog niet. Maar we lichten een tipje van de sluier alvast op: zondag 21 november zal bisschop Bernd Wallet voorgaan in een feestelijke mis.

Bij beide activiteiten staat ook samen zijn, verbinding en gezelligheid voorop en daarom doen we een beroep op de "taartenbrigade" om voor beide gelegenheden wat lekkers te bakken en helpende handen bij het zetten van koffie, thee en gezellig afwassen.



De coördinatie van beide activiteiten ligt bij Alwin. U kunt zich voor dat u door hem gevraagd wordt ook al opgeven bij Niek onze secretaris.

## Bedankt

*Het kerkbestuur dankt iedereen voor de hulp en inzet  
bij het afscheid van Pastoor Joke Kolkman*



Ons afscheid van Nijmegen en Arnhem was in één woord geweldig!

De eerste stap van ons vertrek was het afscheid in Nijmegen. De dagkapel is een bijzondere plek en we hebben er met elkaar elke maand opnieuw inspirerende vieringen en ontmoetingen gehad. We maakten er samen iets moois van, en dat is goud waard! Hartelijk dank voor de mooie woorden en de grote bos bloemen.

Een paar weken later de ontmoeting buiten bij de Kloostergang op zaterdagmiddag. Ontspannen en gezellig, het weer werkte mee en de verschillende taarten en cakes waren overheerlijk. We sloten dit ongedwongen afscheid af met een viering op zondag.

Herman en ik zijn heel blij met het schilderij dat we hebben gekregen. Het schilderij krijgt een mooie plek in onze huiskamer. Het spreekt me aan om de symboliek: het is een schilderij vol hoop en verwachting. Ikzelf zie hierin een verbeelding van de belofte uit de Schrift: Alles wordt nieuw! We leven niet toe naar vernietiging, maar we leven uit een belofte voor de toekomst!



Het is een prachtige herinnering aan de bijna negen jaar in Arnhem.

Ook Herman, Inge en Bart-Jan zijn heel blij met de blijk van waardering dieze hebben ontvangen. Het waren mooie cadeaus!

We zijn een paar maanden verder. De meeste dozen zijn uitgepakt en

de herinneringen krijgen langzamerhand een plek. Het waren negen goede jaren. Natuurlijk met ups en downs, maar dat is logisch. Een aantal mensen wil ik speciaal bedanken. Ik denk allereerst aan de leden van het kerkbestuur: Antoon, Monique, Alwin en Niek, in vertrouwen konden we met elkaar samen werken en droegen we verantwoordelijkheid





ieder op een eigen wijze.

Ik denk aan de acolieten, gedurende die negen jaar meestal Wim en Adriaan die zo trouw assisteerden en op wie ik tijdens de vieringen altijd kon vertrouwen. Ik denk aan de organisten, Hans, Mies en Jan met alle zangers voor hun muziek. Ik wil de lectoren noemen: Martin en Bas en alle andere lezers, deurwachters, voorbidders en vrijwilligers voor koffie en bloemendienst.



En vooral dank aan de vele mensen die hun deur en vaak ook hun hart voor mij openstelden als ik op huisbezoek kwam. Ik heb het altijd als een bijzonder geschenk ervaren als mensen mij toevertrouwen wat er in hun hart leeft.

Alle goeds gewenst, veel plezier en Gods zegen voor u allen en voor de deservitor Paul Brommet.

Wellicht tot ziens en mocht u ooit in Egmond komen, schroom dan niet aan te bellen bij de pastorie.

Met hartelijke groet, ook namens Herman, Inge en Bart- Jan.

*Joke Kolkman*



## Wijdekerk



Om LHBT+-mensen te ondersteunen bij het vinden van een kerk, roept de organisatie Wijdekerk kerken op inzicht te verschaffen in hun beleid rond LHBT+-mensen. Niet iedere LHBT+-christen heeft de moed om te vragen hoe het beleid van de kerk is, als hij er binnenstapt. Op de kaart van Wijdekerk kan een LHBT+-christen dit van tevoren bekijken.

Zowel onze parochie als de Kerngroep Nijmegen staan nu vermeld.

Voor meer informatie en het zoeken naar onze inschrijving [www.wijdekerk.nl](http://www.wijdekerk.nl)

Zo luidt de kop van een artikel van Sander Grootendorst in de Stentor van 19 juli jongstleden, over de aanstaande wijding van Bernd Wallet. Hieronder een korte selectie uit zijn verhaal. Als u googlet op : "Aartsbisschop in spijkerbroek Deventer" kunt u het volledige verhaal lezen.

Bernd: "Ik ben geboren in Middelburg, maar Utrecht voelt echt als mijn stad." Tegelijkertijd bekommert hij zich om alle parochianen van het uitgestrekte bisdom. Zijn blik – en die van de Oud-Katholieke Kerk als zodanig – reikt de hele wereld over. Zo heeft de Nederlands Hervormde Kerk



samen met de Oud-Katholieke Kerk de Wereldraad van Kerken opgericht. Met als belangrijkste doel: "Een einde maken aan de verdeeldheid onder christenen."

In zijn studententijd stapte Wallet, van huis uit Nederlands Hervormd, over naar de Oud-Katholieke Kerk. "De verschillen tussen protestant en katholiek zijn zo groot gemaakt... In feite zijn ze marginaal. Je kunt in wezen alleen maar spreken van verschillende spiritualiteiten."

De periode vóór de zestiende eeuw, vóór de Reformatie en de beeldenstorm, noemt Wallet, met een knipoog, "de goeie ouwe tijd". Niet dat alles koek en ei was toen, maar dat schisma's het geloof gingen splijten, heeft het er niet bepaald beter op gemaakt. Daarbij komt dat de Oud-Katholieke kerk het met de Rooms-Katholieke fundamenteel oneens is over de zogeheten onfeilbaarheid en de almacht van de paus. Maar ook met "Rome" blijven de Oud-Katholieken in dialoog.

"We zijn niet tegen het primaat van een eerste bisschop van alle kerken, maar voor ons staat voorop dat een bisschop de eerste voorganger is in de lokale kerk." Een kerk "dicht bij de mensen" dus. Wallet komt over als de verpersoonlijking daarvan. Bij officiële gelegenheden toont hij zich in zijn kazuifel. Maar gewoonlijk tref je hem in overhemd en spijkerbroek. Hij is getrouwd met Elly Jonker, ze hebben samen vier kinderen.

Wallet verheugt zich op de dag van de wijding. Eigenlijk moet die binnen drie maanden na de verkiezing plaatsvinden, dat kon nu vanwege de pandemie niet. "Na de verkiezing had ik al wel het bestuurlijk gezag, maar het was het halve werk, de wijding moet dat afmaken."

## Collecte gemist

Wilt u onze Parochie steunen, bijvoorbeeld omdat er in deze coronatijd minder diensten en dus ook minder collectes zijn, of omdat u de Parochiebrief als belangstellende ontvangt, scan dan onderstaande Tikkie met uw telefoon. Klik vervolgens op de link en kies in uw bankprogramma het te schenken bedrag.

Alvast bedankt.



## Contact



### *Pastoor*

Joke Kolkman, Adolf van Nieuwenaarlaan  
3/3a ,6824 AM Arnhem

☎026-4423654

✉pastoor@arnhem.okkn.nl

### *Secretaris*

Niek v.d. Veen-Aerts, Koerlingwei 8,  
6843 XS Arnhem

☎026-3819908

✉vdveenniek@kpnmail.nl

### *Penningmeester/ Kopij parochiebrief*

Antoon Smulders, Weidekervel 107  
6922 GB Duiven

☎06-27221788

✉antoon.smulders@upcmail.nl

✉parochiebrief@arnhem.okkn.nl

### *Bankrekening Arnhem:*

NL31 INGB 0000 8226 04 of

NL72 ABNA 0534 9434 97 t.n.v. Oud-  
Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

### *Keurgroep Nijmegen*

Alwin Meisters, Tangostraat 2,

6544 SW Nijmegen

☎024-3749741

✉nijmegen@arnhem.okkn.nl

### *Website*

www.arnhem.okkn.nl

## Diensten

Eucharistievieringen in Arnhem in deze periode elke zondag 10.00 u, afwisselend luthers en oud-katholiek. Tevens is er elke zondag om 17.00 uur een anglicaanse viering.

⦿ Oud-Katholieke viering

**L** Lutherse viering

**N** Nijmegen: Eerste zaterdag van de maand, 19.00 Dominicuskerk, Prof.Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.

zo 15 aug ⦿ Ontslapen van de H. Maagd Maria

zo 22 aug **L**

zo 29 aug ⦿ Zondag na Pinksteren 17, zondag van de ware reinheid

za 4 sep **N**

zo 5 sep **L**

zo 12 sep ⦿ Zondag na Pinksteren 19, zondag van de bezeten knaap

zo 19 sep **L**

zo 26 sep ⦿ Zondag na Pinksteren 21, zondag van de verdraagzaamheid

za 2 okt **N**

zo 3 okt **L**

zo 10 okt ⦿ Zondag na Pinksteren 23, zondag van de rijke

zo 17 okt **L**

zo 24 okt ⦿ Zondag na Pinksteren 25, zondag van Bartimeüs



zo 31 okt **L**

Over de viering van Allerheiligen/  
Allerzielen volgt nog nadere  
informatie

za 6 nov **N**

zo 7 nov ⦿ H Willibrordus,  
Apostel der  
Nederlanden

zo 14 nov **L**

zo 21 nov ⦿ Laatste zondag na Pinksteren, zondag van de voleinding

zo 28 nov **L** Eerste zondag van de Advent

za 4 dec **N**

zo 5 dec ⦿ Tweede zondag van de Advent

