

Parochiebrief
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus
Pinksteren 2021



“Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers”.

(Hand 1, 14)

Over een kerk, een parochie, een geloofsgemeenschap valt heel veel te zeggen. In het boek Handelingen lezen we over een groep volgelingen van Jezus die wachten op de komst van de heilige Geest. Jezus' Hemelvaart is net geweest, nu leven ze van zijn Woord en Zijn belofte: Ik ben altijd met jullie.

Het zijn verschillende mensen. We hebben de discipelen leren kennen met hun eigen karakter. Petrus als haantje de voorste. Johannes als vertrouweling. Thomas blijft altijd wat twijfelen. Moeder Maria als gelovige vrouw, dwars door alles heen kiest zij voor haar Eerstgeborene. En Jezus' broers die hem al bijna 33 jaar kennen. Al die verschillende mensen zitten eensgezind bij elkaar in gebed. Wat zullen het mooie dagen zijn geweest toen in Jeruzalem. Het begin van een wereldwijde kerk. Als de heilige Geest eenmaal is uitgestort is er geen houden mee aan! Het evangelie gaat de hele wereld over.

En overal komen nu nog steeds gelovige mensen eensgezind samen om te bidden, uit de Schrift te lezen en de maaltijd van de Heer te vieren. Al eeuwenlang en wereldwijd belijden mensen dat ze Jezus willen volgen en elkaar ontmoeten als broeders en zusters.

De afgelopen negen jaar mocht ik als uw pastoor werkzaam zijn in de oud-katholieke parochie van Arnhem en de kerngroep van Nijmegen, twee geloofsgemeenschappen die natuurlijk nauw met elkaar verbonden zijn. De komende maand ga ik afscheid nemen en verhuizen. Afronden van werkzaamheden en opruimen, stemt weemoedig.



Er komen allerlei herinneringen boven en we realiseren ons dat we hier met veel plezier hebben gewoond. We zullen de tuin missen, zo'n grote tuin is veel werk maar het resultaat mag er dan ook zijn.

Nog meer goede herinneringen heb ik aan die momenten dat we eensgezind bij elkaar waren om te bidden, om de eucharistie te vieren en elkaar te ontmoeten. Ik ben dankbaar voor uw vertrouwen en voor de verhalen die

we met elkaar mochten delen. Iedereen is verschillend. Zoals het was in Jeruzalem toen, zo is het nu ook in Arnhem en Nijmegen. Er zijn mensen die vooral op de achtergrond hun werk voor de kerk hebben gedaan, anderen waren zichtbaar of hoorbaar. Er werd gezongen en koffie gezet, schoongemaakt en nieuwsbrieven verstuurd. Maar we horen er allemaal bij.

Ik wens u allen toe dat deze geloofsgemeenschap eensgezind blijft bestaan. Met allerlei verschillende mensen met allerlei verschillende gaven, talenten en verhalen.

En als de heilige Geest dan over ons komt.....

Het zal goed komen met deze parochie, in alle kwetsbaarheid en bescheidenheid deel van de wereldwijde Kerk van Christus: eensgezind in gebed, verschillend in de gaven en vertrouwend op haar Heer.

Pastoor Joke Kolkman

Afscheid en vertrek pastoor



In augustus 2012 zijn we naar Arnhem verhuisd: Herman, Inge, Bart- Jan en ik. Een onbekende stad met onbekende mensen in een onbekende parochie. Nu, na bijna 9 jaar kijken we tevreden terug. Als gezin hebben we genoten van de pastorie op deze mooie plek in Arnhem. We genieten erg van de tuin, zeker in het voorjaar en de zomer: een klein paradijsje.

Ik ben blij dat ik in die 9 jaar uw pastoor mocht zijn. Ik kwam natuurlijk net van de opleiding, en dan is de praktijk altijd anders dan de theorie. Maar ik heb mijn best gedaan en heb ook geen moment spijt gehad van de keuze naar Arnhem/Nijmegen te gaan. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat u mij hebt gegeven.

In juni is het afscheid gepland. Op 5 juni zal ik de laatste keer een viering doen in Nijmegen en op 19 en 20 juni neem ik afscheid in Arnhem. Nadere informatie volgt. Herman en ik verhuizen dan op 22 juni naar Egmond.

Bart- Jan blijft achter om voor het huis en de tuin te zorgen, en natuurlijk om zijn studie af te ronden. Inge gaat een kamer zoeken in Groningen waar ze haar masters gaat volgen. Een hele verandering voor ons.

Intussen staan de eerste verhuisdozen in de gang. Wat heeft een mens veel spullen als je alles moet inpakken. U bent natuurlijk van harte welkom in Egmond om nog eens te zien hoe we terecht zijn gekomen!

Pastoor Joke Kolkman

Parochiebrief St. Willibrordus

Vanaf 1 juni 2021 word ik voor een tijdje uw nieuwe pastoor. Met ingang van die datum ben ik aangesteld als deservitor van de parochie Arnhem en de statie Nijmegen.

Mijn naam is Paul Brommet. Ik ben laat aan het priesterschap begonnen. Pas op 9 januari 2010 werd ik gewijd. Ik heb als pastoor in Leiden gestaan. Naast parochiepastoor was ik er 4 jaar straatpastor.

Na mijn emeritaat heb ik de kerk gediend in Vlissingen als waarnemend havenpastor en de parochie Zeeland na het overlijden van Remco Robinson als waarnemend pastoor.

Na de verkiezing van pastoor Bernd Wallet tot aartsbisschop van Utrecht werd ik deservitor van Utrecht.

U heeft mij al verschillende keren in de kerk van Arnhem kunnen zien, samen met mijn echtgenoot als gewone kerkganger, maar ook als voorganger. Voor een aantal van u ben ik dus al een bekend gezicht. Ik hoop dat ik in de gelegenheid geraak om u zo veel mogelijk te leren kennen. Hopelijk gooit het aantal coronabesmettingen geen roet in het eten.

Ik ben goed bereikbaar via de telefoon en de mail. Als u behoefte heeft aan contact, aarzel dan niet en belt u mij gewoon. Er hoeft geen sprake te zijn van een noodsituatie, alleen even een praatje op zijn tijd is ook belangrijk.

Mijn contactgegevens: paul.brommet@okkn.nl; telefoon 06 16348956 of 055 7859977.

Paul Brommet

Collectebonnen

Na het vertrek van Joke Kolkman kunt u collectebonnen blijven bestellen bij Alwin Meisters. Het formulier daarvoor kunt u meenemen uit de Kloostergang, maar u kunt het ook downloaden van de website. Bij "Contact" vindt u helemaal anderaan een link naar "collectebonnen en declaraties".



Synode 10 april 2021: Nog een lange weg te gaan

De Synode van de Oud-Katholieke kerk vond plaats op zaterdag 10 april en was feitelijk het vervolg van de vergadering van november 2020. De onderwerpen waren: 1. Veilige Kerk (afsluiting), en 2. Herijking bestuur en organisatie (discussie en uitwisseling)

Eindrapport 'Veilige Kerk', door het collegiaal bestuur

Het Eindrapport komt voort uit het rapport uit 2018 van de commissie Stevens over seksueel misbruik in onze kerk. Het resulteerde in een reeks documenten rond het thema 'Veilige Kerk'. Hierin wordt zorgvuldig geformuleerd wat er moet gebeuren zodra iemand grensoverschrijdend gedrag rapporteert. Er is zorgvuldig gekeken naar de rol van het slachtoffer, de geestelijke, de vrijwilliger. Er is gekeken naar melding over een benadeelde, melding door benadeelde, preventie, aanpak, scholing.

Uiteindelijk is een zeer afgewogen document geschreven. Hierin is zo goed als mogelijk rekening is gehouden met alle aspecten rond dit onderwerp en de opmerkingen uit de synode. Er zijn nog wat open stukken die ingevuld dienen te worden. De praktijk zal uitwijzen of in de toekomst aanpassingen aangebracht moeten worden. Indien nodig kan daarbij de expertise van individuele leden uit de monitorgroep worden ingezet.

De werkgroep/monitorgroep is onder dankzegging door de synode ontbonden. Het is nu aan de landelijke kerk en de plaatselijke parochies/staties om de afspraken in de praktijk te brengen.

Alle informatie over regelingen en procedures zijn te vinden onder Veilige Kerk – Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Herijking Bestuur en Organisatie

Het voorliggende stuk is een discussiestuk. Het bestaat uit overdenkingen en suggesties die vragen oproepen. Het laatste woord is hier nog lang niet over opgeschreven. Onze hoop is dat een herijkt model uitnodigt om meer samen kerk te zijn zodat we samen kunnen bouwen aan een bloeiende kerk en vitale parochie/statie.

A1. De twee bisdommen zijn ongelijk van grootte (in aantallen leden). Je kunt voorkeuren hebben voor herindeling, samenvoegen, zelfs voor 3 bisdommen.

A2. Is de keuze van de bisschop(pen) vooral een zaak van de geestelijkheid of meer een synodaal proces?

A3. Welke bevoegdheden en taken liggen op het bordje bij de bisschop.

			
Datum en tijd	Gastheren/vrouwen	Acolieten	Bloemen
23-mei-21 Pinksteren	Cor Stam		Niek van der Veen
06-jun-21	Cor Stam		Joke Kolkman
20-jun-21	Henk van Amerongen		Wil van Amerongen
04-jul-21	Monique Bergers		Maureen Bergers

Is hij voorzitter of spiritueel leider?

A4. Heeft synode een rol in een dwingend of dringend verzoek aan de bisschop om af te treden?

B1. Nog maar één vertegenwoordiger per parochie?

B2. Instemmingsrecht van synode uitbreiden?

B3. Collegiaal bestuur opnemen in synode: iedereen samen

C1. Wijziging samenstelling collegiaal bestuur?

Opmerkingen

1. Voor welk probleem is een veranderde structuur een oplossing?

2. Met dit stuk kun je geen organogram tekenen. Dat moet wél mogelijk worden.

3. Waak er voor dat de synode geen parlementair systeem krijgt. Niet 'tegenover elkaar' in een ongewenst machtsspel maar 'samen met elkaar', vanuit het 'eucharistisch principe': samen zijn we kerk.

4. Een synodaal per parochie heeft als plus, dat de Synode overzichtelijker wordt: communicatie met en binnen de parochie of statie wordt belangrijker, maar als min: hoe vervang je wanneer je verhinderd bent? Synode wordt een bestuursding

Afgesproken is dat het presidium van de synode en het CB (collegiaal bestuur) voor het vervolg met elkaar onder meer afspraken maken over het vervolg van

		
Lezers	Koffie zetten	Altaarkleur
Niek van der Veen Genesis 11, 1-9 en Handelingen 2, 1-11	Inge Toorman	rood
Henk de Bruin Genesis 3, 1-15 en 2 Korintiërs 4, 13-18	?	groen
Mieke Pico Job 38, 1-18 en 2 Korintiërs 5, 14-21	Wil van Amerongen	groen
Ria Klein Koerkamp Ezechiël 2, 1-7 en 2 Korintiërs 12, 1-10	Ria Klein Koerkamp	groen

de besprekingen vanuit de vraag hoe de voorstellen voor ‘herijking bestuur en organisatie’ het beste verder besproken kunnen worden. Voor het proces wordt gedacht aan bespreking in kleinere gespreksgroepen, om op basis van de inbreng in de synode en in deze gespreksgroepen tot een tweede versie van het rapport te komen. Daarbij zal ook nog eens goed gekeken worden naar de oorspronkelijke vraagstelling. Moet deze wellicht herzien worden, nu de afgelopen tijd de situatie zo drastisch is veranderd door de corona-pandemie.

Ter afsluiting:

Er liggen nog vele uren overleg, nadenken en discussie in het verschiet. Ook aan ons wordt gevraagd om constructief mee te denken en argumenten aan te dragen voor de beste vorm van bestuur en organisatie. Niets ligt al vast of heeft een synodale voorkeur. Het zal lastig zijn om ideeën niet af te schieten voor ze geproefd zijn. Bekend is de zinsnede ‘Het kan niet omdat’, terwijl je ook iets kunt wensen en daarna kunt kijken hoe je die verandering kunt bewerkstelligen.

Net zo belangrijk lijkt het om constructief na te denken over ons streven naar een ‘bloeiende kerk’ en ‘vitale parochies’.

Wie is leidend, hoe ver ga je in besluitvorming (voor fijnproevers: instemmingsrecht en initiatiefrecht).

Door de stevige lockdown konden we helaas niet gezamenlijk in onze kerk vieren. Met de ervaring die we met Kerstmis en op Aswoensdag hadden opgedaan hebben we toch een invulling aan de Goede week kunnen geven.

Palmzondag was 's middags de kerk open voor het ophalen van een palmtak. Er waren enkele liturgische momenten waarop de palmtakken gewijd en uitgereikt werden.



Op Witte Donderdag vierden we op gelijke wijze en was er communieuitreiking

Goede Vrijdag mediteerden we bij de zeven kruiswoorden. Bij elk Kruiswoord was een schikking gemaakt en de lector sprak er een tekst bij. U vindt deze op onze website (linker balk, Vastentijdoverwegingen).

Het was fijn om elkaar weer te zien en iedereen bedankt voor de positieve reacties.

Alwin Meisters

Expositieruimte

Plotsklaps veranderde de kerk in een expositieruimte. Voor het presenteren van de schikkingen op Goede Vrijdag hebben we een eenvoudig systeem ontdekt om tussen de kerkbanken tafels te creëren. Bij de achterste en voorste banken zouden we zelfs lange tafels kunnen maken. Dit geeft de mogelijkheid om de kerk gecombineerd met de Kloostergang te gebruiken als expositieruimte.



Kent U iemand de op zoek is naar een expositieruimte? Geef het door!

Alwin Meisters in kerkbestuur

Onze parochie heeft Alwin Meisters voorgedragen als kandidaat kerkbestuurslid. Aartsbisschop-elect Bernd Wallet heeft daaraan zijn goedkeuring gegeven. Het kerkbestuur is blij met deze versterking, in een tijd dat we een pastoorloze periode tegemoetgaan.

Helaas is er geen regeling van de overheid om tegemoet te komen aan de financiële gevolgen van corona voor de kerken. Het zal u niet verwonderen, dat die groot zijn.

In het mooie jaar 2019 toen er nog geen corona was bedroegen de inkomsten over de maanden januari t/m april zo'n € 14.000,-. (Terzijde: alle bedragen zijn afgerond). Een jaar later dook in deze periode corona op en de inkomsten daalden naar € 8.600,- en de eerste vier maanden van dit jaar daalden ze nog verder naar € 7.800,-.

De daling is vooral te wijten aan een lagere huuropbrengst van de lutheranen en het koor Pantha Rhei. Ook incidentele verhuur is er niet meer. Een toneelgroep was van plan de Kloostergang wekelijks te gaan huren, maar toen brak corona uit.

Aan de uitgavenkant staat een hogere afdracht aan de landelijke kerk. Onder andere doordat de huurinkomsten uit voorgaande jaren meetellen voor die afdracht is die verhoogd naar € 6.500,- per kwartaal. Door de hogere inkomsten werd ook ingeschat, dat de dienstbetrekking van de pastoor wel verhoogd kon worden van 0,4 fte naar 0,5 fte.

Vorig jaar hebben we helaas niet de volledige afdracht kunnen doen. We lopen op dat jaar één termijn van € 6.500,- achter. Ook voor dit jaar is er nog geen enkele termijn betaald, hoewel ik hoop, dat het saldo op de bankrekeningen binnenkort voldoende zal zijn om in ieder geval alvast de eerste termijn te betalen.

En nu komt de vraag, die u vast al aan zag komen: wilt u eens kijken of u mee kunt helpen dat doel te bereiken? De rekeningnummers staan achterop de Parochiebrief. U kunt ook de Tikkie gebruiken die daar staat.

Antoon Smulders

2 maal 2-dimensionaal

De afgelopen maanden was de kerk weer op slot en hebben we elkaar gemist. Via Zoom hebben we twee maal een ontmoeting gehad en konden we even bijpraten. De eerste avond was voor de mensen van de kerngroep Nijmegen. Het was een ontmoeting tussen mensen die al jaren meedoen en een paar mensen die relatief kort betrokken zijn bij de kerngroep.

Een paar weken later zaten we met mensen van de parochie Arnhem voor het scherm. In beide gevallen waren we met ongeveer tien deelnemers, sommigen deelden een scherm met hun partner.

De opzet was voor beide avonden hetzelfde. Iedereen kreeg de mogelijkheid te vertellen wat hem of haar bezighield. Hoe ervaren we deze maanden? Er is een zekere mate van angst omdat het virus slachtoffers eist. Soms zijn we ook bezorgd om anderen, om ouders of juist om kinderen en kleinkinderen. We vinden het saai omdat het leven zo beperkt is. We missen contacten. Maar tegelijk zeggen anderen dat deze maanden ook een zekere rust hebben gebracht. We hadden de mogelijkheid om er samen op uit te trekken en te genieten van de natuur.

We vertelden ook wat we vinden van met het meevieren met de live-stream. We zijn blij dat het kan, maar het is beperkt. Het is leuk om allerlei verschillende pastoors te zien en te horen, maar juist de communieviering is via een beeldscherm erg beperkt. We hopen natuurlijk dat we elkaar de komende maanden de ontmoetingen weer 3-dimensionaal worden en we samen koffie en thee kunnen drinken.

De kerk is weer open!



Sinds 2 mei is de kerk weer open voor vieringen. Om elkaar en onszelf te beschermen houden we ons aan een aantal afspraken.

o In onze kerk passen maximaal 24 mensen terwijl we de anderhalve meter handhaven, dat is inclusief "personeel".

o Iedereen zich moet aanmelden als hij of zij wil komen. Tot nu toe hoefden we nog geen mensen teleur te stellen. Maar wie niet meer kan komen, heeft de volgende keer voorrang.

o Eenmaal in de kerk blijft iedereen op de aangegeven plek zitten, ook tijdens de vredegroet en de communie.

o Er wordt alleen door cantores gezongen, niet door de gemeente.

o Koffie en thee drinken we bij voorkeur buiten waarbij iedereen wordt gevraagd afstand te houden.

o Bij binnenkomst en vertrek draagt iedereen een mondkapje.

Wij hopen natuurlijk dat de regels versoepeld kunnen worden, vooral de onderlinge ontmoeting na de viering vinden we erg belangrijk. En het zingen natuurlijk! Wellicht, nu zoveel mensen gevaccineerd zijn, duurt het allemaal niet meer zo lang.

Voorlopig zijn de vieringen om en om met de Lutherse gemeente. Twee vieringen vlak achter elkaar met weinig gelegenheid tot ventilatie vinden we een te groot risico.

Diensten

Eucharistievieringen in Arnhem in deze periode elke zondag 10.00 u, afwisselend luthers en oud-katholiek. Uitzondering: 16 en 23 mei (beide oud-katholieke vieringen).

Tevens is er elke zondag om 17.00 uur een anglicaanse viering.

O Oud-Katholieke viering

L Lutherse viering

N Nijmegen: 19.00 u. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.

zo 16 mei **O** Zevende zo van Pasen, zondag van de weeskinderen

zo 23 mei **O** Pinksteren, Uitstorting van de H. Geest



zo 30 mei **L** Drie-eenheidszondag

za 5 jun **N** Laatste viering Joke Kolkman in Nijmegen

zo 6 jun **O** Zo na Pinksteren 5, zondag van goed en kwaad

zo 13 jun **L** Zo na Pinksteren 6, zondag van het mosterdzaad



zo 20 jun **O** Zo na Pinksteren 7, zondag van de storm op het meer

Laatste viering van Joke Kolkman in Arnhem

zo 27 jun **L** Zo na Pinksteren 8, zondag van het dochtertje van Jairus

za 3 jul **N**

zo 4 jul **O** Zo na Pinksteren 9, zondag van de kracht in de zwakheid

zo 11 jul **L** Zo na Pinksteren 10, zondag van de zending van de twaalf





TPG Post

Port betaald
Port payé
Pays-Bas

Pastoor

Joke Kolkman, Adolf van Nieuenaarlaan
3/3a ,6824 AM Arnhem
☎ 026-4423654
✉ pastoor@arnhem.okkn.nl

Secretaris

Niek v.d. Veen-Aerts, Koerlingwei 8,
6843 XS Arnhem
☎ 026-3819908
✉ vdveenniek@kpnmail.nl

Penningmeester/ Kopij parochiebrief

Antoon Smulders, Weidekervel 107
6922 GB Duiven
☎ 06-27221788
✉ antoon.smulders@upcmail.nl
✉ parochiebrief@arnhem.okkn.nl



Bankrekening Arnhem:

NL31 INGB 0000 8226 04 of
NL72 ABNA 0534 9434 97 t.n.v. Oud-
Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

Kerngroep Nijmegen

Alwin Meisters, Tangostraat 2,
6544 SW Nijmegen
☎ 024-3749741
✉ nijmegen@arnhem.okkn.nl

Website

www.arnhem.okkn.nl
✉ websitebeheerders@arnhem.okkn.nl

*Afgesloten:
Oud Katholieke Parochie Sint Willibrord
A. v. Nieuenaarlaan 3A
6824 AM Arnhem*