

De naakten kleden....

We zijn intussen toegekomen aan het vierde werk van de barmhartigheid: het kleden van de naakten. We kunnen ons iets voorstellen bij deze oproep. Wie geen kleding heeft, kan zichzelf niet beschermen tegen de felle zon overdag of de kou 's nachts. Wie geen kleding heeft, kan zichzelf niet beschermen tegen de blikken van omstanders. Als je naakt bent, is kleding geen luxe product om je te profileren, maar een basisbehoefte om jezelf warm te houden.

In onze wereld is kleding een heel complex onderwerp geworden. Onze goedkope kleding wordt vaak door onderbetaalde arbeiders (en soms kinderen) gemaakt onder slechte omstandigheden. Het katoen heeft veel te veel water nodig, de chemicaliën en kleurstoffen zijn giftig en veel van deze kleding wordt maar een paar keer gedragen en daarna weggegooid. Het is lastig uit te zoeken welke kleding wel "fair" en duurzaam is.

Tegelijk is het ook leuk om af en toe iets nieuws aan te schaffen, zeker met het voorjaar in het vooruitzicht. Ik ga ook de komende tijd een afspraak maken bij mijn favoriete winkel. Weten dat je er verzorgd uitziet, doet iets met je zelfvertrouwen. Sommige kledingstukken draag je echt met plezier. Al is het alleen maar omdat het zo lekker zit, voor de praktische geesten onder ons.

Ik dacht aan een tekst uit de bergrede uit het evangelie naar Matteüs:

"En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld, ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luistern niet gekleed als een van hen".

Deze oproep is niet gericht aan de naakten. Zij maken zich terecht zorgen over hun kleding omdat ze bescherming nodig hebben. De omstanders moeten zich ook zorgen maken over de kleding van de naakten en zich inzetten om hen te geven wat ze nodig hebben.

Er zijn mensen die denken dat hun geluk afhangt van hun bezit.

Er zijn mensen die denken dat ze hun eigen leven volledig in eigen hand hebben, en dat de spullen in de kast zekerheid en garanties bieden.

Er zijn mensen die niet verder kijken dan het uiterlijk.

Voor deze mensen klinkt vandaag de oproep: maak je geen zorgen.

Vertrouw op God! Geniet van de lelies in het veld!

Begin daar maar mee, en ontdek dat je verder niet zo heel veel nodig hebt.

De vastentijd lijkt me bij uitstek de periode om te ontdekken dat we verder niet zoveel nodig hebben

Joke Kolkman