

## **De zieken bezoeken**

Dit is de derde overweging over de werken van barmhartigheid. We worden opgeroepen om de zieken te bezoeken. Op dit moment is het natuurlijk lastig dit barmhartige werk te doen, in veel ziekenhuizen en verzorgingshuizen is maar beperkt bezoek toegestaan. We snappen wel dat het een algemene oproep is om aandacht te hebben voor zieke en kwetsbare mensen om ons heen.

In het evangelie komen we heel veel zieken tegen. Ze komen bij Jezus om genezing te vinden. Wellicht hebben ze al vele dokters geprobeerd en komen nu ten einde raad bij Hem. Er wordt gezegd dat Hij kan helpen!

En Jezus stelt hen niet teleur.

Eén van de meest aansprekende verhalen voor mij is de genezing van de verlamde man.

Deze man wordt door zijn vrienden naar Jezus gebracht en omdat het zo druk is rondom Jezus, klauteren ze het dak op en laten de man vlak voor Jezus naar beneden zakken. Dan ontspint zich een bijzonder gesprek tussen Jezus, de verlamde man en de Schriftgeleerden die erom heen stonden. U kunt het lezen in Marcus 2.

Opvallend is dat Jezus begint met de zonden te vergeven van deze verlamde man. Waarom? Ik denk niet dat hij zondiger was dan de mensen erom heen. Ik denk ook niet dat zijn verlamming iets te maken had met zijn eventuele zonde. De verlamming was niet zijn eigen schuld, niet zijn straf. En toch hoort hij dat zijn zonden genezen zijn.

Uit het vervolg van het gesprek blijkt dat Jezus wil verkondigen dat Hij de Zoon van God is en macht heeft om mensen te vergeven én te genezen.

Ik lees er ook in dat Jezus oog heeft voor de hele man, niet alleen voor zijn verlamde benen, maar ook voor zijn geest, voor zijn ziel wellicht. De man kan opstaan, zijn eigen weg kiezen en zijn eigen leven leiden.

Als wij zieken bezoeken, is de ziekte of de kwaal een voor de hand liggend onderwerp. Zijn er onderzoeken? Uitslagen? Operaties? Wat zeggen de dokters? Maar ik hoop dat wij net als Jezus oog houden voor de hele mens. Een mens is meer dan de ziekte of beperking.

Zieken bezoeken is mensen bezoeken. Laten we oog hebben voor elkaar.

*Joke Kolkman*