

Parochiebrief  
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus  
Veertigdagentijd 2021



Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: "Als u wilt, kunt u mij rein maken." Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: "Ik wil het, word rein". (Marcus 1; 40, 41)

Een verhaal zoals wel meer verhalen. Jezus gaat door de dorpen in Galilea en geneest wie Hij tegenkomt. Zieken en gewonden, gebukten en gebutsten en deze man met huidvraat, melaatsheid noemden we dat vroeger. We zijn het gewend deze verhalen over Jezus te lezen.

Toen kwam opeens dit verhaal bij me binnen.



Een man met huidvraat, een man met een zeer besmettelijke ziekte moet afstand houden, anderhalve meter en verder. Een man met huidvraat, een man met een besmettelijke ziekte moet in afzondering, in quarantaine leven. Hij is een gevaar voor zijn medemensen.

Hij wordt gemedend. Nauwelijks aangekeken en zeker niet aangeraakt.

Het verhaal van vroeger wordt een verhaal van deze tijd, nu iedereen afstand moet houden, nu iedereen met een grote boog om de ander heen loopt, nu mensen elkaar niet meer aanraken: geen hand, geen knuffel, geen armen om de schouder of een zoen op de wang. Die onbekende man wordt opeens een naaste, met de zorgen die wij allemaal kennen.

En Jezus? Hij doorbreekt alle taboes. Hij raakt de man aan. Jezus doorbreekt de eenzaamheid en het isolement.

Tegen een hoge prijs. Want Jezus weet dat hij, mét die aanraking van een melaatse, zelf onrein wordt. De man wordt genezen, maar Jezus zelf wordt een risico. Als de man naar de priesters gaat om zichzelf te laten zien, vertrekt Jezus naar een eenzame plaats.

Het verhaal komt zo heel dichtbij.

Biedt het ook troost? Of inspiratie?

Ik vind die vraag nog niet zo gemakkelijk om te beantwoorden.

Want het verhaal komt dan wel heel dichtbij, maar Jezus is niet meer zo dichtbij. We moeten het nu hebben van de vaccinaties, van de maatregelen, van de mondkapjes enzovoort.

En toch.... Toch houdt dit verhaal het verlangen levend dat God ons nabij wil zijn. Dat wij elkaar nabij willen zijn. Toch houdt dit verhaal het

verlangen levend dat we geroepen worden om met elkaar een gemeenschap te vormen en elkaar niet te isoleren. Dit verhaal houdt het verlangen levend naar hoe het bedoeld is. Dat we niet bang hoeven zijn voor elkaar, niet met een grote boog om elkaar heen, maar elkaar ontmoeten als broeder, als zuster.

We moeten nu verstandig zijn. Maar we weten beter. We weten van meer. Meer liefde, meer gemeenschap, meer heil. Meer elkaar nabij in Gods Naam.

*Joke Kolkman*

## Kloostergang digitaal

We zien elkaar in deze tijd bijna niet, maar wist u, dat er een Whatsapp-groep bestaat waarinu we berichtjes over elkaars wel en wee kunnen delen? Dat deden we vóór de coronatijd in de Kloostergang en de appgroep heet dan ook "Kloostergang". U kunt zich daarvoor aanmelden bij secretaris Niek van der Veen. Zie achterzijde van deze Parochiebrief.

## Online seminar Pastoraat in de Oud-Katholieke Kerk

Nu de coronacrisis langer duurt, worden veerkracht en zingeving van steeds groter belang. Pastoraat kan hierin van grote waarde zijn. Denk je er weleens over na of in het pastoraat jouw toekomst ligt? Een goed verkennend gesprek is lastig op 1,5 meter afstand. Daarom biedt de Oud-Katholieke Kerk een online seminar aan. Voor iedereen die zich voor zichzelf wel iets kan voorstellen bij inzet voor deze kerk als pastoraal werker, diaken of priester. Om met anderen die hier ook over nadenken in gesprek te komen, samen met een bisschop, de rector van de opleiding, enkele pastores en een student. Geïnteresseerd? Meld je dan aan bij Rieneke Brand (rieneke.brand@okkn.nl). Na aanmelding ontvang je een link voor de bijeenkomst. Is iets niet duidelijk of zijn er andere vragen over deze bijeenkomst en oproep, of ben je op het moment ervan verhinderd: via hetzelfde emailadres komen we graag met je in contact.

Datum en tijd: donderdag 25 maart, 19.30 – 21.00.

Gesprekspartners vanuit de Oud-Katholieke Kerk zijn bisschop Bernd Wallet, rector Mattijs Ploeger, pastores Robert Frede en Erna Peijnenburg, en student Thelma Schoon.

Gegevens over de ambtsopleiding zijn alvast te vinden op de onderwijspagina van het Oud-Katholiek Seminarie: [www.seminarie.okkn.nl](http://www.seminarie.okkn.nl)

## Herderlijke groet bij het begin van de vastentijd

Zusters en broeders in Christus,

In de Marcuspassie roepen voorbijgangers allerlei commentaren naar Jezus. Ze doen het als hij gekruisigd is: red jezelf, kom af van het kruis, laat ons eens wat zien. Ze doen het ook al eerder in de passie, als ze verbaasd zijn dat een vrouw dichterbij Jezus komt dan zij gewenst vonden en een



buitenproportionele hoeveelheid kostbare zelf over het hoofd van Jezus gooit. Jezus wijst hen terecht: ze doet juist wat ze kan! Zulke ruimhartige aandacht, zulke overvloed, zoveel zorg, zo ziet het Evangelie er uit!

Sinds de Veertigdagentijd van vorig jaar is de coronacrisis het gesprek van de dag.

Haast tot vervelens toe delen we in de litanie van de door corona getroffen: ouderen en jongeren en al wie daar tussenin zit, diegenen die heel hard moeten werken in de zorg of het onderwijs en allen die plotseling geen werk meer hebben, idealisten die kansen zien voor een fundamenteel betere wereldorde en realisten die de vrijheid van de burger ernstig ingeperkt zien. Meer nog dan voorheen worden we geconfronteerd met de vraag op welk fundament we ons bestaan bouwen. Waar halen we hoop en vertrouwen vandaan? Wat kunnen we meer doen dan van de zijlijn commentaar leveren? Hoe voorkomen we dat we vervallen in onverschilligheid of cynisme?

Met vallen en opstaan hebben we in het afgelopen jaar in de zich steeds weer wijzigende omstandigheden onze weg als samenleving moeten vinden. Ook in onze parochies en staties zijn de pastoors en besturen op zoek gegaan naar mogelijkheden om de onderlinge band vast te houden of opnieuw vorm te geven. Juist omdat de vanzelfsprekende vormen van onderling contact wegvielen, zoals rond onze kerkdiensten, realiseerden we ons hoe belangrijk die momenten zijn en hoe je ze soms ook op andere manieren kan invullen. Wat waren mensen blij als ze een simpele groet, een kaartje, een boekje of een kaars van de parochie thuisbezorgd kregen! Hoeveel reistijd scheelde het vergaderen per zoom of teams niet. Hoe goed was het, dat de jongeren via het beeldscherm contact konden houden en ervaringen konden uitwisselen. Hoe wonderlijk was het om te merken hoe

fijn het was als je elkaar toch weer even in levenden lijve kon ontmoeten, zelfs als je geen zoen of hand gaf en die verantwoorde afstand in acht nam.

## Afstand en nabijheid

Afstand en nabijheid zijn de kernwoorden van dit jaar: afstand om het leven veilig te houden, nabijheid om het leven menselijk te houden. Het zijn precies de woorden die onze verhouding tot God ook bepalen. In de Marcuspassie heeft Jezus het over de Machtige en over de Mensenzoon, die met de wolken van de hemel zal komen. Gebruikelijke beelden, maar wel taal waarin je God kan zien als hoog verheven boven alles wat wij denken of doen. Tegelijkertijd komt de Heer in het evangelie ook heel dichtbij ons, zoals wanneer Hij bedroefd en angstig is zoals wij kunnen zijn.

Vandaag, evenmin als in de Marcuspassie, geeft de Heer altijd een gepast antwoord op de vragen die wij stellen. Dat kan ergernis opwekken, zoals de meeste mensen in de Marcuspassie zich aan Jezus geërgerd hebben. Toch kunnen wij erop vertrouwen dat er antwoord komt, zoals er in de geschiedenis van Israël en van de kerk altijd antwoord gekomen is. Geloven is nabij komen zoals de vrouw met de kruik deed. Geloven is een houding van vertrouwen dat God al dichtbij je is in alle hoogte- en dieptepunten van het leven. Geloven betekent daarom niet zoiets als 'ik geloof het wel', waarna je achterover leunt en niets meer doet of de wereld hooguit van je commentaren voorziet. Integendeel: geloven roept op tot verzet tegen 'zo is het nu eenmaal', alles wat zich als goddelijke macht aandient, mensen het idee geeft dat ze aan zichzelf zijn overgeleverd en dat je het op je eentje maar moet redden. Geloven is actieve toewijding aan alles wat Jezus door zijn passie en Pasen voor ons heeft geopend: nieuw leven.

Wat geeft ons moed in deze coronatijd? Dat we aan Gods toekomst toegewijd blijven! Dat we op weg daarnaartoe elkaar zien en kennen! Dat wij elkaar blijven vertellen en samen blijven vieren dat God ons ziet en kent – en ons nooit in de steek laat. Wat een troost is dat in een troosteloze wereld, wat een hoop en vertrouwen geeft dat voor wie twijfelt of moedeloos is, wat word je rijk als mens als je je medemens ontmoet als geschenk van God. Wij zijn allemaal geroepen om naar elkaar om te zien en om alles wat we van



God hebben gekregen, onze talenten en onze gebreken, onze overvloed en onze tekorten, in zijn naam ruimhartig met elkaar te delen.

Ooit is deze crisis weer voorbij. Mensen die dan leven zullen op ons terugkijken en dan hopelijk kunnen zeggen: in hun geloof hebben ze elkaar met Gods hulp staande gehouden en als iemand viel, hebben ze die overeind geholpen. Omdat ze elkaars lasten droegen, werden die licht. Zo verkondigden ze het kruis en de opstanding van degene die hen door de crisis heen naar het licht van de nieuwe schepping voorging: Jezus Christus de Heer. Wij wensen u een gezegende vastentijd.

*Utrecht/Amsterdam, februari 2021*

*+ Barend Theodoor Wallet, aartsbisschop van Utrecht*

*+ Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem*

**Actie kerkbalans**

## **Geef vandaag voor de kerk van morgen**

In het begin van het jaar klinkt altijd de oproep na te denken over uw financiële bijdrage voor het komend jaar aan de parochie. Het afgelopen jaar is voor onze parochie, net als voor veel andere parochies, financieel moeilijk geweest. De opbrengsten uit de huur en de collectes zijn natuurlijk een stuk lager dan we gewend waren. We zijn blij met de mensen die regelmatig hun bijdrage aan de collectes hebben overgemaakt of op een andere manier hebben bijgedragen. Als u een bankprogramma op uw mobieltje heeft en een "QR-code lezer", dan kunt u heel gemakkelijk collectegeld overmaken, door de "Tikkie" achtrop deze Parochiebrief te scannen.

Een deel van de kosten liep gewoon door. Gas, water en licht moesten worden betaald, evenals de verzekeringen en de abonnementen. De afdracht aan de landelijke kerk is altijd een flink bedrag. Afgelopen jaar hebben we niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Op dit moment hebben we over 2020 drie kwartalen betaald. Dat is niet ernstig, maar we moeten het wel inlopen.

We vragen u daarom vriendelijk nog eens na te denken over uw financiële bijdrage. Mocht u daarover vragen hebben, kunt u altijd terecht bij de penningmeester Antoon Smulders.

## Afscheid nemen is een beetje sterven...

Het is bijna 9 jaar geleden dat ik begon als diaken in de parochie Arnhem en de kerngroep Nijmegen. Een paar maanden later werd ik priester gewijd en mocht ik voorgaan in de eucharistie.



Het einde van de periode in Arnhem is nu in zicht. Het is nu nog te vroeg om terug te kijken en/of afscheidswaarden te schrijven. Ik verwacht zeker nog tot en met juli gewoon in Arnhem en Nijmegen aan het werk te zijn.

Vorig jaar in februari is onze aartsbisschop-elect gekozen: Bernd Wallet. Een dergelijke verkiezing betekent meestal dat er meer mutaties gaan plaatsvinden. De gekozen bisschop laat immers een parochie achter. Door de bekende omstandigheden heeft de bisschopswijding nog niet plaatsgevonden en is de "stoelendans van pastores en parochies" nog maar erg langzaam op gang gekomen. En aanstaande zomer, bijna anderhalf jaar later, zijn er dan de eerste verhuizingen. Herman en ik gaan naar Egmond aan Zee.

Veel mensen vragen me: "Ben je er blij mee?". Ik weet dan eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen. Natuurlijk had ik rekening gehouden met de mogelijkheid om te verkassen. Als er dan toch pastores heen en weer worden geschoven, dan zou ik daar wellicht bij horen. Allerlei scenario's gingen door mijn hoofd, maar de vraag of ik zou willen nadenken over Egmond aan Zee kwam erg onverwacht. Deze vraag kwam eind november. Binnen ons gezin hebben we er lang over gesproken. Het betekent dat de kinderen een eigen plekje moeten zoeken want vanuit Egmond kunnen ze niet hun opleiding volgen. Het betekent dat Herman soms lang moet reizen als hij afspraken in Apeldoorn heeft. Het betekent voor mij een overstap naar een ander bisdom en ver weg gaan wonen van mijn familie.

Begin januari zijn Herman en ik een paar dagen in Egmond geweest. We hebben uitgebreid gesproken met de bisschop van Haarlem, Dick Schoon. De belangrijke vraag was: kan ik hier iets betekenen voor deze parochie? Ben ik hier als pastoor op m'n plekje? Het voorzichtige antwoord is dan: Ja, zowel de bisschop als ik konden deze vraag positief beantwoorden.

Op dit moment moeten wij afwachten. In de huidige lock-down blijven we maar gewoon thuis in Arnhem en zien we wel hoe het verder gaat.

*Joke Kolkman*

## Paul Brommet deservitor



Het duurt nog even, maar we kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgierig bent. Na het vertrek van pastoor Joke Kolkman, ergens in de zomer, zal kanunnik Paul Brommet als deservitor in onze parochie en kerngroep aangesteld worden. We zijn blij met dit bericht. Paul en zijn man Hervy zijn lid van onze parochie, ze wonen in Apeldoorn. We hebben er alle vertrouwen in dat de parochie en de kerngroep bij hem in goede handen zijn. En we hopen natuurlijk dat het niet te lang hoeft te duren en er een nieuwe pastoor wordt gevonden.

## Alwin Meisters versterkt kerkbestuur

Alwin Meisters zal als vertegenwoordiger van de Kerngroep Nijmegen gedurende de aanloop naar de benoeming van de nieuwe pastoor het kerkbestuur versterken. Het huidige kerkbestuur is daar blij mee en verwelkomt hem van ganser harte.

## Vloer Kloostergang als nieuw

Het is jammer, dat u het niet kunt zien, maar Bart-Jan heeft eind december de vloer van de Kloostergang eens flink onder handen genomen. Hij is er een volle dag mee bezig geweest. De vloer ziet er weer als nieuw uit. Nu maar hopen, dat we elkaar daar weer snel zullen kunnen ontmoeten.

## Dag van de Mantelzorg

Jaarlijks vindt in november de Dag van de Mantelzorg plaats. In 2020 moest de dag helaas verzet worden, maar dat wordt nu ruimschoots ingehaald. In de week van 22 februari worden de Arnhemse mantelzorgers in het zonnetje gezet door middel van iets Leuks, Lekkers of Leerzaams. Natuurlijk corona-proof! Wat dacht je van een bezoekje aan het Openluchtmuseum, genieten van een film of concert vanaf thuis op de bank, of een workshop... Mantelzorgers mogen kiezen uit maar liefst 11 verschillende kadootjes, in samenwerking met diverse ondertekenaars van het Akkoord. Mantelzorgers kunnen alvast een keuze maken via de site: <https://www.mvtarnhem.nl/dag-van-de-mantelzorg>.



## Vastenactie 2021

De Oud-Katholieke Kerk heeft dit jaar de vastenactie bestemd voor de Stichting Present. De naam kwam me enigszins bekend voor. Het is een goed doel en ze helpen bij activiteiten. Maar meer schoot me niet te binnen. Hoewel ik in mijn eentje achter de pc zat toen ik het bericht las, trok ik een zuinig mondje. "Wat is dit weer voor iets raars" was mijn eerste gedachte.

Nadat ik het hele verhaal had gelezen en hun afdelingswebsites van Arnhem en Nijmegen bekeek, werd ik steeds enthousiaster over hun werk. Ik kan de keuze voor dit project volledig begrijpen en onderschrijven.

Stichting Present is een landelijke organisatie die op lokaal niveau via een 125-tal afdelingen met lokale vrijwilligers projecten uitvoert en praktische steun biedt. Dus: vrijwilligerswerk waarbij de handen uit de mouwen gestoken worden!



Stichting Present zet zich in voor anderen met een hulpvraag van wie het eigen netwerk ontoereikend is of die problemen hebben op bijv. het gebied van financiën en gezondheid. In de praktijk betreft dat vooral ouderen, langdurig werklozen, etnische minderheden, chronisch zieken, mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen, alleenstaande moeders, zwaar belaste mantelzorgers, ex-gedefinieerden en dak- en thuislozen. Er is meer informatie te vinden op de websites.

<https://stichtingpresent.nl/>

<https://stichtingpresent.nl/arnhem>

<https://stichtingpresent.nl/nijmegen>

Het unieke van deze vastenactie is dat zij vragen om tijd ter beschikking te stellen voor een project. Via de lokale afdelingen kan men zich aanmelden. Ben je handig met klussen, met de computer, de tuin, vind je het leuk om te koken, spelletjes te doen? Het maakt niet uit wat, neem vrijblijvend contact op en er is vast wel een leuk kleinschalig tijdelijk project te vinden.

Heb je weinig tijd of ben je niet mobiel dan is een financiële bijdrage ook welkom. Deze worden door de landelijke kerk verzameld en naar Stichting Present overgemaakt. Deze verdeelt het dan over de lokale afdelingen. In dit geval is het dus de ouderwetse vastenactie.

De bijdrage kan onder vermelding van "VASTENAKTIE" op de rekening



van de kerk gestort worden. Als we weer fysiek samen komen kan het ook via de collecte. Rekeningnummers vindt u achterop deze Parochiebrief. Ook kunt u de Tikkie hiernaast gebruiken. Let op! De Tikkie op de achterkant van de Parochiebrief is bedoeld voor de gewone collectes en komt ten goede aan de parochie zelf!

We hopen natuurlijk dat ook uit onze parochie mensen aan een "projectje" meedoen.

*Alwin Meisters*

## Vieringen voor de komende periode

Het is natuurlijk erg onzeker wanneer we weer samen kunnen komen om de eucharistie te vieren. Als kerkbestuur hopen we dat we vanaf begin maart weer samen mogen komen op zondagochtend onder de bekende voorwaarden van afstand houden en mondkapjes dragen. En natuurlijk opgave vooraf.

In de Goede Week willen we proberen op Witte Donderdag 's middags en 's avonds een viering te houden, hetzelfde geldt voor de Goede Vrijdag. Zo kunnen we het aantal bezoekers spreiden over 2 vieringen. De Paaswake en de viering op 1e Paasdag is dan op de gebruikelijke tijd.

Dit jaar heeft de Lutherse gemeente besloten geen eigen vieringen te houden op Witte Donderdag en Goede Vrijdag omdat zij op dit moment geen voorganger hebben. Wellicht doen ze mee in onze vieringen bij de lezingen of de gebeden. Voor de Paaswake en de dienst op zondagochtend zoekt de Lutherse gemeente een andere plek om samen te komen.

Deze afspraken gelden natuurlijk onder voorbehoud van allerlei protocollen en avondklokken. Op dit moment lijkt de Chrismamis te worden gehouden op woensdag 31 maart, maar alleen toegankelijk voor dienstdoende priesters.

*Jole Kolkman*



## Open kerk op Aswoensdag

Woensdag 17 februari is het Aswoensdag. Vanuit de beide kathedralen wordt er op die dag een livestream viering uitgezonden. Maar op deze bijzondere dag is ons kerkgebouw ook 's middag open. Tussen 14 en 17 uur bent u van harte welkom om even in de kerk te komen voor een moment van stilte en bezinning. Aan het begin van de middag zal de as worden gewijd. Gedurende de middag is er een aantal korte liturgische momenten waarbij we samen bidden en de aanwezigen wat as op het hoofd gestrooid zal worden.

Anmelden is niet nodig, we hopen dat het aantal bezoekers wat verdeeld over de middag komt.

## Aswoensdag 2021

*Is dit niet het vasten dat ik verkies;  
Misdadige ketenen losmaken,  
de banden van het juk ontbinden,  
de verdrukten bevrijden  
en ieder juk breken?*

*Is het niet:  
je brood delen met de hongerigen,  
onderdak bieden aan armen zonder huis,  
iemand kleden die naakt rond loopt,  
Je bekommeren om je medemensen?  
Dan breekt het licht door als de dageraad.*



*Jesaja 58, 6- 8)*

Het kerkbestuur wenst u allen een gezegende en inspirerende vastentijd





## TPG Post

Port betaald  
Port payé  
Pays-Bas

### *Pastoor*

Joke Kolkman, Adolf van Nieuenaarlaan  
3/3a ,6824 AM Arnhem  
☎026-4423654  
✉pastoor@arnhem.okkn.nl

### *Secretaris*

Niek v.d. Veen-Aerts, Koerlingwei 8,  
6843 XS Arnhem  
☎026-3819908  
✉vdveenniek@kpnmail.nl

### *Penningmeester/ Kopij parochiebrief*

Antoon Smulders, Weidekervel 107  
6922 GB Duiven  
☎06-27221788  
✉penningmeester@arnhem.okkn.nl  
✉parochiebrief@arnhem.okkn.nl

### *Bankrekening Arnhem:*

NL31 INGB 0000 8226 04 of  
NL72 ABNA 0534 9434 97 t.n.v. Oud-  
Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

### *Kerengroep Nijmegen*

Alwin Meisters, Tangostraat 2,  
6544 SW Nijmegen  
☎024-3749741  
✉nijmegen@arnhem.okkn.nl

### *Website*

www.arnhem.okkn.nl  
✉websitebeheerders@arnhem.okkn.nl



Compensatie voor gemiste  
collectes

*Afgesloten:  
Oud Katholieke Parochie Sint Willibrord  
A. v. Nieuenaarlaan 3A  
6824 AM Arnhem*