

Parochiebrief
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus
Advent en Kerst 2020



Leer van de vijgenboom deze les... (Marcus 13, 28)

De laatste maand van dit bijzondere jaar 2020 gaat in. In de kerk vieren we de zondagen van advent als voorbereiding op Kerstmis, het feest van de geboorte van Jezus Christus.

Het is dit jaar anders dan anders. De kerstgala's en kerstborrels gaan niet door. Een overvolle horeca rond de kerstdagen is niet aan de orde. Grote groepen familie of vrienden aan tafel is waarschijnlijk niet verstandig. Een enkele gast, uit de buurt en op afstand, dat is de oproep die in deze maand klinkt.

Er bekruipt mij een verdrietig gevoel. Wat blijft er dan over van kerst als al die leuke dingen niet mogen doorgaan? Wat blijft er over van kerst als we toch weer mensen alleen thuis zijn?

In de kerk zitten we met vergelijkbare vragen. Wat is advent als we niet de bekende en geliefde adventsliederen mogen zingen? En nog sterker: wat is kerstnacht mis zonder "Nu sijt wellecome", met een half lege kerk en zonder de koffie met kerststol na afloop?

Wat blijft er dan over?

Aan de andere kant zie ik mensen al half november hun huis versieren en de kerstboom opzetten om er thuis dan maar wat van te maken. De tuincentra staan al weken helemaal vol met versiering. Het is er druk, natuurlijk ook



omdat het één van de weinige mogelijkheden is voor een uitstapje. Kerst en gezelligheid zijn bijna synoniem geworden. Wat blijft er over van kerst? Kaarsen en lichtjes, engeltjes en miniatuurhuisjes, de gordijnen dicht en op de bekende klanken dromen van een witte kerst.

Ik werd getroffen door de lezing uit het evangelie op de eerste advent. Advent klinkt als feestelijk en verwachtingsvol, maar de lezing lijkt een heel andere input te hebben. We lezen in Marcus 13 over de komst van de Mensenzoon, maar die komst gaat gepaard met vuur, met sterren die uit de hemel vallen en met verschrikkingen. Dan opeens die hoopvolle tekst die ik bovenaan deze overweging citeerde: "Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw de takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is."

Wat blijft er over van advent? Misschien vooral die kleine tekenen van

hoop, vergelijkbaar met een eerste bladaanzet van een kale boom. Misschien alleen- voor wie gelovig kijkt- een gebaar van hoop, een woord van liefde, een teken van verbondenheid. Deze tekst bepaalt me weer bij de gedachte dat advent eigenlijk niet in grootse dingen te vinden is, maar juist in het tere en kwetsbare van een enkel mens die verwachtingsvol in het leven staat.

Daarover doordenkend: ook de kerst gaat uiteindelijk over het tere en kwetsbare wonder van de geboorte van een Kind in wie wij God zelf herkennen. En dat wonder blijft ook bij een corona-kerst overeind staan.

Deze kerst zal anders zijn dan in andere jaren. We moeten een andere invulling zoeken, en de beperkingen zullen pijn doen. Meer mensen zullen vaker alleen zijn met de kerst.

En toch.... Naast de kerk staat een vijgenboom met inderdaad hier en daar nog een groen blaadje als teken van hoop. En ook dit jaar blijft de boodschap van de engelen: "Zie, ik verkondig u grote blijdschap, want de Heiland is geboren."



Joke Kolkman

Ste Maria voor advent

In de kerk staat op eerste advent het begin van de kerststal met Maria en de engel. In de nieuwsbrief ontvangt u elke keer informatie over die opbouw. Onderstaand een gebed over "Ste Maria voor advent".

*Maria, dochter van Sion,
die zich verheugde in Gods genade.
En met hart en ziel zich voor zijn liefde opende.
Op Hem was uw hoop,
en uw vertrouwen droeg vrucht:
uit u is ook onze toekomst voorgoed geboren.
Gij, lichtend beeld van godsvertrouwen
sta ons voor ogen in uw overgave en uw glorie!
En wij bidden:
God van Abraham, van Hanna en Maria,
laat uw liefde ook ons leiden,
uw heilige Geest ook ons vervullen,
en vol verwachting durven wij leven, al onze dagen.
Laat ons geschieden naar uw Woord!
Door Christus, onze Heer. Amen.*

Het afgelopen jaar heb ik de oud-katholieke parochie en de Evangelisch Lutherse gemeente vertegenwoordigd in de plaatselijke Raad van Kerken. Deze raad komt normaal gesproken tien keer per jaar bijeen en bestaat uit vertegenwoordigers van 12 verschillende kerken in Arnhem. Het gaat om de Protestantse kerk, de RK-Kerk maar ook onze buurkerk, de Baptisten, maken deel uit van deze raad. Onze overbuurman Dick Blokker vertegenwoordigt de



Christengemeente, en sinds kort is er gelukkig weer een vertegenwoordiger van de Anglicaanse kerk, namelijk Dorienke de Vries die in september de diakenwijding heeft ontvangen.

We houden elkaar op de hoogte van het wel en wee in de parochies en gemeentes. Er is nogal wat “wee”, bijvoorbeeld het sluiten van de gebouwen van de protestantse gemeente in Arnhem. Ook de Raad van Kerken zelf moet op zoek naar een nieuwe vergaderlocatie omdat we in de Diaconessenkerk bijeen kwamen.

Onder het “wel” versta ik in elk geval het begin van de vergadering. Om de beurt opent een lid van de vergadering met een overweging die tot gesprek uitnodigt. Het zijn vaak mooie gesprekken waarbij we van elkaar horen wat ons raakt en wat voor ons belangrijk is.

De Raad heeft een aantal eigen activiteiten op de agenda staan zoals de week van gebed voor de eenheid van de christenen in januari en de 4 mei viering. Daarnaast hebben enkele leden van de raad geregeld contact met de burgerlijke overheid in Arnhem, o.a. om het armoedeprobleem te bespreken.

Er zijn ook geregeld mensen te gast. Ik noem u de geestelijk verzorgers van verpleeghuizen, van Rijnstate en van de kazerne in Schaarsbergen. Maar ook mensen die bij “Kruispunt” werken en de praktijkverhalen kunnen vertellen over hoe het is voor daklozen in Arnhem.

Voor het komend jaar staat de organisatie van een grote studie- en ontmoetingsdag op het programma. We hebben dominee Samuël Lee uitgenodigd, tot half november de “theoloog des Vaderlands”. Hij heeft een achtergrond in de Pinksterkerken en zal ons op die dag vertellen over de betekenis die migrantenkerken kunnen hebben voor de samenleving. Zodra de datum en plaats bekend is, hoort u ervan.

Ik ben blij uw vertegenwoordiger te zijn in deze Raad van Kerken. Het is fijn om te horen wat er in andere kerkgenootschappen gebeurt en elkaar te ontmoeten en te inspireren.

Elke maand komt er een bulletin uit. Dit bulletin wordt gratis via de mail aan belangstellenden toegestuurd. Echt een aanrader! Opgave via: bulletin.rvkarnhem@gmail.com

Bisschopswijding opnieuw uitgesteld

De wijding van de verkozen oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht, Bernd Wallet, is opnieuw uitgesteld. De wijding zou op de feestdag van Willibrord, 7 november, in de Lebuïnuskerk in Deventer plaatsvinden, en is nu verdaagd tot nader order.

“Het is jammer, maar de huidige omstandigheden staan de viering in de weg. Het reduceren van de wijding tot een formele handeling in kleine kring strookt niet met ons idee van samen kerk zijn”, aldus Wallet.



Wel heeft de bisschop al zijn wapenspreuk bekend gemaakt. Dat is ongebruikelijk, want normaal vindt deze presentatie plaats tijdens de wijdingsviering. Al staat deze nog even uit, bisschop Bernd is sinds de dag van zijn verkiezing herder en bestuurder van het bisdom. Als motto voor zijn werk heeft hij ‘In Christo Gaudium’ gekozen, “Vreugde in Christus”.

Bisschop Wallet: “In alles wat we meemaken zou ik het verlangen willen aanwakkeren naar de vreugde die we in Christus hebben. Het is de vreugde van Pasen die ons draagt, waardoor we het kunnen volhouden ook in een tijd van crisis. Dat vertrouwen zit voor mij trouwens ook in de Zeeuwse wapenspreuk: Luctor et emergo, ik worstel en kom boven. In mijn wapen zie je de drie provincies waar ik gewoond heb: Zeeland, Utrecht en Yorkshire. De leeuw die op het Zeeuwse wapen oprijst uit de golven is vanwege mijn eerste voornaam vervangen door een beer. Er zit trouwens geen spiegelei op hem getapet, zoals een van onze kinderen dacht, maar hij draagt op de schouder een Yorkshire Rose met groene kelkblaadjes”.

Die roos staat ook symbool voor de eenheid tussen de oud-katholieke en Anglicaanse kerken. Wallet studeerde en werkte acht jaar in de Kerk van Engeland.

			
Datum en tijd	Gastheren/vrouwen	Acolieten	Bloemen
29-11-2020 10.00 uur 1ste advent	Monique Bergers		
13-12-2020 10.00 uur 3de advent	Henk van Amerongen		
;24-12-2020 Kerstavond	Cor Stam		Alwin Meisters
27-12-2020 10 uur Heilige Johannes	Henk van Amerongen		Joke Kolkman
10-01-2021 10 uur 1ste zondag na Epifanie	Monique Bergers		Maureen Bergers
24-1-2021 10 uur 3de zondag na Epifanie	Henk van Amerongen		Wil van Amerongen
7-2-2021 10 uur	Cor Stam		Niek van der Veen





Lezers	Koffie zetten	Altaarkleur
John Bergers Jesaja 64, 1-9 en 1 Kor 1, 1-9	Maureen Bergers	paars
Gerard Schoonderbeek Jesaja 65, 17-25 en 1 Thess 5,12-24	Wil van Amerongen	paars
Niek van der Veen Jesaja 9,1-6 en Titus 2,11-14	Lutheranen	wit
Henk de Bruyn Exodus 33,18-23 en 1 Joh.1,1-9	Ria Klein Koerkamp	paars
John Bergers Jesaja 55, 1-11 en Handelingen 19,1-7	Maureen Bergers	paars groen
Mieke Pico 1Sam 3,1-10,19-20 en 1 Kor.6,11b-14	Wil van Amerongen	paars
Cor Stam 2 Kon 4, 18-21,32-37 en 1 Kor 9,16-23	Ria Klein Koerkamp	paars

Lichtverhaal

*Schitterend licht uit duizend
bewegingen water
wind over water prevelend
aanstormend opspattend water*

*zoals ik ziende de zon op het water
het eeuwige licht denk
zo, mijn ogen verdwalend
in waterlichtverte,
denk ik dat gij bestaat*

*die over donkere afgrond
licht heeft geroepen -
schittergedachte
schitterlichtverteverhaal.*

*Huub Oosterhuis
Uit: 'Nooit meer niet', 2002.*

Kerststal

De afgelopen jaren hebben we een nieuwe kerststal aangeschaft. Dankzij een genereuze gift van een kerkganger konden we ook de engel aanschaffen. Voor de toekomst staat er nog een aantal figuren op ons verlanglijstje, maar dat komt nog wel. De kerststal zal voorin de kerk staan en elke week is er iets anders te zien. We zien Maria die een boodschap van de engel krijgt. We zien herders in het veld, drie koningen die op weg gaan. En dan uiteindelijk in de kerstnacht zal het kindje Jezus in de armen van zijn moeder worden gelegd.

Schilderij

De afgelopen maanden konden we genieten van schilderijen van Dorota Roszkowska met het thema: "Alone Together". In de advent wordt dit schilderij vervangen door een ander exemplaar: "Appelbloesem in het ijs". Toen ik hoorde dat zij met dit onderwerp bezig was, heb ik het meteen gereserveerd voor de komende maanden. Ik heb namelijk een kerstoratorium liggen van Marijke de Bruyne onder de titel: Als appelbloesem in de winter. Teksten uit dit oratorium en het schilderij sluiten prachtig aan en zullen ons laten stilstaan bij het tere wonder van Christus geboorte. Overigens is het schilderij dat we hebben gehad nu weer te huur, net als veel andere werken van haar.

Voedselbank

Tijdens de advent willen we de Voedselbank Arnhem steunen door middel van de collectes en in natura. Ditmaal hebben we gekozen om shampoo en douchegel in te zamelen. Achterin de kerk zal daarvoor een doos geplaatst worden. De lutheranen en anglicanen nemen ook deel aan deze actie.



Mocht u bij willen dragen dan kan dit ook door een bijdrage te storten op het rekeningnummer dat u achterop de Parochiebrief vindt. Als u een bankprogramma op uw mobieltje heeft kunt u ook de Tikkie op deze pagina scannen.

Appelbloesem is nieuw leven.

'Appelbloesem in het ijs' is een volgende schilderij van me in uw kerk. Blij dat kunst kan bijdragen aan de belevenis van geloof en innerlijke verdieping.

Al in een gesprek met Joke Kolkman bij het vorige schilderij heb ik dit kunstwerk voorgesteld, nog werkend eraan, denkend dat het bij deze kerkelijke periode zou passen.

Appelbloesem is nieuw leven, is lente, het nieuw en hoopvol begin. Een mooi onderdeel van de natuurcyclus. Een symbolisch beeld.

Op 'mijn' Appelbloesem is er ijs om de bloesem.

Ijs dat tegenstrijdig met de bloesem lijkt te zijn en toch werkt het als bescherming. Het water wordt gespreid door de teler om het te bevroren en om zo jonge bloesem voor de vorst te behouden.

Het kan een tegenstrijdig gevoel geven, een tere appelbloesem en het harde ijs; toch beschermt het.... Soms in onze leven komen gebeurtenissen voor waar we in eerste instantie niet blij mee zijn, die tegenstrijdig aanvoelen. Pas na een tijd zien we er het nut of een waardevolle les van – soms juist als bescherming. Net als ijs bij de tere bloesem.

Als u verder kijkt naar het schilderij, ziet u boven in de achtergrond lichte, sprankelende, hoopgevend blauwe kleuren – een licht, een teken van de dag! Terwijl onderaan nog donker blauwe kleurtonen een teken van de overgaande nacht aangeven.

Al schilderend besef ik dat er meer symboliek in het schilderij is dat de natuur ons geeft. Er is een forse stam van de boom te zien, een monumentaal, onvermoeid element van de gehele compositie. Appelbloesem komt steeds elk jaar terug in de natuurcyclus. De boomstam blijft daar alle jaargetijden om zowel de takken als de bloesem en later fruit ervan te dragen. Als een onverwoeste sterke figuur die alles van het weer verdraagt, die getuige is van alle seizoenen en veranderingen. Sterker nog, het maakt hem stevig, blijvend, onvermoeid, door de jaren één...



We weten dat deze appelbloesem ondanks ijs om zich heen tot de lentebloei zou komen.

Veel kijkplezier!

'Appelbloesem in het ijs' is na februari beschikbaar, en ook te huur via mijn kunstuitleen doroart.nl

Dorota Roszkowska

Bij de vieringen

Helaas moeten we het rooster van om de 2 weken een oud-katholieke viering nog even voortzetten. Het is nog niet veilig genoeg om twee vieringen vlak na elkaar in ons gebouw te houden. Er wordt onderzoek gedaan naar ventilatiemogelijkheden, die zijn op het moment nihil. De ramen kunnen niet meer open en er is geen mechanische ventilatie aangebracht. We zullen



zien wat er in ons pand mogelijk is en welk prijskaartje daar dan aanhangt.

Als kerkbestuur zijn we wel blij met zoveel trouwe kerkgangers. We begrijpen ook dat er sommigen met een kwetsbare gezondheid of met zorg voor naasten met een kwetsbare gezondheid, liever nog niet komen. We missen hen!

Voor de kerstavond hebben we iets bijzonders in gedachten. De plannen zijn nog niet helemaal uitgewerkt maar het wordt anders dan we gewend zijn. Als de kerstnachtsdienst met een volle kerk en bekende liederen toch niet door mag gaan, dan doen we het ook maar eens heel anders. De beperkingen prikkelen onze creativiteit. In elk geval zal het kerstevangelie klinken, zullen we de eucharistie kunnen vieren en wellicht buiten bij een vuurtje onze liederen zingen.

Om zoveel mogelijk mensen te kunnen ontvangen zal er ('s middags? en) 's avonds een aantal keren de gelegenheid zijn om mee te doen. Ook voor die dag geldt: eerst aanmelden.

We hopen dat we er een heel bijzonder avond van kunnen maken waarin het verhaal van de geboorte van Jezus Christus ons opnieuw troost.

Joke Kolkman

Diensten

Eucharistievieringen in Arnhem in deze periode elke zondag 10.00 u, afwisselend luthers en oud-katholiek. Uitzondering: 23 en 30 augustus oud-katholiek en 18 en 25 oktober luthers.

Tevens is er elke zondag om 17.00 uur een anglicaanse viering.

O = Oud-Katholieke viering

L = Lutherse viering

N = Nijmegen: laatste zaterdag v/d maand 19.00 u. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.

- za 28 nov **N**
zo 29 nov **O** Eerste zondag van de advent, Ad te levavi, Tot U Heer, hef ik hoog heel mijn wezen
zo 6 dec **L** Tweede zondag van de advent, Populus Sion, O gij volk van Sion
zo 13 dec **O** Derde zondag van de advent, Gaudete, Vergeugt u in de Heer
zo zo dec **L** Vierde zondag van de advent, Rorate coeli, Gij hemelen, uw dauw dale van boven
do 24 dec **O** Kerstnacht
vr 24 dec **L** Kerstdag
za 26 dec **N** H. Stefanus, diaken en eerste martelaar



- zo 27 dec **O** H. Johannes, apostel en evangelist
zo 3 jan **L** Epifanie
zo 10 jan **O** Eerste zondag na Epifanie, De doop van de Heer in de Jordaan
zo 17 jan **L** Tweede zondag na Epifanie, zondag van de bruiloft te Kana
zo 24 jan **O** Derde zondag na Epifanie, zondag van de vissers van mensen

- za 30 jan **N**
zo 31 jan **L** Opdracht van de Heer in de tempel
zo 7 feb **O** Vijfde zondag na Epifanie, zondag van de gezelingen
zo 14 feb **L** Zesde zondag na Epifanie, zondag van de melaatse
wo 17 feb 19.30 u Aswoensdag



Pastoor

Joke Kolkman, Adolf van Nieuenaarlaan
3/3a ,6824 AM Arnhem

☎ 026-4423654

✉ pastoor@arnhem.okkn.nl

Secretaris

Niek v.d. Veen-Aerts, Koerlingwei 8,
6843 XS Arnhem

☎ 026-3819908

✉ vdveenniek@kpnmail.nl

Penningmeester/ Kopij parochiebrief

Antoon Smulders, Weidekervel 107
6922 GB Duiven

☎ 06-27221788

✉ antoon.smulders@upcmail.nl

✉ parochiebrief@arnhem.okkn.nl

Bankrekening Arnhem:

NL31 INGB 0000 8226 04 of

NL72 ABNA 0534 9434 97 t.n.v. Oud-
Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

Kerkgroep Nijmegen

Alwin Meisters, Tangostraat 2,

6544 SW Nijmegen

☎ 024-3749741

✉ nijmegen@arnhem.okkn.nl

Website

www.arnhem.okkn.nl

✉ websitebeheerders@arnhem.okkn.nl



*Afzender:
Oud-Katholieke Parochie Sint Willibrord
h.v. Nieuenaarlaan 3a
6824 AM Arnhem*