

Parochiebrief
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus
Herfst 2020



*Daarna zal zich dit voltrekken:
Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft.
Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen,
en jongeren zullen visioenen zien;
zelfs over slaven en slavinnen
zal ik in die tijd mijn Geest uitgieten.*

(Joël 3, 1)

De afgelopen weken stegen de cijfers van de besmettingen van het coronavirus. Met een enigszins beschuldigende blik werd naar jongeren gekeken. De jongeren gaan weer volop met vakantie, houden (illegale) feestjes en houden veel te weinig afstand. Het is voor te stellen dat kwetsbare mensen met angst deze ontwikkelingen volgen.

Een man op hoge leeftijd schreef een open brief waarin hij jongeren vroeg solidair te zijn met ouderen en kwetsbare anderen. Hij schreef dat hij was opgegroeid tijdens de oorlogsjaren en daarna naar Nederlands-Indië werd gestuurd als dienstplichtige. Van een onbezorgde jeugd was jarenlang geen sprake. Nu is hij oud. Hij vraagt jongeren om het een jaartje rustig aan te doen.



Hoe erg is het om niet op vakantie te gaan en geen feestjes te houden in het belang van de volksgezondheid? Zij hebben toch ook opa's en oma's?

Een aantal jongeren heeft gereageerd. Zij doen niets af aan het leed van deze man en anderen in vergelijkbare situaties. Maar ook zij vragen begrip voor hun situatie. Ook voor hen is het leven opeens allemaal anders geworden. De contacten met leeftijdsgenoten zijn vrijwel weggefallen. Verwachtingen rondom een examen en alles wat daarbij hoort, zijn niet uitgekomen. Stages kunnen niet worden uitgevoerd, afstuderen is een digitaal feestje geworden.

Eerstejaars beginnen aan een studie vanuit hun kamertje. Dat is een nare start van wat een mooie periode in hun leven zou worden. Zij weten niet hoelang het gaat duren. Er wordt al gesproken van een corona-generatie

studenten. Als je daarbij hoort, ben je niet blij.

Dan is het voorstelbaar dat de frustratie toeslaat, dat jongeren zich vervelen en niet meer altijd verstandig blijven.

Ik vind het goed dat mensen, zowel ouderen als jongeren, aandacht vragen en krijgen voor hun ervaringen en gevoelens in deze bizarre tijden. Maar leed is moeilijk met elkaar te vergelijken. Verdriet, angst, teleurstelling en pijn leven in elk mensenhart. Verdriet is niet af te meten.

Leed kun je niet op een weegschaaltje leggen om te concluderen dat de één recht van klagen heeft en de ander niet moet zeuren. We moeten allemaal ons eigen portie dragen. We gaan er allemaal op onze eigen manier mee om.

De woorden van de profeet Joël kwamen bij me boven omdat er ook daar sprake is van jongeren én ouderen. Het zijn woorden die vaak worden gelezen op Pinksteren, prachtige woorden. De Geest van de Heer maakt geen onderscheid tussen mensen; ouderen en jongeren, vrijen en slaven, mannen en vrouwen, allen mogen de Geest ontvangen. En wat doet de Geest dan? De Geest laat mensen dromen. Dromen over de toekomst! De Geest inspireert mensen over hoe het kan worden.

Natuurlijk kun je verdriet en pijn delen, maar misschien is het nog beter om de hoop te delen, de vreugde en de inspiratie. Zou het ook in onze parochie kunnen?

Heel lang lag er in de la van mijn bureau een gedichtje over een klein Joods meisje. Volgens mij ben ik het tijdens de laatste verhuizing kwijt geraakt, maar ik kan nog wel de strekking doorgeven. Het gaat over een meisje dat haar droom met ons deelt: een droom van vrede. Ik deel haar droom met u vandaag.

Het meisje heeft een doos met kleurpotloden in de meest prachtige kleuren.

Maar ze had geen rood voor het bloed van de soldaten,

Geen wit voor de gezichten van de slachtoffers.

Ze had geen zwart voor de dood.

Ze had wel groen voor bomen en het gras.

Ze had wel blauw voor de stralende lucht.

Ze had oranje voor de bloemen en het plezier in het leven

en ze had geel voor een stralende zon.

Toen is ze gaan zitten en heeft de vrede getekend.

Pastoor Joke Kolkman

In de kerk staat momenteel mijn schilderij "Alone Together".

Ik ben Dorota Roszkowska, afgestudeerd aan de kunstacademie ARTEZ. Daarna ben ik in Arnhem blijven wonen en hier gaan creëren en ondernemen. Naast het schilderen op linnen, maak ik akoestische schilderijen op geluidsabsorberend materiaal.



In maart, aan het begin van de Covid-pandemie, naast veel vragen en soms angst en onzekerheid die door me heen gingen, vroeg ik me af hoe ik mijn bijdrage als kunstnares in deze tijd kan leveren. Voor mij, met name in de beginperiode, was het een tijd van stil staan, onzekerheid en de vraag: "Hoe nu verder?". Maar ook dichter bij mezelf komen, en heel, heel veel in de natuur rust en ruimte zoeken door te wandelen. Natuur

gaf me verstillung, vertrouwen en een terugkomen bij mijn kern. Ik voelde me sterk verbonden met andere mensen, maar ook met mezelf.

Toen ik eenmaal na een korte pauze weer in mijn atelier stond, begonnen diep vanuit mijn hart beelden op het doek te stromen: ik wilde niet mijn hoofd maar juist mijn hart en intuïtie laten spreken.

Er begonnen menselijke figuren op het doek te ontstaan - ze stroomden - in een 'schilders flow'. Mensen op het doek, wat ze verbond en hoe ze ten opzichte van en toch mét elkaar stonden. Ik wou in ze weergeven wat in mij maar ook in mijn medemens omging in deze voor ons allen 'vreemde en ongewone' tijd.

Zo ontstond een serie van schilderijen 'Alone Together': hoe verhouden we ons nu echt als mensen tot elkaar en tot onszelf? Wat telt echt in het leven, wat hebben we nodig, wat is overbodig? Al die vragen gingen door me heen, zoals door velen van ons denk ik.

Het schilderij dat nu in uw kerk staat is de tweede van deze serie 'Alone Together'. Bewust met veel groen: deze kleur geeft rust en vertrouwen, net als de natuur. Menselijke figuren die daar passeren en 'opgaan' in de natuur - opgaan in verschillende opzichten. Waar we naartoe gaan of vandaan komen is niet bepaald, het staat open, maar er is altijd vertrouwen in en verbondenheid met natuur en medemens. We 'moeten' afstand houden,

maar willen ook dichtbij elkaar zijn. De warme kleur rondom de menselijke figuren staat in contrast met andere kleuren, wellicht als bescherming tegen Corona.

Als vervolg op 'Alone Together' is nu de serie 'Human Nature' aan het ontstaan.

DoroART

Met mijn kunstuitleen doroART faciliteer ik zowel bedrijven als particulieren met schilderijen uit eigen collectie. Het past in de sfeer van deze tijd waarin bezit niet het belangrijkste meer is. Deze service stelt mensen in staat om op een laagdrempelige manier van kunst te genieten.

Het fascineert me wat kunst met een ruimte en zijn energie doet en wat het effect op mensen is.

Kaarten van het schilderij 'Alone Together' zijn nu verkrijgbaar in de kerk. Het schilderij is tot eind november aanwezig, daarna beschikbaar, te koop of te huur via mijn kunstuitleen doroART.

Wees welkom op mijn website www.doroart.nl

Dorota Roszkowska

De kogel is door de kerk!

De kogel is door de (Lebuïnus-) kerk. Op zaterdag 7 november zal de aartsbisschop-elect Bernd Wallet dan eindelijk worden gewijd in de grote Lebuïnuskerk in Deventer. Om allerlei historische én praktische redenen is gekozen voor dit kerkgebouw. Er kunnen behoorlijk wat mensen in deze kerk, ook op anderhalve meter afstand. Tegelijk wordt duidelijk dat er alleen plek is voor genodigden, andere belangstellenden zullen deze feestelijke viering via een livestream kunnen meemaken. We proberen te regelen dat er ook vanuit ons kerkgebouw meegekeken kan worden, mocht er belangstelling voor zijn, laat het dan even weten

Op zondagmiddag 8 november zal dan de installatie in de kathedraal plaatsvinden, ook dan met een beperkt aantal aanwezigen.

Voor de aartsbisschop zelf, voor zijn gezin, het bisdom en de landelijke kerk is het fijn dat de wijding eraan komt. Wij bidden om een mooie viering, om zegen op het werk van onze bisschop en vooral om inspiratie en geloof voor onze oud-katholieke kerk.

Verdere informatie volgt de komende maanden. Mochten de maatregelen i.v.m. het coronavirus worden aangescherpt, dan gaat de wijding op 7 november door, met nog minder aanwezigen.

			
Datum en tijd	Gastheren/vrouwen	Acolieten	Bloemen
30-08-2020 .10 uur zo na Pinksteren 17	Monique Bergers		Maureen Bergers
13-09-2020. 10uur zo na Pinksteren 19	Antoon Smulders		Niek van der Veen
27-09-2020.10 uur zo na Pinksteren 21	Henk van Amerongen		Wil van Amerongen
11-10-2020 10 uur zo na Pinksteren 23	Monique Bergers	2,1-13	Maureen Bergers
1-11-2020 10 uur Allerheiligen/Allerzielen	Henk van Amerongen		Wil van Amerongen
15-11-2020 10 uur zo na Pinksteren 28	Cor Stam		Joke Kolkman

Nieuwe website

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft vanaf 1 juli 2020 een nieuwe landelijke website: www.oudkatholiek.nl en een nieuwe huisstijl/

Nieuw logo

Het aangepaste logo en de sterk vereenvoudigde opzet van de website vormen de meest in het oog springende elementen in de nieuwe vormgeving van het landelijke online kanaal van de Oud-Katholieke Kerk.

Het oude logo naar een ontwerp van Max Flietstra dateerde uit 1998 en verwees naar vele elementen uit Bijbel en theologie. Het nieuwe logo is een ontwerp van Marijke Kamsma, die al meer dan twintig jaar actief is voor kerkelijke en maatschappelijke organisaties. De vijf veelkleurige stippen in de vorm van een kruis verwijzen naar de diversiteit van de oud-katholieke geloofsgemeenschap die samenkomt in het kruis, symbool van het sterven en verrijzen van Jezus Christus als basis van het kerkelijk belijden. Met dit logo als uitgangspunt in deze digitale omgeving onderzoekt de Oud-Katholieke Kerk of dit ontwerp kan worden toegepast in andere elementen van de huisstijl.



Lezers

John Bergers
jeremia 7,23-28 en Romeineinen 12,1-8

Henk de Bruijn
Jezus Sirach 27,30-28,7 en Romeinen 14,5b-12

Niek van der Veen
Ezechiël 18,1-4 en 25-32 en Filipenzen 2,1-13

John Bergers
Jesaja 25,1-9 en Filipenzen 3,17-21

Mieke Pico
Klaagliederen 3,22-26 /31-33 en 1 Kor 15,50-58

Cor Stam
Ezechiël 34,11-17 en 1 Tesselonocenzen 4,9-12



Koffie zetten

Maureen Bergers

Maria Schut

Wil van Amerongen

Maureen Bergers

Wil van Amerongen

Ria Klein Koerkamp



Altaarkleur

groen

groen

groen

groen

groen

groen

Website

In de loop der jaren was in de website een brede waaijer aan onderdelen ontstaan, waardoor de toegankelijkheid van deze landelijke site – met name voor buitenstaanders – steeds ingewikkelder werd. Omdat voor veel mensen van buiten de Oud-Katholieke Kerk de website een belangrijke bron is om meer informatie over de kerk te krijgen, is de site helemaal op de schop gegaan. Naast een andere vormgeving en indeling zijn ook alle teksten onder handen genomen. De nieuwe website werd ontwikkeld door een centrale redactiecommissie vanuit de kerk en webdeveloper Robert Vonk.



Het is de bedoeling dat ook andere communicatiemiddelen van de Oud-Katholieke Kerk, zoals het tijdschrift De Oud-Katholiek en de landelijke Nieuwsbrief, in de toekomst beter worden geïntegreerd in de algemene, digitale communicatie. De Oud-Katholiek blijft in gedrukte vorm beschikbaar, wellicht met een lagere frequentie.

Afgelopen maand kreeg het kerkbestuur een mail met de vraag hoe het nou zit met de privacy van onze parochianen. Wat wordt er zoal bijgehouden? Wie heeft inzage in de contactgegevens en hoe beschermen we elkaar in dit opzicht? Deze mail was meteen een goede aanleiding om binnen het kerkbestuur nog eens te kijken naar onze werkwijze. Ik zet graag alles nog even op een rijtje.



Alle leden en gastleden staan ingeschreven bij Scipio, het administratieprogramma dat in onze kerk gebruikt wordt. Daarin staan namen, adressen en geboortedata vermeld, en verder allerlei gegevens voor zover die bekend zijn. U kunt denken aan de data van doop, eerste

communie, belijdenis of vormsel, huwelijk en soms een telefoonnummer. Per parochie hebben twee mensen toegang tot dit systeem: de pastoor en de secretaris (of iemand anders die de ledenadministratie verzorgt). Verder staan er geen persoonlijke of pastorale gegevens in dit systeem.

In onze parochie bestaan er daarnaast nog vijf lijsten. De secretaris, Niek van der Veen, heeft een lijst van belangstellenden voor de digitale nieuwsbrief. Iedereen die deze nieuwsbrief wil ontvangen, geeft een emailadres door.

Voor de kerngroep Nijmegen bestaat een vergelijkbare lijst bij Bas Meisters.

Antoon Smulders heeft het verzorgen van de parochiebrief op zich genomen. Sommige mensen ontvangen deze brief ook digitaal, anderen via de post. Hij beheert de lijst van de abonnees.

De vierde lijst ligt bij Thea Noordijk. De betrokken leden van onze parochie ontvangen rondom hun verjaardag een felicitatiekaart. Samen proberen we deze lijst up-to-date te houden. Wie een kaart op prijs stelt maar nu nog niet op de lijst staat, kan de datum doorgeven. Wie liever geen kaart ontvangt, kan het natuurlijk ook doorgeven.

De laatste lijst met telefoonnummers en emailadressen hangt in de sacristie. Op deze lijst staan alle vrijwilligers. Het kwam regelmatig voor dat koffiezetters, gastheren en gastvrouwen, lezers en bloemenverzorgers voor een bepaalde zondag wilden ruilen en naar de pastorie belden om telefoonnummers van hun collega's. We hebben alle betrokkenen gevraagd

hun gegevens door te geven, zodat mensen gemakkelijker onderling kunnen ruilen. Dit overzicht betreft dus alleen de mensen die regelmatig op het rooster staan.

Verder zullen wij altijd expliciet toestemming vragen voordat we persoonlijke gegevens gebruiken. Ik noem een voorbeeld: de eerste zondag dat we weer samen in de kerk zaten, zijn er foto's gemaakt. Vooraf wordt gevraagd of er mensen zijn die liever niet op de foto staan voor de website. Dan fotograferen wij daar omheen. Dat is nooit een punt, geef vooral aan wanneer u moeite heeft met bepaalde activiteiten.

Het is altijd mogelijk uw gegevens in scipio in te zien, aan te vullen of te wijzigen. Neem dan contact op met de secretaris van het kerkbestuur of de pastoor. Wij hopen dat hiermee alles weer even duidelijk is.

Pastoor Joke Kolkman

Processiekruis

Sinds enige jaren gebruiken we in onze vieringen een processiekruis met dank aan Thea Jonker en Arend van Hal.

Door het gebruik waren er wat krassen opgekomen en moest het kruis wat worden opgeknapt. De afgelopen weken heeft Arend zich daarover ontfermd en het ziet er weer prima uit. Het kruis staat terug in de kerk naast de preekstoel. Het draagt bij aan onze beleving van de vieringen.



Bij de diensten

De afgelopen maanden hebben we als Oud- Katholieke Parochie en Lutherse Gemeente om en om een viering gehouden op de zondagochtend. Kerkbestuur en kerkenraad hebben deze week besproken hoe dat is ervaren en vooral hoe wij verder gaan.

We hebben gemerkt dat langzamerhand de kerkgangers zich weer melden, hoewel sommige mensen nog erg voorzichtig zijn en liever de vieringen digitaal meemaken. Daarvoor hebben we alle begrip. Gemiddeld zitten er nu iets meer dan 20 mensen in de kerk op zondagochtend. Dan kan prima op anderhalve meter afstand. We hebben nog niet mensen hoeven teleurstellen die graag wilden komen. Het is weer heel goed om elkaar te zien.

Maar hoe gaan we verder?

We waren gewend aan twee vieringen vlak na elkaar, om 9.30 uur en om 11.00 uur. Het is voor ons duidelijk dat deze opzet op dit moment nog niet kan. Hierbij spelen twee aspecten. Het eerste aspect is het protocol, gebaseerd op advies van het RIVM. Volgens dat protocol moet er minstens een aantal uren zitten tussen de vieringen. Onze kerk kan maar nauwelijks worden geventileerd, dat zou dan niet toereikend zijn.

Een ander aspect is onze verantwoordelijkheid voor de (kwetsbare) kerkgangers. Wij willen zorgvuldig met hen omgaan en hen vooral het nodige gevoel van veiligheid bieden.

Allerlei scenario's zijn de revue gepasseerd. We trekken hierin samen op.

We hebben besloten dat we het huidige schema van om en om een viering houden voorlopig doorzetten. Dit betekent dat er tot eerste advent op de zondagochtend één viering is die om 10 uur begint. Vanzelfsprekend zijn gemeenteleden bij elke dienst van harte welkom, na aanmelding. Via websites, kerkbladen en nieuwsbrieven houden we iedereen op de hoogte van de verdeling van de diensten.

Ook de inhoud van de vieringen is aan de orde geweest. Voor beide kerkgenootschappen geldt dat we terughoudend zijn als het gaat om samen zingen. Er kan worden gezongen, de invulling zal elke zondag iets anders zijn. Dat is ook afhankelijk van de beschikbare zangers en het karakter van de zondag. Teksten en liederen worden vaker gelezen.

Samenzang is er nog niet.

De maaltijd van de Heer dan wel eucharistie kan worden gevierd, maar de mensen blijven op hun plek zitten. Brood en eventueel wijn worden aangereikt door de voorganger of een diaken.

We houden ons natuurlijk aan de richtlijnen als het gaat om handen ontsmetten, de looproute en het houden van afstand. Dit laatste is vooral tijdens de koffie na de viering wel eens lastig. We willen u vragen hier rekening te houden met elkaar.

Begin oktober komen we als kerkbestuur en kerkenraad weer bij elkaar om te kijken hoe het verder kan. Het was niet een gemakkelijke beslissing om de helft van de vieringen te schrappen. Maar met de kennis van nu denken wij dat dit de beste oplossing is.

Pastoor Joke Kolkman

Diensten

Eucharistievieringen in Arnhem in deze periode elke zondag 10.00 u, afwisselend luthers en oud-katholiek. Uitzondering: 23 en 30 augustus oud-katholiek en 18 en 25 oktober luthers.

Tevens is er elke zondag om 17.00 uur een anglicaanse viering.

○ = Oud-Katholieke viering

L = Lutherse viering

N = Nijmegen: laatste zaterdag v/d maand 19.00 u. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.

za 29 aug **N**

zo 30 aug **○** Zo na Pinksteren 17, zondag van het klein geloof

zo 6 sep **L** Zo na Pinksteren 18, zondag van de terechtwijzing



zo 13 sep **○** Zo na Pinksteren 19, zondag van de vergeving

zo 20 sep **L** Zo na Pinksteren 20, zondag van de arbeiders in de wijngaard

za 26 sep **N**

zo 27 sep **○** Zo na Pinksteren 21, zondag van de twee zonen

zo 4 okt **L** Zo na Pinksteren 22, zondag van de onrechtvaardige pachters

zo 11 okt **○** Zo na Pinksteren 23, zondag van de koninklijke bruiloft

zo 18 okt **L** Zo na Pinksteren 24, zondag van God en de keizer

za 24 okt **N**

zo 25 okt **L** Zo na Pinksteren 25, zondag van het grootste gebod

za 31 okt **N** Allerheiligen / Allerzielen

zo 1 nov **○** Allerheiligen / Allerzielen



zo 8 nov **L** H. Willibrordus

zo 15 nov **○** Zo na Pinksteren 28, zondag van de schapen en de bokken/ Kerkwijding

zo 22 nov **L** Laatste zo na Pinksteren, zondag van de voleinding



Pastoor

Joke Kolkman, Adolf van Nieuenaarlaan
3/3a ,6824 AM Arnhem

☎ 026-4423654

✉ pastoor@arnhem.okkn.nl

Secretaris

Niek v.d. Veen-Aerts, Koerlingwei 8,
6843 XS Arnhem

☎ 026-3819908

✉ vdveenniek@kpnmail.nl

Penningmeester/ Kopij parochiebrief

Antoon Smulders, Weidekervel 107
6922 GB Duiven

☎ 06-27221788

✉ antoon.smulders@upcmail.nl

✉ parochiebrief@arnhem.okkn.nl

Bankrekening Arnhem:

NL31 INGB 0000 8226 04 of

NL72 ABNA 0534 9434 97 t.n.v. Oud-
Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

Kerengroep Nijmegen

Alwin Meisters, Tangostraat 2,

6544 SW Nijmegen

☎ 024-3749741

✉ nijmegen@arnhem.okkn.nl

Website

www.arnhem.okkn.nl

✉ websitebeheerders@arnhem.okkn.nl



*Afgeleverd:
Oud-Katholieke Parochie Sint Willibrord
h.w. Nieuenaarlaan 3a
6824 AM Arnhem*