

“Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen”

Donderdag zat ik in de trein van Utrecht weer naar huis met een zeer spraakzame conducteur. Hij was in een jolige stemming en maakt van de saaie treinreis een echt avontuur. In Utrecht werden we welkom geheten met de volgende tekst: Welkom in deze Intercity in de richting van Nijmegen. We hebben al een flink deel van het programma van deze reis gehad maar er komen ook nog een paar bijzondere momenten aan! Zo gaan we nog stoppen in Veenendaal- de Klomp, Ede - Wageningen en Arnhem - Centraal. Ik ga zo ook nog even de trein in, u kunt mij gemakkelijk herkennen aan een mondkapje! Een hele fijne reis gewent”. En voor elk station maakte hij er weer wat van.

De tekst bij aankomst in Arnhem was nog uitgebreider. “We naderen nu een van de hoogtepunten van deze reis: station Arnhem - Centraal. U kunt hier overstappen als u dat zou willen op de volgende treinen..... U kunt ook blijven zitten, we hebben hier een stop van ongeveer 6 minuten. Dus 6 minuten om lekker de krant te lezen, even de benen te strekken, een yoga- oefening te doen of wat u maar wilt. Als u denkt: dat is niks voor mij, dan kunt u ook uitstappen. De NS zet de deuren dan wagenwijd voor u open. Dat wil zeggen: aan één kant”.

Ik vond het wel gezellig. Er zaten niet zoveel mensen in de trein, dus ik weet niet wat anderen ervan vonden. Ik bedacht wel één positief mens veel positieve invloed kan hebben. (ook negatief overigens, maar daar heb ik het niet over) U zult het ook vaker hebben gemerkt: in een gezelschap, tijdens een vergadering, op een verjaardag en zelfs in de trein kan één vrolijk en positief mens de hele sfeer verbeteren. Een humoristische opmerking waardoor iedereen in de lach schiet, heeft een geweldig effect tijdens een vergadering over een spannend onderwerp. Een lachend gezicht maakt de druilige dag net iets minder grijs. Een grapje maakt de wachtrij voor de kassa net iets minder lang. Een hartelijk woord en een lief gebaar maken een wereld van verschil.

De titel van deze overweging komt uit de brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 4 vers 5. In Paulus' tijd werden christenen soms vervolgd, soms uitgesloten en vaak met argwaan bekeken. Dan is het extra belangrijk om toch in elk geval vriendelijk te zijn en agressie niet met boosheid te beantwoorden. Er is nog een andere, belangrijke reden om vriendelijk te zijn. De gelovigen in Filippi wordt voorgehouden dat ze alle redenen hebben om dankbaar te zijn voor Gods goede zorg. Ze mogen op God vertrouwen, de Heer is nabij! Vanuit die basis is vriendelijkheid vanzelfsprekend. Voor ons toch ook?

Pastoor Joke Kolkman