

Parochiebrief
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus
Zomer 2020



De plaats waar God ons wil ontmoeten

*Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten,
waar wij met eerbied en ontzag
Zijn heiligheid begroeten, de eerste dag.*

Gezang 729: 1

Een paar weken geleden belde een journalist van de regionale krant mij om te vragen of wij op 7 juni ook weer zouden beginnen met onze vieringen. "En hebt u er zin in?", was haar tweede vraag. "Natuurlijk heb ik er zin in, als ik geen zin had om weer te starten met de eucharistievieringen, had ik het verkeerde beroep gekozen", was mijn antwoord. Dit antwoord is overigens niet zo in de krant gekomen.

Toen ik begin maart ergens las dat de kerkelijke bijeenkomsten in Italië, nota bene Italië, zouden worden verboden, ging inderdaad even de gedachte door me heen: "Stel je voor dat ze dat ook in Nederland doen! Dan heb ik zomaar onverwacht een paar dagen vrij!" Och ja, niets menselijks is ons pastores vreemd, ook wij kunnen genieten van een onverwachte vrije dag.



En dan wordt het werkelijkheid, de deuren van de kerk gaan op slot. Soms is er een kleine bijeenkomst voor een camera, maar verder is het stil. Ik vond het pijnlijk. De Goede Week, Pasen, de zondagen van Pasen en het hoogfeest van Pinksteren kregen niet het reliëf dat we gewend zijn.

Wat hebben we gemist? Wie hebben we gemist?

Het is een goede gewoonte regelmatig naar de kerk te gaan. En dan kan het opeens tien weken niet. Dat roept vragen op. Mis ik de zondagse vieringen in onze eigen kring? Of blijkt ik heel goed zonder te kunnen? Vind ik een alternatief om getroost en bemoedigd te worden? Hoe kan ik nu vorm vinden voor mijn geloofsleven?

Op 7 juni was de eerste viering weer. Die zondag was ik zo druk met de protocollen en voorschriften dat ik er niet echt van kon genieten. Dat ging de tweede keer al een stuk beter. Ik hoorde van een heel aantal kerkgangers dat ze blij waren dat ze weer konden komen. Anderen stellen hun komst nog even uit. Ze komen nog niet uit angst voor besmetting, of uit bescheidenheid om anderen voorrang te verlenen. Maar misschien ook wel omdat de online vieringen prima bevallen. We konden immers op onze eigen tijd naar de dienst kijken, koffie erbij en eventueel uitzetten als het niet meer aanspreekt.

In onze parochie, net zoals in andere parochies, zijn geen wachtlijsten ontstaan om weer te kunnen komen.

Ook die ervaring roept vragen op. Zijn mensen individualistischer geworden dan ik/wij altijd dachten? Passen online vieringen beter bij deze tijd? Of blijkt het leven ook zonder kerkgang heel goed mogelijk? Voorlopig gaan de online vieringen nog even door. Fijn voor allen die aan huis gebonden zijn of ver moeten rijden om in de kerk te komen.

En toch blijf ik ouderwets, toch blijf ik vasthouden aan de kring van geloofsgemeenschap op zondagochtend. Waarom? Om wat in couplet 6 staat van hetzelfde gezang:

*Hier mogen wij elkaar als mens ontmoeten,
en allen samen, groot en klein,
als heiligen begroeten, zoals wij zijn.*

Joke Kolkman, pastoor.

Kruispunt in coronatijd

Toen half maart de coronamaatregelen van kracht werden was het wel even crisis bij Stichting Kruispunt. Iedereen wilde natuurlijk graag in die moeilijke tijd aan de dak- en thuisloze mensen een plek blijven bieden maar was het wel verantwoord open te blijven, zowel voor de bezoekers als voor de medewerkers? Even is overwogen Kruispunt te sluiten maar al heel snel werd er een oplossing gevonden: Kruispunt zou alleen toegankelijk blijven voor mensen die dakloos zijn en voor een kleine groep kwetsbare thuislozen. Bovendien werden de openingstijden teruggebracht

Voor de kwetsbare thuislozen werden lunchpakket en maaltijd aan de deur verstrekt. In overleg met de gemeente zorgden straatcoaches ervoor, dat buiten de coronamaatregelen werden nageleefd zodat alles ordelijk verliep.

Dankzij de trouwe kookploegen kon er elke keer een warme maaltijd verstrekt worden; er meldden zich zelfs nieuwe kookploegen aan die graag ook hulp wilden bieden in deze dagen. Kruispunt is blij, dat met de steun van al deze mensen de directe hulp aan haar primaire doelgroep in deze weken steeds doorgang heeft kunnen vinden.

Vanaf 15 juni zullen de normale openingstijden weer worden aangehouden, Kruispunt zal dan naast de dakloze mensen ook weer de kwetsbare thuislozen binnen ontvangen, wel nog in kleine groepen.

Om 8 uur gaat de wekker, om 9 uur loop ik met de hond langs het kanaal, over het pad om het witte kerkje en dan naar het Bosje van de Baron, waar ik mijn vaste vriendenclubje met hun honden tref. Formeel is dit een samenscholing, maar we zijn burgerlijk ongehoorzaam, al houden we ons aan de 1,5 meter afstand.



Daarna loop ik terug naar huis waar ik om half 11 uitgebreid koffie drink met de klassieke muziek van NPO Radio 4 op de achtergrond. Ik mijmer wat voor me uit en denk over dingen na. Na het nieuws van 11 uur ga ik naar boven, neem plaats achter mijn laptop, check mijn mail en werk mijn schaakpartijen bij op chess.com. Meestal ben ik daar rond 12 uur mee klaar. En dan?

Op dit moment eindigt de dagelijkse routine die ik sinds 2005 aanhoud. Ik kijk naar een gapend gat in mijn tijdsbesteding. Wat gaan we nu doen?

Ik ben opgeleid tot geestelijk verzorger en ga op zondag regelmatig voor in zorginstellingen. Voor corona ging een deel van mijn tijd op aan de voorbereiding van de zondagse vieringen. Ik keek welke lezingen we hebben, zocht naar een bijpassend thema, dacht na over hoe ik dit kan vertellen naar de situatie van bewoners van een verpleeghuis of revalidatiecentrum, verdiepte me in de liederenkeuze, voerde overleg met deze en gene en kreeg wat telefoontjes en mails hierover. Totdat de viering definitief was samengesteld. Daarna begon het nadenken over de inhoud van mijn overweging. Dit kwam allemaal abrupt tot stilstand.

Ook het verhalen vertellen en youtubeprogramma's presenteren is opgeschort. Ik kom eenmaal per twee maanden in diverse zorginstellingen verhalen vertellen en dat vergt de nodige voorbereiding. Ook presenteer ik soms filmprogramma's rond een of ander thema, met filmfragmenten die ik gevonden heb op youtube. In de meimaand zou ik op meerdere plaatsen ook nog een programma over het Eurovisiesongfestival presenteren. Ik keek er echt naar uit, maar helaas...

Voor mij persoonlijk is deze coronatijd toch vooral veel inleveren geweest. Zou ik betaald werk hebben gehad dan lag dat ongetwijfeld anders, maar ik moet het hebben van vrijwilligersactiviteiten waar ik velen een plezier

mee deed en die mij voldoening gaven. Zonder voelt mijn leven een beetje leeg. Ook mijn sociaal leven staat door de sociale onthouding op een laag pitje. We ontvangen niemand en gaan nergens heen. Als ik eropuit wil ben ik volledig afhankelijk van openbaar vervoer, wat in coronatijd betekent dat ik de wijk niet meer uitga. Alles verder dan loopafstand ligt buiten mijn bereik.

De politieke correctheid vraagt dat ik na deze wat klaaglijke opsomming van inleverpunten iets vertel over hoe de coronacrisis mij in positieve zin heeft veranderd, maar eigenlijk is dit nauwelijks het geval. Bij veel mensen in mijn omgeving merk ik dat deze tijd hen terugwerpt op henzelf. Een vorm van shift en reset, van je bewust worden wat echt belangrijk voor je is en waar je buiten kunt. Maar dat heb ik meegemaakt toen in ik 2005 na een ernstige ziekte volledig werd afgekeurd, moest stoppen met werken en tegen het zwarte gat van een overschot aan tijd aankeek.

Het tragische is misschien dat als ik nadenk over wat belangrijk voor mij is, dat precies die activiteiten zijn die nu niet meer kunnen. Het Voorgaan, verhalen vertellen, filmprogramma's presenteren, mensen bezoeken en zeker ook filmbezoek of gewoon even ergens gaan zitten met een kopje koffie en wat lekkers. Soms in gezelschap, soms met een boek. Dat is wat ik mis.



Mijn hoop voor deze tijd ligt niet zo zeer op het persoonlijke, maar op het maatschappelijke vlak. Soms lijkt het of de natuur ons met deze crisis een lesje wil leren. Als corona ergens goed voor is, dan wel het milieu. Ik hoop dat een aantal milieuvervuilende activiteiten nooit meer op hun niveau terugkomen. Verlangen we werkelijk naar de "goede oude tijd" van eindeloze files, het bovenmatig vliegen en het overtoerisme? Is de les van deze tijd niet dat dit allemaal héél wat minder kan en moet?

Voor mij persoonlijk is het toch een beetje wachten op betere tijden. Maar ik hoop dat de tijdelijke milieuwinst van nu kan worden vastgehouden en dat we niet meer terugvallen in ons oude patroon van verspilling en overconsumptie, waar het milieu zijn prijs voor betaalt. Dat we meer oog krijgen voor wat dichtbij is en onze hunkering naar alles wat ver en anders is weten te beteugelen.

Geschreven door Bas Meisters

			
Datum en tijd	Gastheren/vrouwen	Acolieten	Bloemen
12-7-2020 Zo na Pinksteren 10	Henk van Amerongen		Niek van der Veen
26-7-2020 Zo na Pinksteren 12	Monique Bergers		Maureen Bergers
9-8-2020 Zo na Pinksteren 14	Cor Stam		Joke Kolkman
23-8-2020 Zo na Pinksteren 16	Henk van Amerongen		Wil van Amerongen
30-8-2020 Zo na Pinksteren 17	Cor Stam		Maureen Bergers

Zomerrooster



In juli en augustus geldt het zomer rooster.

De ene zondag is de Oud Katholieke parochie gastvrouw en de ander zondag is de Evangelisch Luthers gemeente verantwoordelijk voor de viering. We beginnen altijd om 10 uur.

Opgeven voor de Oud katholieke diensten bij Niek van der Veen Via mobiel 0646482423 of via email: vdveenniek@kpnmail.nl

Voor de Evangelisch Luthers gemeenten is het via de website: <https://www.luthersegemeentearnhem.nl/> Onder "agenda" vindt u de button waar u zich kunt opgeven. Tot nu toe was er altijd voldoende plek, dus aarzel niet als u graag naar de kerk wilt komen.

U bent in beide gemeentes welkom. U krijgt een bevestiging dat er een plek voor u is gereserveerd.





Lezers

Niek van der Veen
Jesaja 55, 6-13 en Romeinen 7,21 -8,6

John Bergers
1 Koningen 3,5-12 en Romeinen 8, 26-30

Cor Stam
Jona 2,1-11 en Romeinen 9, 1-5

Mieke Pico
jesaja 51,1-6 en Romeinen 11,25-36

John Bergers
Jeremia 7,23-28 en Romeinen 12,1-8



Koffie zetten

Wil van Amerongen

Maureen Bergers

Ria Klein Koerkamp

Wil van Amerongen

Maureen Bergers



Altaarkleur

groen

groen

groen

groen

groen

Coronamaatregelen

In deze coronatijd zijn er vanzelfsprekend speciale regels.

- Er zijn vanwege de 1,5 m regel slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarvoor moet u zich aanmelden bij de secretaris (zie hiernaast) Dat kan tot vrijdagmiddag 12 uur.

- Als u tot twee weken voor de dienst ziek bent geweest, wordt u geacht thuis te blijven.

- U komt door de hoofdingang in de kerk en in in de hal ontsmet u uw handen.

- U krijgt een plaats toebedeeld. Tijdens de dienst blijft u op die plaats, ook tijdens de vredegroet en de communie.

- De communie wordt door de priester in glazen schaaltes naar u toegebracht. Terug aan het altaar zal hij het teken geven om de hostie te nuttigen.

- Na afloop geeft de gastheer of -vrouw aan dat u de kerk kunt verlaten via de Kloostergang. Daar staan mandjes voor de collecte en een doos voor de liturgieboekjes

- Bij goed weer kan er buiten koffie gedronken worden.

Het voorjaar en de zomer van 2020, een jaar om niet snel te vergeten.

Opeens was 8 maart, internationale vrouwendag, de laatste viering in ons kerkgebouw voor een lange periode. Een week later klonken er al de eerste adviezen om thuis te blijven, om voorzichtig te zijn en afstand te houden. Toen ook nog eens de verwarming uitviel en op zaterdag niet te repareren bleek, moesten we besluiten dat de dienst op zondag niet door zou gaan.

Het werd stil in ons gebouw, zowel op zondag als doordeweeks kwamen er nauwelijks meer bezoekers. Er werd wel druk geklust, wie hier al is geweest, heeft het kunnen bewonderen. Maar op zondag zaten we allemaal voor ons eigen beeldscherm.

Dan ontdek je pas welke centrale rol de eucharistievieringen hebben. Dat is logisch voor een oud-katholieke streekparochie. We ontdekten ook dat er van alles moet gebeuren in ons kerkgebouw, deze keer zonder de parochianen. De palmtakjes moeten wel worden gewijd, de tabernakel moet worden leeggehaald op Witte Donderdag, het kruis wordt vereerd op Goede Vrijdag en de nieuwe paaskaars moet worden binnengedragen en gewijd. Op het hoogfeest van Pinksteren is deze periode afgesloten.



Gelukkig konden we voor die bijzondere liturgische momenten aansluiten bij de online vieringen van de Lutherse gemeente. Vieringen voor een camera, maar zeker ook voor de parochianen. U kon meemaken dat de kerk in zekere zin ook door is gegaan én op u wacht. De vieringen zijn vast en zeker nog terug te vinden op YouTube.

Op 7 juni zijn we weer begonnen. Blijdschap om elkaar terug te zien, spanning omdat het allemaal zo ingewikkeld is, teleurstelling omdat we niet mogen zingen, het gemis van de koffie na afloop in de Kloostergang. Maar er is een begin! We komen samen, delen de communie, bidden en lezen. Dankbaar dat we deze moeilijke maanden zijn doorgekomen en hopen op een situatie dat alles weer gewoon wordt.

In de maand juni vieren we elke zondag om 10 uur. Iedereen is welkom na opgave bij de secretaris van het kerkbestuur, er is ruimte voor 18 mensen.

De Lutherse gemeente gaat in juni nog door met het opnemen van de online vieringen, dat doen ze op zaterdagochtend. Voor de maanden juli en augustus hadden we al de afspraak staan om en om een viering te houden. We gaan het ook zo doen.



Vlak na elkaar twee vieringen houden, is op dit moment nog niet aan de orde. Dan is het redelijk om de bestaande afspraak te handhaven en ook de Lutherse gemeente de gelegenheid te bieden diensten te houden

in het gebouw dat zij als “thuis” zijn gaan beschouwen. Natuurlijk zijn we over en weer meer dan welkom, maar alleen na aanmelding vooraf. We proberen de plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Op dit moment lopen deze afspraken tot en met 23 augustus.

Ook in Nijmegen pakken we de draad weer op. In de dagkapel van de Dominicuskerk houden we ons aan de regels van deze parochie. Veertien mensen zijn welkom, ook hier geldt dat mensen zich vooraf moeten opgeven. Het gaat om de laatste zaterdag van juni en augustus.

Het was altijd vanzelfsprekend dat we op zondag naar de kerk konden gaan als we daar behoefte aan hadden. Als je het een poosje moet missen, ga je dat extra waarderen.

Pastoor Joke Kolkman

Houd moed

*Houd moed
Ik ben je herder
Ik wijs je
een effen pad*

*Houd moed
Ik leid je verder
Ik hoor je
al is het glad*

*Houd moed
Ik ben je redder
Ik draag je
zodat je vast
in groene weiden bent
rust en vrede kent
bij Mij leeft en zingt:
Zijn liefde heeft mij omringd!*

Linda Zandbergen-Meinardi

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z'n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.

We kunnen als kerk op dit moment niet samenkomen zoals we gewend zijn. Een beperkt aantal bezoekers en allerlei andere regels. Gelukkig kunnen we sinds kort buiten "het achtste sacrament" vieren (een gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee), maar dat moet volgens de richtlijnen wel buiten en we zijn dus afhankelijk van het weer. En voor sommigen is het naar de kerk komen gewoon te riskant.

Om toch met elkaar in contact te kunnen blijven is onze parochie een Whatsappgroep gestart. U kunt daarmee te weten komen hoe het met de medeparochianen gaat. Er zijn op dit moment nog niet veel leden, maar u kunt zich aanmelden via een mailtje aan secretaris@arnhem.okkn.nl.

Door de crisis loopt de parochie nu ook inkomsten mis, vooral de huuropbrengst. Gelukkig zijn er mensen die via de bank compenseren voor de gemiste collectes, Wilt u een extra gift overwegen? Daarmee ziet u immers ook om naar dat kerklid dat het moeilijk heeft. Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee? Stort dan uw bijdrage onder vermelding van "extra gift corona". Het rekeningnummer vindt u achterop deze Parochiebrief. U kunt ook de QR-code hiernaast scannen met uw telefoon waarmee de bankierapp start,

Alvast heel hartelijk dank!

Antoon Smulders, penningmeester



Oud-katholieke diensten

Eucharistievieringen in Arnhem **in deze zomerperiode elke zondag 10.00 u**, afwisselend luthers en oud-katholiek.

L = Lutherse viering

S = Dienst van Schriftelezing en Gebed.

N = Nijmegen: laatste zaterdag v/d maand 19.00 u. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.

- zo 5 jul **L** Zo na Pinksteren 9, zondag van de lichte last
- zo 12 jul Zo na Pinksteren 10, zondag van de zaaier
- zo 19 jul **L** Zo na Pinksteren 11, zondag van het onkruid op de akker
- za 25 jul **NB Dienst in Nijmegen verplaatst naar 1 augustus**



zo 26 jul Zo na Pinksteren 12, zondag van de gelijkenissen

za 1 aug **N**

zo 2 aug **L** Zo na Pinksteren 13, zondag van de spijziging der vuhfduizend

zo 9 aug Zo na Pinksteren 14, zondag van het gaan over het water

zo 16 aug **L** Zo na Pinksteren 15, zondag van de Kananese vrouw

zo 23 aug Zo na Pinksteren 16, zondag van de zelfverloochening

za 29 aug **N**

zo 30 aug **Indien mogelijk zijn er een lutherse en een oud-katholieke dienst. De oud-katholieke dienst is dan om 9.30 uur.**

Zo na Pinksteren 17, zondag van het klein geloof



Andere diensten

In de parochiekerk is **in principe** elke zondag om 17.00 uur een anglicaanse viering door de Arnhem-Nijmegen Chaplaincy en om 11.00 uur een lutherse viering door de Evangelisch Lutherse Gemeente Arnhem.



Pastoor

Joke Kolkman, Adolf van Nieuenaarlaan
3/3a ,6824 AM Arnhem

☎026-4423654

✉pastoor@arnhem.okkn.nl

Secretaris

Niek v.d. Veen-Aerts, Koerlingwei 8,
6843 XS Arnhem

☎026-3819908

✉vdveenniek@kpnmail.nl

Penningmeester/ Kopij parochiebrief

Antoon Smulders, Weidekervel 107
6922 GB Duiven

☎0316-267829 06-27221788

✉antoon.smulders@upcmail.nl

✉parochiebrief@arnhem.okkn.nl

Bankrekening Arnhem:

NL31 INGB 0000 8226 04 of

NL72 ABNA 0534 9434 97 t.n.v. Oud-
Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

Kerkgroep Nijmegen

Alwin Meisters, Tangostraat 2,

6544 SW Nijmegen

☎024-3749741

✉nijmegen@arnhem.okkn.nl

Website

www.arnhem.okkn.nl

✉websitebeheerders@arnhem.okkn.nl



Algemeen:
Oud-Katholieke Parochie Sint Willibrord
h.v. Nieuenaarlaan 3a
6824 AM Arnhem