

## **De zondag? Een zaterdag zonder grasmaaier?**

Afgelopen zondag na de viering was er een gesprek met de kerkbezoekers. We kunnen sinds een paar weken op zondag weer naar de kerk. Maar wat betekent dat? Voegt de zondagse viering iets toe aan ons leven?

Hoe is het als je op zondag, net als op alle andere dagen van de week, thuis moet blijven vanwege een virus? Op de terugreis naar huis bedacht ik de titel die boven deze overweging staat. Als ik op zondag niet naar de kerk ga, lijkt het erg op een zaterdag waarop je geen gras maait. U begrijpt; wij wonen in een nette buurt, op zondag wordt het gras niet gemaaid en verder ook weinig herrie gemaakt.

Ik herinnerde me een verhaal dat ik ooit las met als titel: "De verloren zondag". Het verhaal gaat over een jongen die op zondagochtend door de stad dwaalt en merkt dat deze dag erg lijkt op de vorige dag en de dag daarvoor. Wat maakt een zondag nu tot een zondag? Ook op zondag is er slecht nieuws, zo hoort hij van de radio. Mensen doen op zondag net als op andere dagen. De jongen besluit naar de politie te gaan om aangifte te doen: de zondag is verloren. De politieman begreep er natuurlijk niets van, maar de jongen hield vol.

"Als er zondag op de kalender staat, dan moet het ook zondag zijn. En als ik er niets van merk, dan klopt er iets niet".

De agent doet wat iedereen doet in deze omstandigheden: hij belt zijn baas. De baas besluit wat elke baas doet in deze omstandigheden: hij maakt een rapport op. Dit rapport komt terecht bij de media en roept allerlei reactie op.

Eén dominee heeft wel degelijk zondag gevierd want hij had 300 mensen in zijn kerk (het was nog pré- coronatijdperk) Een ander had een heerlijk stukje gefietst, daar had zij op zondag tijd voor. Een kind had zich verveeld omdat de ouders heel lang wilden uitslapen. Zo stond de telefoon roodgloeiend.

Een journalist wilde van de jongen weten waarom hij aangifte had gedaan.

"DE zondag is waardevol", zo zei de jongen, "en als je iets verliest dat waardevol is, moet je net zo lang zoeken tot je het weer hebt gevonden. Niet op papier maar in het echte leven."

*Pastoor Joke Kolkman*