

“Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Here, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd”. (*Exodus 20: 1,2*)

Vrijheid is een onderwerp dat vooral rond 4 en 5 mei ter sprake wordt gebracht. Dan herdenken we dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, maar eens moeizaam bevochten werd tijdens vijf oorlogsjaren. Op alle andere dagen is het vanzelfsprekend dat wij in ons land de vrijheid hebben om te gaan en te staan waar we willen.

We mogen bij mensen op bezoek gaan of mensen ontvangen. We mogen met een goede vriend of vriendin door het park lopen, of met de hele familie daar picknicken. We gaan naar een film of een concert, we demonstreren voor een goede zaak en niemand legt ons een strobreed in de weg. Nederland is een democratisch en vrij land.

Opeens is alles anders geworden. We zijn aanzienlijk beperkt in onze vrijheid, we worden aanzienlijk beperkt in onze basale mensenrechten als we niet meer bij elkaar op bezoek mogen gaan. Als we niet meer onbekommerd een filmpje mogen pakken, of een terrasje. Als we niet meer een arm om onze ouders mogen slaan of onze kleinkinderen mogen knuffelen. Als kinderen en studenten niet meer naar school of college mogen gaan en ook de kerken hun deuren niet wagenwijd mogen open zetten om iedereen welkom te heten. Natuurlijk, er is een reden om de vrijheid enigszins in te perken. We moeten elkaar en onszelf beschermen. De achtergrond van deze beperkingen is volstrekt helder.

God heeft zijn volk geroepen tot vrijheid. De tekst hierboven staat als opening boven de 10 woorden die God aan Zijn volk geeft bij de Sinaï. God heeft zijn volk uit de slavernij geroepen tot vrijheid. God roept mensen om echt vrij te zijn. Vrijheid betekent niet dat je altijd kunt doen waar je zin in hebt zonder rekening te houden met anderen. Vrijheid betekent niet dat er geen grenzen zijn. Maar vrijheid betekent de ruimte om jouw leven en het leven van anderen goed te maken. Vrijheid is de ruimte om tot ons recht te komen. Het is dan ook een logisch vervolg dat God eerst mensen roept tot vrijheid en hen daarna woorden geeft om die vrijheid heilzaam in te vullen.

Een aantal maatregelen in ons land wordt langzamerhand versoepeld. Tegelijk worden andere maatregelen vast gelegd in een speciale coronawetten. Allerlei juristen hebben al aangegeven dat zo nodeloos de grondwettelijke vrijheid wordt ingeperkt.

Met de woorden uit het Bijbelboek zullen wij ook kritisch blijven. Het is goed dat mensen samen optrekken. Het is goed dat mensen elkaar ontmoeten. Dat geldt voor mensen van allerlei leeftijden. Het is goed dat mensen in vrijheid leven. Laten we ook nu de vrijheid hoog houden, in het kwetsbaar evenwicht met de voorzichtigheid.

*Pastoor Joke Kolkman*