

Pinkstermeditatie

Aaneen gesmeed

Pinksteren is vuur en vlam
is wind die door je haren waait
is niet te vatten kracht
die diep van binnen oplaait
in beweging zet.

Aanspoort om op weg te gaan
niet stil te blijven

Maar te spreken
te zingen, te dansen
Uit te delen van de gaven
die ieder mens bezit

Niet omwille van zichzelf
Maar omwille van de vreugde
Dat God
ons alles in handen heeft gegeven
Deze wereld in verbinding te brengen
met zijn licht
dat vrede schept.

Pinksteren laat de taal spreken
komend uit het Hart
die dwars door muren en grenzen
buigt wat star is geworden
koestert wat bevroren is
recht wat verbogen is
en heelt wat verwond was.
Op weg naar vrede die we allen verstaan.

Woorden van Marianne Brussel in de nieuwsbrief van de Evangelisch Lutherse Gemeente.

Wij wensen u allen gezegende Pinksterdagen.

Via de website kunt u vanaf zondag 10 uur een meditatie in beeld en geluid zien vanuit onze kerk. Deze meditatie is op elk gewenst moment terug te kijken.

De gebruikelijke viering vanuit Amersfoort begint ook om 10 uur.

Joke Kolkman, pastoor