

De ene en de andere dag

“Op sommige dagen gaat het beter dan op andere dagen”, dat zeggen mensen vaak als ik ze opbel en vraag hoe het gaat. Eerlijk gezegd is het voor mij zo’n dag dat het allemaal niet zo lukt. Het tempo is er wat uit. Ik ben bezig met van alles en nog wat, maar de concentratie is matig.

Wellicht hebt u allemaal wel eens zulke dagen.

Hoe het komt?

Het drukkende weer van vandaag? Misschien omdat de quarantaine periode nu al zo lang duurt. We worden het allemaal een beetje zat. Op Hemelvaartsdag trokken teveel mensen er op uit, tegelijk begrijpelijk en onverstandig.

We hebben alvast een voorschot genomen op de zomer. Vanaf 1 juni is er meer mogelijk, maar de touwtjes kunnen weer strakker getrokken worden als het aantal besmettingen toeneemt. Hoe zullen de cijfers zijn?

We kunnen de vakanties gaan boeken, voor wie durft, maar niemand weet nog hoe de wereld er over een paar maanden uitziet.

We kunnen de kerkdiensten gaan voorbereiden. Maar hoe doen we dat als we niet mogen zingen? De ene dag lees ik dat zingen zeer besmettelijk is, de andere dag dat een Duits onderzoek uitwijst dat zingen niet gevaarlijker is dan spreken. Wij krijgen te horen dat koffie drinken na de viering echt niet kan, net zoals in de protestantse kerk. Maar de Rooms- Katholieke parochies mogen ze wel weer koffie drinken als ze afstand bewaren. Wat is verstandig?

Komt er een tweede golf? Helpen mondkapjes? De artikelen in de krant spreken elkaar tegen, de wetenschappers ook.

De ene dag kan ik er allemaal beter mee omgaan dan een andere dag.

Dan realiseer ik me dat ik nog niet veel te klagen heb, ik heb geen dierbaren verloren aan het Covid- 19. Ik heb sommige mensen al te lang niet gezien, maar als dat alles is...

De ene dag is de andere niet.

We gaan aanstaande zondag Wezenzondag vieren. Naar het woord van Jezus: “zie, ik laat jullie niet als wezen achter. Ik ga naar mijn Vader, maar na korte tijd komt ik weer bij jullie”. Ik denk ook aan de woorden aan het einde van het evangelie naar Mattheüs: “Zie, ik ben met jullie alle dagen”.

Dat God met ons is op de zonnige dagen, dat is goed.

En op die lastige dagen, die saaie dagen, eenzame dagen, dagen dat niet op schiet, dagen van onzekerheid of angst. Als God dan ook met ons is, is misschien nog wel beter.

Pastoor Joke Kolkman