

## Petrus



Hoe vaak heb ik hem vurig trouw beloofd  
zonder de diepte van die daad te weten?  
Hoe snel deed ik of hem was vergeten  
en heeft de nacht mijn vurigheid gedoofd.

Hij sprak van liefde- maar tot welke prijs?  
Hij bood de vrijheid- maar ik bleef gevangen.  
Hij sprak van trouw en raakte mijn verlangen.  
Maar nu hij zwijgt, bied ik hem geen bewijs.

Die tot zij vrienden ons verkozen had  
en ons liet delen in zijn groot vertrouwen,  
die mij de rots dacht waarop hij kon bouwen-  
was ik de vriend die dat nooit meer vergat?

Kon ik de naam die mij is toevertrouwd  
ooit nog met opgeheven hoofde dragen?  
Is het te laat? Hij zou mij mogen vragen  
hoe ik met heel mijn leven van hem houd.

*Van Sytze de Vries uit "Waarom de zon gratis is, gedachten en gedichten rond Pasen".*