

## Overweging in de Goede Week

*Palm, palm-pasen, hei-koerei;  
Over ene zondag krijgen wij een ei.  
Een ei is geen ei, twee ei is een half ei,  
Drie ei is een paasei.*

Tijdens de wijding van de palmtakken in onze kerk stond er naast het altaar een palmpaasstok. Zo'n stok is meer dan een knutselkarweitje voor kinderen. Anneke v.d. Berg had de stok gemaakt en geeft zelf toelichting, de stok stemt tot nadenken én zelfs misschien wel tot gebed.

Dit liedje hoort in onze folklore thuis. Misschien is hei-koerei een verbastering van kyrie eleis. In de middeleeuwen hield iedere stad wel een palmprocessie. Achter de geestelijken liepen de kinderen met op stokken gebonden buxus of andere twijgen. In de kerk werden deze palmpaasstokken gezegend. De bast van de stok werd spiraalsgewijs afgeschild, opdat de boze geesten, die onder de bast zaten, konden verdwijnen. Wij wikkelen het crêpepapier op de zelfde wijze om onze houten kruisvorm, die ons herinnert aan Goede Vrijdag. De stok is vrolijk versierd met allerlei kleuren, maar het schamele hout van het kruis schemert er al door heen. Zoals op Palmpasen de mensen uitbundig zijn, maar de dreiging ook voelbaar is.

Bovenop prijkt een broodhaantje. Het haantje verwijst zowel naar de verloochening van Petrus als naar de morgen van de opstanding. Jezus had al tegen Petrus gezegd dat Petrus zou liegen dat hij niet bij Jezus hoorde, drie maal zelfs voordat de haan heeft gekraaid. Als Petrus de haan hoort kraaien, beseft hij wat hij heeft gedaan. De haan verwijst ook naar de paasmorgen, die aanbreekt bij het kraaien van de haan. Bovendien verwijst het gebakken broodje naar Christus die zichzelf geeft in brood en wijn. De drie eieren en de zuidvruchten betekenen vruchtbaarheid en nieuw leven. De 30 rozijnen aan een touwtje zouden verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas ontvangt voor zijn verraad. De noten verwijzen naar nieuw leven dat uit de harde dop komt, zoals Christus uit het graf komt.

Palmpasen wordt gevierd op de zondag voor Pasen als herdenking van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Dit verhaal is in de bijbel te vinden in het evangelie van Mattheüs hoofdstuk 21, de verloochening van Petrus staat verderop in hoofdstuk 26.

In het liedboek voor de kerken zijn nr. 549 t/m 555 liederen voor Palmpasen en in het oud-katholieke gezangboek zijn er liederen te vinden van nr. 620 tot 622.

Meer informatie:

Evangelisch Luthers Dagboek blz.99 voor liturgische gegevens

Dit zijn wij, de belangrijkste tradities van Nederland- Ineke Strouken, uitgeverij  
Pharos

Leven met het jaar- Christiane Kutik e.a. uitgeverij Christofoor