

### ***Veertigdagentijd, onderweg met Dietrich Bonhoeffer.***

Een overweging in deze heilige vastentijd waarin we een andere wijze moeten vinden om met elkaar en met God verbonden te blijven.

#### *Niet alles of niets!*

In het bovengenoemde boekje is een aantal teksten verzameld van Bonhoeffer en voor de dinsdag in de 2<sup>e</sup> week van de vasten lees ik deze titel: niet alles of niets!

Bonhoeffer schrijft dat mensen die denken dat met de dood alles is afgelopen, vaak de houding hebben van alles of niets. Of zij proberen alles uit dit aardse leven te halen, omdat er immers toch niets meer daarna is. Of zij hechten aan niets enige waarde omdat het uiteindelijk allemaal toch niet uitmaakt, ze gooien het onverschillig weg.

Bonhoeffer kiest het juiste midden: een beheerst leven. Als wij geloven dat de macht van de dood is gebroken, dan hoeven we geen eeuwigheidswaarde te hechten aan dit aardse bestaan. Er is immers meer, er is immers hoop op beter! Dit aardse leven is goed, en soms kwaad. Het leven is mooi en soms ook moeilijk. Het leven is liefdevol maar soms ook vol wantrouwen. Als wij geloven dat de macht van de dood is gebroken, dan kunnen we dit aardse leven aan. We zien alles in een ander en juister perspectief. We kunnen dit alles ervaren in het Licht van de Eeuwigheid.

Wij zitten deze weken in de opgang naar Pasen vooral thuis. Het valt niet mee om zo beperkt te zijn in onze bewegingsvrijheid. Het valt niet mee zo veel op onszelf aangewezen te zijn, zeker niet als je alleen bent of je gezondheid erg kwetsbaar is.

Zouden wij in deze periode van een heel bijzonder “vorm van vasten” ook beheerst kunnen leven? Toch volhouden dat het Licht van Pasen over ons leven opgaat?

En dan misschien elkaar maar een beetje helpen door contact te zoeken met een kaartje, een telefoontje en digitaal berichtje.