

Parochiebrief
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus
Veertigdagentijd 2020



Zusters en broeders in Christus,

Het begin van de vastentijd markeert een einde en nieuw begin. We breken met gewoontes die ons belasten en die ons gebonden houden aan het verleden. Iemand vergeleek dat ooit met een springplank, waar je je van afzet om een flinke sprong te maken. Je zet je af tegen een zwaar of misschien zelfs belastend verleden om de sprong naar een nieuwe toekomst te maken. Wie dat gevoel van een springplank kent – en wie herinnert zich niet bibberend de duikplank van zijn zwemles vroeger? – die weet, dat voor zo'n sprong hoop en vertrouwen nodig zijn. Hoop, dat je ook weer ergens een zachte landing maakt en vertrouwen dat je het kúnt en niet in paniek raakt of bang wordt.



Een paar weken geleden verkeerde onze hele kerk in spanning over de vraag wie de nieuwe aartsbisschop van Utrecht zou gaan worden. Hoewel deze boodschap enige tijd vóór die verkiezing is geschreven (en daardoor ook maar door één bisschop is ondertekend), waag ik het er vanuit te gaan dat onze vraag positief is beantwoord. Ook een einde en nieuw begin, zo zal het gevoel van velen zijn bij deze wisseling van de wacht. De nieuwe bisschop zal ongetwijfeld nieuwe eigen accenten aanbrengen in de contacten met geestelijken en leken van het bisdom, van de landelijke kerk en in de samenwerking met andere kerken binnen de Unie van Utrecht en daarbuiten. Maar het zal voor hem wellicht ook een troostende ervaring zijn dat veel gewoon zal doorgaan. We verwachten natuurlijk dat de nieuwe bisschop een flinke slinger aan het wiel van het kerkelijk bedrijf zal geven, maar dat hij dat wiel helemaal opnieuw moet uitvinden is niet nodig – en dat kan voor de bisschop zelf en voor vele anderen een troostende gedachte zijn. Een nieuwe sprong naar de toekomst is het, in hoop en vertrouwen.

Eigenlijk is het hele verhaal dat de Bijbel vertelt, zo'n sprong naar een nog niet ingevulde toekomst. Aan het begin krijgen we wel te horen dat God hemel en aarde schept, maar over die hemel horen we vervolgens bijzonder weinig. Alle aandacht in het vervolg lijkt vooral gericht op de aarde en wat zich daarop afspeelt, de geschiedenis van Gods verbond met mensen. Wie oppervlakkig kijkt, ziet niet meer dan een geschiedenis van vallen en opstaan, telkens weer, in allerlei variaties, een verleden dat mensen belast of vastpint. Maar wie nauwkeuriger hoort, die merkt een onderstroom op van de verwachting van de Messias. Die zal de schepping voltooien en met zijn komst breekt de hemel

op aarde aan. Met opzet wordt deze toekomst niet nauwkeurig ingevuld, maar slechts in beelden uitgedrukt, juist omdat de voltooiing van Gods toekomst ons verstand en zelfs onze wildste fantasie te boven gaat. Zoals in de tempel van Jerusalem tussen de twee engelen op de ark van het verbond geen godenbeeld staat en zoals de naam van de Heer God niet uitgesproken, maar slechts met vier letters JHWH wordt aangeduid, zo is straks ook het graf van de verrezen Heer leeg. Gods toekomst is grenzeloze liefde.

Aan het begin van de vastentijd bestrooien we ons hoofd met as. We krijgen daarbij te horen, dat we stof zijn en tot stof zullen wederkeren. Sommigen horen in deze woorden dat we worden vastgepind op onze vergankelijkheid en dat we vooral niet moeten denken dat we iets voorstellen. Inderdaad klinken die woorden in het bijbelboek Genesis als de mens Gods gebod net heeft overtreden en daarmee de doodstraf over zichzelf heeft afgeroepen. Maar dat laatste gebeurt nu net niet: de mens wordt begenadigd. Er wordt hem gezegd dat hij de akker kan bewerken – en daarmee blijkbaar zelf in leven blijft. En de vrouw kan kinderen baren – en daarmee leven doorgeven. Alle menselijk leven inclusief onze inzet voor kerk en samenleving gaat niet zonder pijn en moeite, maar met Gods toekomst voor ogen krijgt het zin en richting. We kunnen leven voor zijn aangezicht, de sprong van het geloof wagen en ons inzetten om met hoop en vertrouwen ons leven te delen met God en met onze naasten.

In de hoop dat de eigen accenten die de nieuwe bisschop in ons kerkelijk leven zal aanbrengen, bijdragen tot het openhouden van Gods toekomst en dat wij allen op onze weg naar Pasen groeien in de vreugde om ons geloof, wens ik u een gezegende vastentijd.

+ *Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem*

Groothuisbezoeken

Het is een goede gewoonte om in de vastentijd groothuisbezoeken te houden. We nemen dan tijd om ons te bezinnen, om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. We doen dat in kleine kring zodat iedereen aan bod kan komen en in vertrouwen kan delen wat hij of zij denkt.

Meestal kozen we teksten uit het vastenboekje als uitgangspunt voor dit gesprek. Dit jaar is er geen vastenboekje verschenen in onze kerk. Nu heb ik een aantal jaren geleden wel een prachtig boekje op de kop getikt: Veertigdagentijd, onderweg met Dietrich Bonhoeffer. Voor de gesprekken neem ik een aantal kopieën mee van teksten uit dat boek. Die vormen dan een startpunt voor onze ontmoeting. Intekenlijsten verschijnen in de Kloostergang. Als het even kan, komen we samen bij iemand thuis. Opgave bij de pastoor.

Gedachten bij het bloemstuk

Op zaterdag 12 februari stond er in de dagkapel in Nijmegen opeens een mooi bloemstuk dat Alwin Meisters had meegenomen van een workshop over Japans bloemschikken. Ik mocht het na afloop van de viering meenemen naar Arnhem en daar stond het een dag later op het altaar. Alwin vertelde en liet zien dat het een stuk is vol met tegenstellingen. Het is van hout én van metaal. Er is beweging naar boven én naar beneden. Het is grijs én vol kleur, rond én hoekig. Er is een gebogen vorm door één sprietje groen, en daarnaast een boog met twee sprietten: samen en alleen! Dit stuk staat op



twee plaatjes waarvan er één zwart is en de ander wit. En met al die tegenstellingen is het toch één prachtig geheel. We zouden het beeld zo kunnen toepassen op onze parochie, op onze hele kerk zelfs. We zijn allemaal verschillende mensen met allemaal verschillende levensverhalen. Oud en jonger, mannen en vrouwen,

alleengaand of samen, zonder of met zorgen en ga zo maar door. We komen uit Arnhem, Nijmegen of ergens uit de buurt. En toch horen we allemaal op de één of andere manier bij elkaar. We vormen samen een eenheid, als mensen die elkaar gegeven zijn. Lang leve de verschillen én lang leve de saamhorigheid!

Gemeentevergadering

Op zondag 15 maart willen we onze gemeentevergadering houden. De financiële stukken over 2019 en de begroting voor 2021 zijn dan klaar om te bespreken. Daarnaast willen we als kerkbestuur met u overleggen over hoe we als parochie verder gaan. We zijn er vast van overtuigd dat onze parochie toekomst heeft! Aan de andere kant merken we ook dat het lastig wordt om vrijwilligers te vinden, met name het rooster voor de akolieten vertoont enige gaten. Hoe kunnen we dat praktisch oplossen?

Van de samenwerking met de Lutherse gemeente hebt u al enige tijd niets meer gehoord, dat heeft verschillende redenen. We kunnen dat toelichten op deze vergadering en samen bekijken hoe we de contacten weer nieuw leven in kunnen blazen. En dan zijn er wellicht nog hele andere onderwerpen die u graag zou willen bespreken!

Direct na de viering wandelen we met elkaar naar de Wasserij, daar drinken we koffie en er zal ook worden gezorgd voor iets te eten.

Van harte welkom op 15 maart!

In memoriam Hermina Catharina Bergers- Blom

Op 20 december 2019 kwam er een einde aan het leven van een bijzondere vrouw: Ineke Bergers- Blom. Ze was net 84 jaar geworden. In een overvolle kerk hebben we met een eucharistieviering afscheid van haar genomen.

Ineke heeft in haar leven de sporen meegedragen van het verblijf in een kamp in Indonesië. Het was een afschuwelijke periode. Bij terugkomst in Nederland ging ze wonen in Amersfoort. Ze was erg betrokken bij de oud-katholieke parochie, en dat werd sterker door haar liefde voor een student aan het Seminarie: Jan Bergers. Hoewel het officieel verboden was voor studenten om verkering te hebben, vonden zij toch mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

In de eerste jaren van haar huwelijk is Ineke een aantal keren verhuisd, van de ene naar de andere parochie. Ze kwamen uiteindelijk met hun drie kinderen in Utrecht terecht. Het viel niet mee. Ineke heeft altijd haar man Jan Bergers gesteund en achter hem gestaan. Jan zocht en vond werk buiten de kerk, in het onderwijs. Zelf vond ze ook werk in het onderwijs, met name op het gebied van voeding.

Wij kennen Ineke als een zeer betrokken lid van onze parochie. Ze zette koffie, las en deed de bloemendienst. Haar bloemen werden vaak langs de kant van de weg geplukt, heel uitbundig en feestelijk. Maar vooral kennen we haar als een wijze vrouw die met humor en inzicht in alle bescheidenheid haar opvattingen en gedachten met ons deelde.

In de loop van de zomer werd ze ziek en eind november bleek dat ze niet beter kon worden. Ze kon in haar eigen huis sterven, omringd door dierbaren.

Ze was dankbaar voor haar leven en had vrede gevonden. Ze zei: "De Heer is mijn Herder. Zo heb ik dat altijd mogen ervaren in mijn leven". Het is niets minder dan een belijdenis.

Natuurlijk hebben we die psalm gezongen in de eucharistie bij haar uitvaart. Natuurlijk hebben we ook het bekende lied van Jan gezongen: "Het is de Heer die mensen roept, mensen van vlees en bloed". Op het kleine en intieme kerkhof van Baak hebben we haar uit handen moeten geven, toevertrouwd aan de aarde en daarmee toevertrouwd aan God.

Ineke zei wel eens: "Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad, die heeft mij bewaard voor gevaar". Wij geloven en vertrouwen dat Gods engelen haar hebben opgevangen en begeleid naar het paradijs.



			
Datum en tijd	Gastheren/vrouwen	Acolieten	Bloemen
Aswoensdag 26-02-2020.	Gezamenlijke dienst OKK Henk van Amerongen	Wim Kirchjunger	geen ivm vasten
01-03-2020. Veertigdagentijd (1ste)	Monique Bergers	Simone Ooms	geen ivm vasten
08-03-2020. Veertigdagentijd (2de)	Cor Stam	?	geen ivm vasten
15-03-2020. Veertigdagentijd (3de)	Henk van Amerongen	Frank van Hal	geen ivm vasten
22-03-2020. Veertigdagentijd(4de)	Cor Stam	?	geen ivm vasten
29-03-2020. Veertigdagentijd (5de)	Monique Bergers	Simone Ooms	geen ivm vasten
05-04-2020. Palmvasen	Gezamenlijke dienst OKK Cor Stam	Wim kirchjunger	geen ivm vasten
09-04-2020. Witte Donderdag	Gezamenlijke dienst ELGA	?	
10-04-2020. Goede Vrijdag	Gezamenlijke dienst OKK Moniqe Bergers	Simone Ooms	rode rozen
11-04-2020. Paaswake	Gezamenlijke dienst ELGA	Alwin en	Alwin / Niek
12-04-2020. Pasen	Henk van Amerongen	Simone Ooms	Alwin Meisters



Lezers

Koffie zetten

Altaarkleur

Mieke Pico en ELGA

Joël 2,12-19 en 2 Korintiërs 5,20 – 6,10

Ria Klein Koerkamp

Gen 2,4b-9,15-17 en 3,1-7 en Rom.5,12-21

Cor Stam

Exodus 24, 12-18 en Filipensen 3,7-14

Mieke Pico

Exodus 17,1-7 en 1 Korint.10,1-13

John Bergers

1 Samuël 16, 1-3 (4-9) 10-13 en Efez 5,8-14

Wim Kirchjunger

Ezech 37, 1-3 (4-10) 11-14 en Rom.8,8-11

John Bergers en ELGA

Jesaja 50,4-7 en Filipenzen 2,5-11

Niek van der Veen en Elga

Jesaja 42,1-9 en Jacobus 5, 13-6

Wim Kirchjunger en ELGA

Jesaja 52,13-53,12 en exodus 12,21-28

Niek van der Veen en ELGA gen.1,1-2,3 1a

en ex.14,15-15a en Jesaja 54, 1-14

Simone Ooms

Exodus 14,9-14 en Kolossenzen 3, 1-4

paars

Ria Klein Koerkamp

paars

Maria Schut

paars

Wil van Amerongen

paars

Maureen Bergers

paars

Maria Schut

paars

Maureen Bergers

paars

wit

rood

ELGA

wit

Ria Klein Koerkamp

wit



Het Kiescollege van het aartsbisdom Utrecht heeft zaterdag 15 februari in de eerste stemronde Barend Theodoor (Bernd) Wallet (48) verkozen tot nieuwe aartsbisschop van Utrecht en 84ste opvolger van Sint Willibrord. Wallet heeft de verkiezing geaccepteerd en daarmee meteen de diocesane jurisdictie van het Metropolitane Kapittel overgenomen, dat van kracht werd na het afscheid van Mgr. Dr. Joris Vercammen op 15 januari jongsteden. Wallet is nu nog pastoor van

de Sinte Gertrudis-kathedraal in Utrecht. De installatie en wijding van de nieuwe aartsbisschop vindt waarschijnlijk plaats op 21 juni.

“We hebben een aartsbisschop nodig die met vreugde en creativiteit getuigt van de werkelijkheid van Christus, en zo, in soepele samenwerking met geestelijken en gelovigen, vertrouwen voedt en hoop levend houdt”, zei Bernd Wallet over het gewenste profiel van de nieuwe bisschop. Hij bepleitte een “realistisch geloof, waarin we tegelijkertijd bescheiden zijn over onze mogelijkheden en onbescheiden over het profetisch uitzicht van het koninkrijk van God, dat gerechtigheid, vrede en vreugde is.” Hij omschrijft zichzelf als iemand die “houdt van de kerk, waarvan het hartsgeheim de eucharistie is, een ruimte waarin we als Gods kinderen kunnen spelen, en rust en inspiratie vinden door de rijkdom van Gods genade.”

‘Dit is mijn kerk’

Bernd Wallet groeide op als zoon van een Hervormd predikant, ds Barend Wallet, voormalig voorzitter van de synode van de Nederlandse Hervormde Kerk en de gangmaker achter het Samen op Weg-proces dat leidde tot de vorming van de PKN. Bernd leerde in zijn kinderjaren de Oud-Katholieke Kerk kennen en werd op Aswoensdag 1991 geraakt door de viering in de Utrechtse kathedraal. Wallet: “Op dat moment wist ik, dit is mijn kerk.” Het duurde nog enige tijd voordat hij de definitieve overstap maakte. Hij studeerde theologie in Utrecht en Hull (Engeland). In juli 2006 ontving Wallet de diakenwijding in York en een jaar later volgde zijn priesterwijding in Utrecht. Aanvankelijk was hij werkzaam als kapelaan in Nothallerton in het bisdom York. In 2010 keerde hij terug naar Nederland en werd naast pastor de adviseur van de aartsbisschop van Utrecht voor internationale zaken. In 2015 volgde zijn benoeming tot

pastoor van Utrecht. Wallet is getrouwd en heeft vier kinderen. Op 27 februari aanstaande viert hij zijn 49e verjaardag.

Kerkgeschiedenis

Deken Wietse van der Velde van het Metropolitane Kapittel zegt bijzonder blij te zijn met deze verkiezing. Voor deze verkiezing stelde het Kapittel het Kiescollege samen, dat bestond uit de geestelijkheid en leken-gelovigen van het aartsbisdom Utrecht. In totaal namen 37 kiezers aan de verkiezingen deel zodat de verkiezing na 19 stemmen voor Bernd Wallet een feit was. Van der Velde: "We hebben vandaag kerkgeschiedenis geschreven in het aartsbisdom Utrecht. Voor zover ik weet, is het de eerste keer in Utrecht dat een kandidaat al na de eerste stemronde als winnaar uit de bus kwam. Dat onderstreept het brede vertrouwen dat Bernd binnen de kerk geniet. Eerder leek het erop alsof er meerdere kandidaten in aanmerking zouden komen. Door deze snelle keuze is duidelijk geworden dat binnen onze bisdom en met dank aan de heilige Geest eenduidigheid over de nieuwe bisschop bestond." Van der Velde vindt het daarom logisch dat Wallet geen gebruik hoefde te maken van de bedenktijd die een bisschop-elect met maximaal twee weken heeft.

Verbinding

Mgr. Dr. Dick Schoon, bisschop van Haarlem en voorzitter van het Collegiaal Bestuur, het hoogste bestuursorgaan van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland toonde zich verheugd en ontroerd na de verkiezing van zijn nieuwe collega. "In de eerste woorden die Bernd sprak, benoemde hij de vele dimensies van onze kerk: het eigen bisdom, de landelijke kerk, onze internationale zusterkerk en de brede oecumene. Dan maak je meteen duidelijk dat je een bisschop bent die verbinding maakt." Schoon ziet uit naar de samenwerking. "Iemand in wie het aartsbisdom zo veel vertrouwen heeft uitgesproken vandaag begint al met een enorm goede start."

Pastoor nu ook pastoor in Utrecht



Pastoor Joke Kolkman werkt parttime voor onze parochie. Eerder al werd haar aanstelling van 40% naar 50% verhoogd, maar sinds kort is zij ook voor 50% pastoor in de parochie Utrecht. Op 9 februari werd zij daar geïnstalleerd. Toevallig is dat precies de verjaardag van haar priesterwijding.

Op de foto ziet u haar met Bernd Wallet, die toen nog pastoor van Utrecht was, maar intussen tot aartsbisschop is gekozen.

Ook dit jaar beginnen we onze vastentijd samen met de Lutherse gemeente. Onze viering op Aswoensdag begint om 19.30 uur, ds Hans Uytenbogaardt zal de overweging verzorgen, we mogen het askruisje ontvangen en vervolgens vieren we de eucharistie.

Op de 1e zondag van de vastentijd is het nog mogelijk een askruisje te ontvangen voor wie 's avonds niet meer naar de kerk kan of wil komen.

De zondagen in de vastentijd hebben altijd een heel eigen sfeer, een sfeer van inkeer en soberheid. Zo krijgt ons gebed om ontferming wat meer nadruk, we zingen natuurlijk geen gloria. De psalmen na de 1e lezing komen uit het boek: Heel mijn ziel. Het zijn eenvoudige zettingen, iedereen kan het gemakkelijk meezingen waardoor de tekst nog beter tot z'n recht komt. In deze periode begint elke viering om half tien.

Op Palmzondag vieren we weer samen met de Lutherse gemeente. De dienst begint dan om 10 uur. Na het uitreiken van de Palmtakjes lezen we zoals gebruikelijk de Passie, dit jaar de tekst volgens Mattheüs. Er is geen preek, we sluiten de dienst af met de eucharistie. Deze gezamenlijke viering wordt voortgezet in de Goede Week. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag begint de viering om half acht. De Paaswake begint om 21 uur.

We hebben afgesproken dat de viering op Witte Donderdag en de Paaswake dit jaar voor het eerst onder verantwoordelijkheid van de Lutherse gemeente zal vallen, en dat wij zorgen voor de viering op Goede Vrijdag.

Op 1e Paasdag is het zoals op elke zondag: om half tien onze OK dienst en om 11 uur de Lutherse viering.

Nijmegen

In Nijmegen zal de Palmzondagsviering van zaterdag 4 april een andere locatie en aanvangstijd hebben. We houden deze viering in de Kapel van huize Nijvelt, aanvang 18.30 uur. Bij deze viering zullen ook de kapelbezoekers van Nijvelt aanwezig zijn. Nijvelt ligt hemelsbreed zo'n 200 meter van de Dominicuskerk. Adres: Heyendaalseweg 117, Nijmegen. Na afloop zal er gelegenheid zijn tot napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Agenda

- zo 15 mrt Na de viering: Gemeentevergadering in de Wasserijs
- za 29 mrt 10.00 u. Kerkmeesterdag
- za 21 jun (datum onder voorbehoud) Wijding en installatie Aartsbischop Bernd Wallet

Oud-katholieke diensten

Eucharistievieringen in Arnhem elke zondag 9.30 u. tenzij anders aangegeven. **L**=Lutherse viering **S**Dienst van Schriflezing en Gebed.

N = Nijmegen: laatste zaterdag v/d maand 19.00 u. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.

- wo 26 feb **19.30 u.** Aswoensdag
za 29 feb **N**Viering met askruisje
zo 1 mrt Eerste zondag van de Veertigdagentijd, Invocabit, roept hij mij aan, ik zal antwoord geven
zo 8 mrt Tweede zondag van de



- zo 15 mrt Veertigdagentijd, Remiscere, blijf Gij Heer aan Uw barmhartigheid gedachtig
zo 22 mrt Derde zondag van de Veertigdagentijd, Oculi, mijn ogen zijn steeds op de Heer
zo 29 mrt Vierde zondag van de Veertigdagentijd, Laetare, verblijdt u met Jerusalem
za 4 apr Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, ludica, doe Gij mij recht o God
N 18.30 u. Palmzondagviering in de **Kapel van Nijveld**, Heyendaalseweg

117

- zo 5 apr **10.00 u.** Palmzondag
do 9 apr **L 19.30 u.** Witte Donderdag
vr 10 apr **19.30 u.** Goede Vrijdag
za 11 apr **L 21.00 u.** Paaswake
zo 12 apr Pasen



Andere diensten

In de parochiekerk is **in principe** elke zondag om 17.00 uur een anglicaanse viering door de Arnhem-Nijmegen Chaplaincy en om 11.00 uur een lutherse viering door de Evangelisch Lutherse Gemeente Arnhem.



Pastoor

Joke Kolkman, Adolf van Nieuenaarlaan
3/3a ,6824 AM Arnhem

☎026-4423654

✉pastoor@arnhem.okkn.nl

Secretaris

Niek v.d. Veen-Aerts, Koerlingwei 8,
6843 XS Arnhem

☎026-3819908

✉vdveenniek@kpnmail.nl

Penningmeester/ Kopij parochiebrief

Antoon Smulders, Weidekervel 107
6922 GB Duiven

☎0316-267829 06-27221788

✉ antoon.smulders@upcmail.nl

✉ parochiebrief@arnhem.okkn.nl

Bankrekening Arnhem:

NL31 INGB 0000 8226 04 of

NL72 ABNA 0534 9434 97 t.n.v. Oud-
Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

Kerkgroep Nijmegen

Alwin Meisters, Tangostraat 2,

6544 SW Nijmegen

☎024-3749741

✉ nijmegen@arnhem.okkn.nl

Website

www.arnhem.okkn.nl

✉ websitebeheerders@arnhem.okkn.nl



*Allegaten:
Oud-Katholieke Parochie Sint Willibrord
A. v. Nieuenaarlaan 3a
6824 AM Arnhem*