

Parochiebrief  
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus  
Herfst 2019



Een paar weken geleden was ik aanwezig bij de intrededienst van ds Joost Röselaers in de Waalse kerk. Daarna kreeg ik een artikel uit de krant onder ogen, het was een interview met ds Röselaers op zaterdag 31 augustus in de NRC.

Een klein stukje daarvan is door mijn hoofd blijven spoken:

*U heeft een keer gezegd dat sommige mensen niet op een verjaardag durven vertellen dat ze naar de kerk gaan. Waar zijn die dan bang voor?*

*De oordelen van anderen, de clichés over de kerk. Als ik zeg dat ik predikant ben tegen iemand die er niks vanaf weet, dan ben ik eerst een kwartier bezig met zeggen wat ik allemaal niet ben. Ze stellen altijd vragen over misbruik, homo's, over wat vrouwen mogen. Die beelden zijn hardnekkig.*

*De kerk moet meer zelfvertrouwen uitstralen, een plek opeisen in de samenleving. Rond de feestdagen mist hij religieuze verhalen. Kerstmis, Pasen en Pinksteren zijn betekenisloze dagen aan het worden. Terwijl het kerstverhaal of wederopstanding met Pasen, verhalen zijn die al tweeduizend jaar intrigeren. Het leven is sterker dan de dood; hoe donker het ook is, er ontstaat weer licht.*

Ik zei al: dit stukje blijft door mijn hoofd spoken.

Iedere voorganger en kerkganger kent waarschijnlijk de ervaring die hierin beschreven wordt. Mensen weten maar weinig meer van de kerk. Of ze hebben ideeën die al lang niet meer actueel zijn. Het kan soms ergerlijk zijn.

Wij maken geen onderscheid meer tussen mannen en vrouwen, ze "mogen" hetzelfde. We maken geen onderscheid tussen mensen op grond van hun seksuele voorkeuren, we genieten van de veelkleurigheid van Gods schepping. Dat mogen de mensen nu eindelijk wel eens weten.

Maar de situatie is ingewikkelder.

Röselaers noemt ook misbruik, dat komt helaas in alle kerken voor, net als in de entertainmentindustrie, in het onderwijs, op de sportvelden, in het leger en noem maar op. We kunnen het niet ontkennen of af doen als iets van vroeger. Dan zouden we slachtoffers opnieuw tot slachtoffers maken.

Het is nog ingewikkelder.



Want de mensen hebben gelijk: er zijn kerken waar vrouwen en mannen niet dezelfde verantwoordelijkheden mogen dragen. Nog steeds.

Er zijn kerken waar mensen worden geoordeeld of

veroordeeld om wie ze zijn, om hun seksuele identiteit. Mensen van buiten de kerk hebben ook een beetje gelijk. Vaak helaas!

Het is de taak van de kerk om mee te doen in het maatschappelijk debat.

Maar hoe? De moderne samenleving lijkt niet veel behoefte te hebben aan onze stem, de kerken worden vaak beschouwd als iets van vroeger met achterhaalde standpunten. Afgezien van de vraag of kerken het eens kunnen worden wat hun gezamenlijke stem dan zou moeten zijn.

### **Hoe kunnen we dan van betekenis zijn?**

Hoe langer ik in de kerk werk, en hoe langer ik dus ook voorga, des te meer ontdek ik dat Röselaers gelijk heeft: het zijn de verhalen...

In de Bijbel gaat het niet om de moraal, maar om het verhaal...

Wie dat zegt, is altijd een beetje verdacht. Alsof het allemaal om mooie verhaaltjes zou gaan, en verder iedereen mag doen wat hem of haar goed dunkt.

Nee, het gaat om mooie verhalen, verhalen over vertrouwen, over liefde, over angst, over de dood, over keuzes, over licht en duisternis, verhalen over iemand of iets dat boven ons uitgaat, verhalen over het leven zelf. En die verhalen nodigen ons uit om naar onszelf te kijken, naar de wereld, die verhalen inspireren ons om goed te doen, zetten ons soms op een ander been, houden ons overeind, troosten, schuren weleens, troosten, en dagen uit. De verhalen, zo wijd als de wereld, zo groots door de eeuwen der eeuwen.

Als we dat nu eens kunnen delen met de mensen van nu...

*Pastoor Joke Kolkman*

## Gemeentevergadering op 13 oktober 2019

Op 13 oktober na de viering hebben we gemeentevergadering. Deze datum is gekozen omdat Bas Meisters deze zondag beschikbaar is om iets te vertellen over de agenda van de synodevergadering in november.

Dit agendapunt zal ook het grootste deel van de beschikbare tijd in beslag nemen. Daarnaast willen we een oproep doen aan allen om na te gaan wat zijn of haar mogelijkheden zijn om een vrijwillige taak op zich te nemen. Het lijkt steeds moeilijker te worden het rooster voor de zondagse viering rond te krijgen. We gaan over op één lezer per zondag, en zo nodig op één misdienaar/acoliet per zondag. Dat is prima!

Maar we zoeken nog mensen die gastvrouw/gastheer willen zijn, voor de bloemen of de koffie willen zorgen.

Ook de relatie met de Lutherse gemeente komt aan bod. Het kerkbestuur heeft regelmatig contact met de kerkenraad van die gemeente. Uitgangspunt is steeds geweest: we willen met elkaar optrekken, al weten we nog niet hoe we dat gaan invullen. Op dit moment hebben we één vaste zondag per jaar die wij gezamenlijk vieren en waarop we elkaar ontmoeten in de Wasserij: op de feestdag van de patroon van onze kerk: St Willibrord. Hij heeft het evangelie in de lage landen verkondigd, alle kerken zijn hem schatplichtig. Deze apostel verbindt zo de kerken met elkaar. We hopen op een goede opbouwende vergadering.



*Pastor Joke Kolkman*

## Vieringen

In de maandelijkse Nieuwsbrief van onze parochie kunt u onder andere voor elke zondag lezen wat het thema van de vieringen is. Ontvangt u de Nieuwsbrief niet? Meldt u dan aan via [secretaris@arnhem.okkn.nl](mailto:secretaris@arnhem.okkn.nl).

Het is niet zinvol om dat hier nog eens over te doen, maar in de komende periode is er een aantal bijzondere zaken waar we hier wél wat aandacht aan besteden.

## Ziekenzalving

Op zondag 27 oktober is er de mogelijkheid om de ziekenzalving te ontvangen. Wie wil mag naar voren komen om door het teken van de heilige olie en door gebed gesterkt en bemoedigd te worden. Deze ziekenzalving is voor iedereen die de kwetsbaarheid van de gezondheid en het leven, aan den lijve ervaart. Daarna eten we samen in de Kloostergang. Dezedienst begint om 10.00 uur omdat de lutheranen dan geen dienst in onze kerk hebben.

## Allerheiligen en Allerzielen

Een week later, zondag 3 november vieren we Allerheiligen en Allerzielen. Iedereen wordt uitgenodigd de namen van dierbare overledenen hardop te noemen en een lichtje aan te steken. We nemen hier de tijd voor, vervolgens vieren we samen de eucharistie. Omdat we niet te veel kunnen uitlopen, zal de rest van de liturgie een beetje aangepast worden. Vriendelijk verzoek van te voren de namen in te leveren bij de pastoor via de mail of op papier.

In Nijmegen viert de kerngroep St. Stefanus Allerheiligen en Allerzielen op zaterdag 2 november. De laatste zaterdag van oktober is er géén viering in Nijmegen.

## St. Willibrord

Weer een week later, 10 november, vieren we het patroonfeest van onze kerk: St. Willibrord. We doen dat samen met andere gebruikers van ons kerkgebouw, de Lutherse Gemeente. Vorig jaar waren wij verantwoordelijk voor de viering, nu is het andersom. De Lutherse gemeente draagt de verantwoordelijkheid en wij vieren samen. Aanvang 10 uur. Daarna gaan we naar de Wasserij voor koffie, gesprek en lunch.

## Eusebiuskerk en Stevenskerk

Zondag 17 november vieren we, zoals elk jaar op de derde zondag van november de dienst in de Eusebiuskerk. Deze dienst begint om 10.15 uur. U kunt gratis parkeren tot 12.00 uur.

Op zondag 1 december, 1e advent zal priester Joke Kolkman voorgaan bij het Oecumenisch City Pastoraat in de Stevenskerk. Aanvang is 10 uur

## Kerstpoetsen

De tijd gaat snel en over een dikke twee maanden is het al weer Kerstmis. Zoals gebruikelijk gaat daar een poetsbeurt aan vooraf. Die is gepland op zaterdag 14 december om 10.30 uur. Kom ook! Het is altijd gezellig.

 Datum	 Gastheer -vrouw	 1e Lezing
13 okt zo na Pinksteren 23	M Bergers	Ruth 1, 1-19 H de Bruijn
20 okt <b>DSG</b> zo na Pinksteren 24	C Stam	Genesis 32, 23-32 W Kirchjünger
27 okt zo na Pinksteren 25	H v Amerongen	Jeremia 14, 7-10 en 19-22 N vd Veen-Aerts
3 nov Allerheiligen/Allerzielen	M Bergers	Wijshheid 3, 1-9 ???
10 nov H Willibrordus	<b>ELGA</b>	
17 nov Eusebiuskerk zo na Pinksteren 28	nvt	1 Makkabeeën 1-2 en 9-14 R Klein-Koerkamp
24 nov Laatste zo na Pinksteren	C Stam	Maleachi 4, 1-6 C Stam
1 dec 1e zo vd Advent	H v Amerongen	Jesaja 2, 1-5 G Schoonderbeek
8 dec 2e zo vd Advent	A Smulders	Jesaja 11, 1-10 N vd Veen
15 dec 3e zo vd Advent	C Stam	Jesaja 35, 1-10 N cd Veen
22 dec 4e zo vd Advent	M Bergers	Jesaja 7, 10-17 G Schoonderbeek

**DSG** Dienst van schriftezing en gebed  
**ELGA** Dienst van de Evangelisch  
Lutherse Gemeente Arnhem

In geval van verhindering graag  
onderling ruilen.





2 Timoteüs 2, 8-15 J Bergers	M Bergers-Ros	M Bergers-Ros	groen
2 Timoteüs 3, 14-4,5 C Stam	R Klein-Koerkamp	A Smulders	2
2 Timoteüs 4,6-8 en 16-18 A Faber	W v Amerongen	W v Amerongen	groen
Openbaring 7, 2-4 en 9-17 ???	M Schut	N vd Veen	wit
2 Tessalonisenzen 3, 7- 13 G Schoonderbeek	nvt	nvt	groen
Openbaring 3, 7b-12 A Faber	M Schut	J Kolkman	groen
Romeinen 13, 8-14 H de Bruijn	W v Amerongen	W v Amerongen	paars
Romeinen 15, 4-13 M Pico	M Schut	M Schut	paars
Jacobus 5, 7-10 J Bergers	M Bergers-Ros	M Bergers-Ros	paars
Romeinen 1, 1-7 A Faber	W v Amerongen	A. Smulders	paars

## Thea Jonker stopt met het rooster

Het rooster op deze pagina's is, zoals u weet gemaakt door Thea Jonker. Ze doet dat al jaren. Maar dit rooster is het laatste. Het wordt haar wat te veel. Thea: hartelijk bedankt voor je jarenlange inzet!

Het maken van het rooster zal vanaf nu door Niek van der Veen-Aerts gebeuren. Als u tevoren, voordat het rooster gemaakt is, weet dat u bepaalde dagen niet kunt, laat dit dan zo snel mogelijk aan haar weten. U kunt haar bereiken via mail of per telefoon. (Zie achterzijde van deze Parochiebrief.) Als u ná het maken van het rooster toch nog verhinderd bent, probeer dan zelf met een ander te ruilen.

*Geboren in Rotterdam op 22 februari 1930.*

*Overleden in Druten op 12 juli 2019.*

Al jaren zijn Henk Meijer en Joop Diebels vaste bezoekers van onze vieringen in Nijmegen. We wisten allemaal dat er zorgen waren omtrent de gezondheid van Henk, de jaren begonnen te tellen. Toch kwam zijn overlijden onverwacht, thuis in zijn eigen omgeving met zijn geliefde Joop.

Henk was een zeer zorgzaam mens. Zijn zorgzaamheid gold natuurlijk allereerst Joop, maar zeker niet alleen. In het vele vrijwilligerswerk heeft hij mensen bijgestaan en hen ondersteund. Hij is buddy geweest. Hij heeft slachtofferhulp opgezet simpelweg omdat het nog niet bestond in die omgeving.

Zijn gastvrijheid was groot, hij vond het prachtig om mensen te ontvangen en te verwennen met eten, drinken en met zijn aandacht. Hij had ook altijd zelf wel verhalen te vertellen.

Henk is van oorsprong een Rotterdammer, de Rotterdamse humor en rechtstreekste manier van spreken, heeft hij altijd behouden. Hij groeide op in een gereformeerd gezin, ontdekte toen de rijkdom van de Rooms-Katholieke liturgie.

Henk hield ervan zich te omringen met mooie spullen. In het huis is dat zichtbaar, naast de vele souvenirs die Joop en Henk tijdens de vakanties hebben verzameld. Allerlei voorwerpen met dierbare herinneringen en mooie verhalen. Wat heeft Henk genoten van de reizen, van de ontmoetingen met mensen, van de prachtige natuur.

Bij zijn uitvaart is gekozen voor een lezing uit het evangelie naar Lucas over de barmhartige Samaritaan. De keuze had niet beter kunnen zijn. De barmhartige Samaritaan betoont zich een naaste voor wie hulp nodig heeft. Deze gelijkenis heeft Henk geïnspireerd voor zijn omgang met wie een beroep op hem deed. Tegelijk heeft deze gelijkenis ook een kritisch kantje. De gelijkenis stelt de schijnheiligheid van de priester en de leviet aan de kaak. Dat zal Henk ook zeker hebben aangesproken, hij had een sterk gevoel voor rechtvaardigheid.

Laat de gedachtenis aan deze man, Henk Meijer, ons inspireren om eveneens aan naaste te willen zijn, voor wie hulp nodig heeft.

Wij denken eerst aan Joop, die na 22 jaar zijn geliefde moet missen.



Hij kan in dankbaarheid terugzien op mooie jaren samen, maar dat maakt het verlies niet gemakkelijk. Allen die Henk hebben ontmoet, zullen de herinneringen aan deze sympathieke man koesteren.

Dat hij moge rusten in Gods vrede en in Gods licht.

## Afscheid van aartsbisschop Joris Vercammen



Op donderdag 26 september maakte mgr Vercammen zijn voornemen bekend om in januari 2020 met emeritaat te gaan. Hij is dan bijna 20 jaar onze bisschop geweest. Op het vlak van oecumene en internationale contacten heeft hij zich enorm ingezet om onze kerk te vertegenwoordigen en bekend te maken.

Maar wij als parochie Arnhem en kerngroep Nijmegen bewaren vooral goede herinneringen aan zijn bezoeken in onze parochie. Zijn werkbezoeken, zijn voorgaan in onze vieringen gaven blijk van grote betrokkenheid en waardering voor wat wij hier doen. Hij kent veel parochianen, van naam en gezicht.

Dankbaar zijn wij ook voor de Goede Week in april 2019, een Goede Week die hij in ons midden heeft doorgebracht. Met als intiem en indrukwekkend moment de voetwassing op Witte Donderdag.

Wij danken onze bisschop Joris Vercammen voor de vele jaren en wensen hem vooral toe dat hij zal genieten van alles wat hij op gaat pakken.

Wij danken onze God voor deze herder die wij in Joris Vercammen hebben ontvangen.

*Pastoor Joke Kolkman*

## Op Facebook

*Op Facebook heeft Joris Vercammen zijn aftreden toegelicht. Omdat niet iedereen "op Facebook zit" volgt hieronder zijn tekst.*

Dat ik het voornemen heb om op 11 januari 2020 terug te treden als aartsbisschop van Utrecht is ondertussen bekend geworden. Het gaat niet om een vervroegd emeritaat, een bisschop heeft in onze kerk het voorrecht om zelf te bepalen wanneer hij terugtreedt. Het moet wel gebeuren na zijn pensioenleeftijd en voor zijn 70e verjaardag. Ik heb dit moment gekozen omdat het goed is voor de kerk en voor mezelf. In de kerk zullen zich in de

komende tijd veranderingen voltrekken in de organisatie en voor de toekomst is het gunstig dat meteen nieuwe mensen daar gestalte kunnen aan geven. In mezelf ervaar ik een frisheid die mij ertoe aanzet ruimte te maken voor persoonlijke relaties, maar ook om me toe te leggen op spiritualiteit en persoonlijke begeleiding. Willen jullie voor onze kerk bidden: om wijsheid en moed om de toekomst tegemoet te gaan? En dat de verbondenheid die tussen ons gegroeid is zich nog verder mag verdiepen.

## De zomer is voorbij

*Als de gouden kleuren stralen  
in het bos en op de hei,  
dan is de herfst toch echt gekomen  
en de zomer is voorbij.*

*Het begint wat meer te waaien  
en veel eikels vallen neer,  
't wordt al vroeg weer donker  
ja typisch herfstig weer!*

*Maar als de vele groene blaadjes  
veranderen in een rode gloed,  
met gouden glans en diepe kleuren  
is dat God die dit alles doet!*

*Hij schenkt ons de seizoenen  
de herfst hoort daar ook bij  
en met een overdaad aan kleuren  
maakt Hij ons dankbaar blij!*

*Els Hengstman- van Olst [www.gedichtensite.nl](http://www.gedichtensite.nl)*

## Agenda

- zo 13 okt Na de dienst Gemeentevergadering
- zo 27 okt Na de dienst met ziekenzalving van 10.00 uur lunch
- zo 10 nov Na de dienst van 10.00 uur lunch en gesprek met de lutheranen
- zo 17 nov 10.15 u Dienst in de Eusebiuskerk. Geen dienst in de parochiekerk
- za 14 dec 10.30 uur Kerstpoetsen

## Oud-katholieke diensten

Eucharistievieringen in Arnhem elke zondag 9.30 u. tenzij anders aangegeven. **L**=Lutherse viering **S**Dienst van Schrifflizing en Gebed.

**N**= Nijmegen: laatste zaterdag v/d maand 19.00 u. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.

zo 13 okt zo na Pinksteren 23, zondag van de melaatsen  
zo 20 okt zo na Pinksteren 24, zondag van de onrechtvaardige rechter, dienst van schrifflizing en gebed

zo 27 okt **10.00 uur** zo na Pinksteren 25, zondag van de Farizeër en de tollenaar. Tevens ziekenzalving.

za 2 nov **N** Allerheiligen/Allerzielen  
zo 3 nov Allerheiligen/Allerzielen



zo 10 nov  
zo 17 nov



**L** **10.00 uur** St Willibrordus  
**10.15 uur Dienst in de Eusebiuskerk** zo na Pinksteren 28, zondag van de zeven broeders  
Laatste zo na Pinksteren, zondag van de voleinding/kerkwijding

za 30 nov **N** **Geen viering in Nijmegen**

zo 1 dec **N** **10.00 uur St Stevenskerk**

zo 1 dec 1e zo van de Advent, start A-jaar, Ad te levavi, Tot u, Heer, hef ik hoog heel mijn wezen

zo 8 dec **10.00 uur** 2e zo van de Advent, Populus Sion, O, gij volk van Sion

zo 15 dec 3e zo van de Advent, Gaudete, Verheugt u in de Heer

za 21 dec **N** **19.00 uur Kerstgedachten**

zo 22 dec 4e zo van de Advent, Rorate coeli, Gij hemelen, uw dauw dale van boven

za 28 dec **N** **Geen viering in Nijmegen**

## Andere diensten

In de parochiekerk is **in principe** elke zondag om 17.00 uur een anglicaanse viering door de Arnhem-Nijmegen Chaplaincy en om 11.00 uur een lutherse viering door de Evangelisch Lutherse Gemeente Arnhem.



### Pastoor

Joke Kolkman, Adolf van Nieuenaarlaan  
3/3a ,6824 AM Arnhem  
☎026-4423654  
✉pastoor@arnhem.okkn.nl

### Secretaris

Niek v.d. Veen-Aerts, Koerlingwei 8,  
6843 XS Arnhem  
☎026-3819908  
✉vdveenniek@kpnmail.nl

### Penningmeester/ Kopij parochiebrief

Antoon Smulders, Weidekervel 107  
6922 GB Duiven  
☎0316-267829 06-27221788  
✉ antoon.smulders@upcmail.nl  
✉ parochiebrief@arnhem.okkn.nl

### Bankrekening Arnhem:

NL31 INGB 0000 8226 04 of  
NL72 ABNA 0534 9434 97 t.n.v. Oud-  
Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

### Kerkgroep Nijmegen

Alwin Meisters, Tangostraat 2,  
6544 SW Nijmegen  
☎024-3749741  
✉nijmegen@arnhem.okkn.nl

### Website

www.arnhem.okkn.nl  
✉websitebeheerders@arnhem.okkn.nl



Abgander:  
Oud Katholieke Parochie Sint Willibrord  
A. v. Nieuenaarlaan 3A  
6824 AM Arnhem