

Parochiebrief
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus
Zomer 2019





Corrie Wie?

“Mam, ik stuur je een petitie door en die moet je even ondertekenen”, onze dochter komt naar beneden met deze mededeling. “Ja, maar waar gaat het over?”. “Over een standbeeld voor Corrie Tendeloo!”. “Corrie Wie?”.

Corrie Tendeloo was politica, namens de PvdA zat ze in de Tweede Kamer in de jaren vijftig. Zij streed voor zaken die wij nu vanzelfsprekend vinden, maar toen de wereld op z'n kop zetten. Zij maakte een eind aan de situatie dat vrouwen “eervol ontslag” kregen op het moment dat zij in het huwelijk traden. Vrouwen mochten na hun huwelijk wel blijven werken in hun familiebedrijf – als ze hun inkomen maar aan hun echtgenoot afdroegen – maar werden ontslagen als ze in overheidsdienst werkten. Ook werden vrouwen wettelijk als handelingsonbekwaam gezien: zonder toestemming van hun man mochten ze geen rekening openen bij een bank, op reis gaan of andere officiële verplichtingen aangaan. Corrie Tendeloo heeft zich ingezet om deze wet te wijzigen en het is haar gelukt. We spreken de jaren 1955/1956. Helaas heeft ze niet lang mogen genieten van de zwaar bevochten vrijheden, zij overleed al snel daarna.

Wie kent haar nog? Arnhem is één van de twee steden waar een straat naar haar genoemd is. Maar verder? Zo'n vrouw verdient een standbeeld!

Graag onderteken ik dan ook de petitie!

Waarom ik dit verhaal over Corrie Tendeloo in onze parochiebladen met u deel? Ik hoop dat u het ook belangrijk vindt dat bijzondere vrouwen uit de geschiedenis niet vergeten worden. Ik ben me ervan bewust geworden dat generaties voor ons hebben gestreden voor zaken die wij nu als vanzelfsprekend ervaren. Wij, zowel mannen als vrouwen, hebben de mogelijkheid om onderwijs te volgen en onze eigen keuzes te maken. Het stemt me dankbaar dat ik nu mag leven in een land waar ik kon studeren en mag werken in een kerk als gewijde priester. Een land en een kerk waar mannen en vrouwen gelijkwaardig naast en met elkaar leven.

Maar er is nog een gedachte die bij me opkwam toen ik het verhaal over Corrie Tendeloo las. Zoveel mensen hebben zich ingezet voor een betere wereld. Zoveel van hen hebben dat gedaan vanuit hun geloof, zij werkten aan het Koninkrijk der hemelen.

Op de voorgrond of in alle stilte.

Met grote woorden of met een klein gebaar.

De wereld over of in de eigen straat.

Zij krijgen geen standbeeld. Hun namen zijn soms al vergeten.

Bij mij kwam het verhaal uit het evangelie boven over de vrouw die Jezus zalft met kostbare olie waaraan ze al haar spaargeld heeft gespendeerd. Haar naam weten we niet, de legende zegt dat het om Maria zou gaan. Maar haar daad van liefde wordt niet vergeten omdat het Jezus' opdracht is om over haar te spreken.

Een ander gedeelte uit het evangelie naar Matteüs komt bij mij boven. Jezus spreekt over de goede daden van barmhartigheid: hongerigen voeden, naakten kleden en zieken verzorgen bijvoorbeeld. Wat wij voor deze mensen doen, doen wij voor Jezus zelf.

Onze inzet voor een betere wereld, onze inzet voor de komst van het Koninkrijk, wordt niet beloond met standbeelden, niet met vermelding in de geschiedenisboekjes. Maar onze goede daden worden bewaard door de Heer zelf. Dat vind ik een troostrijke gedachte en ik geef u graag deze gedachte mee.

Joke Kolkman, pastoor

Ga maar

Ga maar

Wees niet bang voor bochtige wegen

Ik maak ze weer recht

Pas op

Het kan soms donker zijn in het dal,

Je komt weer boven

Je mag uitrusten

In groene weilanden

Bij kabbelende bergbeken

Zodat je weer fris bent als je terug gaat

Ga maar

Ik ga met je mee

Want ik ben je gids

En geef je rust

Totdat je thuis bent

Aad van der Klauw, Naar Psalm 23, www.gedichtensite.nl

Een dag naar het klooster



Op zaterdag 20 juli is er een uitstapje gepland naar het klooster van de zusters in Oosterbeek. Als leden van de oud-katholieke parochie en van de lutherse gemeente

zijn we die dag gast van de zusters. Er is tijd om vieringen met de zusters mee te maken, we bekijken een film over het leven in een klooster en gaan in gesprek met een zuster.

Na de lunch gaan we in gesprek met elkaar. In de mooie omgeving kunnen we ook een wandeling maken, of het winkeltje bezoeken.

We verzamelen bij het NS station in Oosterbeek. Verzamelen 9.20 uur als u het morgengebed wilt meemaken, 9.45 uur als u wilt beginnen met de koffie.

Afsluiting 16.30 uur einde van ons programma, 17.00 uur als u de vespers wilt meevieren

Kosten € 15 voor koffie, thee, lunch en programma. Als dit een bezwaar is, contact opnemen met de penningmeester, wij willen graag iedereen deze dag aanbieden!

Kanunnik

Op donderdag 13 juni besloot het Metropolitane Kapittel van Utrecht om onze pastoor, Joke Kolkman en Ruud Bosma (justitiepastor) te kiezen als opvolgers voor pastoor Piet Coemans, die vorig jaar afscheid nam als kanunnik. Er werden twee opvolgers gekozen om te zorgen voor continuïteit, want binnen niet al te lange tijd zullen ook andere leden van het Kapittel aan het einde van hun termijn zijn.

Het Metropolitane Kapittel, waarvan de leden dus "kanunnik" worden genoemd, kent een lange geschiedenis. De maximaal negen leden worden door het kapittel zelf gekozen. Zij geven de bisschop raad en plegen met hem overleg over het bestuur en de belangen van het diocees, het beheer van het vermogen van het bisdom en zij voeren het beheer en de beschikking over de eigendommen en het vermogen van het kapittel.

Een zeer belangrijke taak is het kiezen van een nieuwe aartsbisschop als de bisschopszetel vacant wordt

Groen dak op de Kloostergang

Onze kerk in Arnhem ligt in een klein woonwijkje, Molenbeke, met huizen uit de jaren '30 en '40. Veel schuurtjes met platte daken, hier en daar een garage met een pannendak, en zo her en der met een plat dak. Als het hard regent staat het lage deel van de wijk altijd blank. In Arnhem is er altijd een hoog en een laag deel....



Om nu dat water wat meer vast te houden op de plek waar het valt, is er nu 2 keer een actie 'Groene daken Molenbeke' geweest, waar we als parochie aan meegedaan hebben. Na de eerste keer was het halve dak bedekt met sedum.

Dit matje heeft het geweldig gedaan en is nu een dikke, gesloten mat.

Afgelopen winter heeft het bij ons één keer gesneeuwd, en toen waren wij erg nieuwsgierig naar het effect.

Dat was behoorlijk groot!

Dus, in het voorjaar, hebben we meegedaan met de tweede actie.



De tweede actie werd ook door voldoende mensen ondersteund, zodat het dak van de 'Kloostergang' nu helemaal bedekt is met sedum. De laatste paar meters hebben we van de leverancier gekregen!

Bij de eerste warme dagen van het jaar was het effect ook goed merkbaar! Het blijft

nu veel langer koel in de Kloostergang.

Inmiddels ligt de mat er al een tijdje en voelen bijen en vogels zich er helemaal thuis.

Veel onderhoud vergt het niet. Af en toe wat mest en een beetje onkruid wegtrekken, meer is niet nodig. Alleen bij extreme droogte, zoals nu, moet er wel gespreeid worden. Maar verder is het een fraai gezicht.



Alle gevers: hartelijk dank!

Herman Toorman

 Datum	 Gastheer- vrouw	 1e Lezing
7 jul zo na Pinksteren 9	M Bergers	Jesaja 66, 10-14 M Pico
14 jul	Lutherse dienst	
21 jul zo na Pinksteren 11	M Bergers	Genesis 18, 1-14 H de Bruijn
28 jul	Lutherse dienst	
4 aug zo na Pinkseren 13	C Stam	Prediker 2, 1-11 W Kirchjünger
11 aug	Lutherse dienst	
18 aug zo na Pinksteren 15	H v Amerongen	Jeremia 23, 23-29 J Bergers
25 aug zo na Pinksteren 16	M Bergers	Jesaja 30, 15-21 N vd Veen-Aerts
1 sep zo na Pinksteren 17	C Stam	Jezus Sirach 3, 17-23 J Bergers
8 sep Geboorte van de H Maagd Maria	M Bergers	Micha 5, 1-3 I Bergers-Blom
15 sep Verheffing van het H Kruis	C Stam	Numeri 21, 4-9 C Stam
22 sep zo na Pinksteren 20	M Bergers	Amos 8, 4-7 G Schoonderbeek
29 sep H Aartsengel Michael en alle engelen	H v Amerongen	Genesis 28, 10-17 N vd Veen-Aerts
6 okt zo na Pinksteren 22	C Stam	Habakuk 3, 2 en 16-19 C Stam

Bij verhindering graag zelf voor vervanging zorgen.



2e Lezing	Koffie	Bloemen	Altaar kleur
Galaten 6, 1-10 en 14-18 R Klein-Koerkamp	R Klein-Koerkamp	J Kolkman	groen
Kolossenzen 1, 21-27 J Bergers	M Bergers-Ros	M Bergers-Ros	groen
Kolossenzen 3, 12-17 C Stam	I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	groen
Hebreeën 11, 17-29 A Faber	W v Amerongen	W v Amerongen	groen
Hebreeën 12, 22-29 W Kirchj ünger	M Schut	N vd Veen-Aerts	groen
Hebreeën 13, 1-6 C Stam	M Bergers-Ros	M Bergers-Ros	groen
Openbaring 21,1-7 G Schoonderbeek	I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	wit
Filippenzen 2, 5-11 M Pico	M Schut	J Kolkman	rood
1 Timotheüs 2, 1-8 I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	groen
Openbaring 12, 7-12 H de Bruijn	W v Amerongen	W v Amerongen	wit
2 Timoteüs 1, 6-14 J Bergers	M Bergers-Ros	M Bergers-Ros	groen

Beste parochianen,

Kerkbestuursleden worden altijd voor een periode van 4 jaar benoemd, daarna kan hun termijn nog een keer worden verlengd.

Op dit moment heeft Niek van der Veen vier jaar lang de taak van secretaris vervuld. Naast allerlei praktische zaken heeft zij zich ingezet om de onderlinge band te verstevigen en elkaar op de hoogte te houden van wat er gebeurt.

Zij is bereid deze taak nog een aantal jaren te vervullen en als pastoor ben ik daar heel blij mee.



Antoon Smulders maakt al veel langer deel uit van het kerkbestuur, eerst als secretaris en nu als penningmeester. Nauwgezet doet hij dit belangrijke werk, vooral op de achtergrond. De waardering is er niet minder om.

Wij hebben dispensatie gevraagd bij onze bisschop opdat Antoon zijn werk kan voortzetten.

Intussen zijn andere en nieuwe kerkbestuurders van harte welkom. Als parochie hebben we minimaal 3 kerkbestuurders nodig naast de pastoor. Wij nodigen u dan ook van harte uit eens na te denken of het iets voor u zou zijn. Wij zijn flexibel in de keuze van het vergadermoment en in de onderlinge verdeling van taken. Wij hechten er aan in een goede, vertrouwde en harmonieuze sfeer met elkaar te overleggen.

Daarnaast kunt u natuurlijk ook andere parochianen voordragen van wie u denkt dat ze geschikt zouden zijn. Het gaat om leden van onze parochie die op dit moment nog geen 72 jaar oud zijn. Ons statuut vraagt ons rekening te houden met deze leeftijdsgrens.

Op zondag 27 oktober zullen wij de gemeentevergadering hebben ter voorbereiding op de vergadering van de synode. Tijdens deze vergadering hopen wij nieuwe kerkbestuurders te mogen verwelkomen en onze steun uit te spreken voor wie deze taak al jaren vervullen.

Namens het kerkbestuur, Joke Kolkman, pastoor.

Aantal werkuren uitgebreid

Zoals u misschien weet is pastoor Joke Kolkman voor 40% fte aangesteld voor onze parochie. Dat is wat weinig, gezien de grote geografische omvang daarvan. De aartsbisschop heeft voorgesteld om de werktijd uit te breiden naar een 50% aanstelling. Dat betekent wel, dat de heffing van het Bisschoppelijk Bureau verhoogd zal worden. Het kerkbestuur stemde in met de uitbreiding en ook in de Gemeentevergadering werd geen bezwaar gemaakt.

Diefstal zink



Nageruime tijd is eindelijk het kerkraam hersteld, maar nu blijkt plotseling dat het zink van de dakgoot bij de ingang van de kerk gestolen te zijn. Omdat het niet echt goed opvalt is het best mogelijk, dat dit al een tijdje geleden



gedaan is. We doen aangifte bij de politie en hopen dat de verzekering de kosten dekt.

Kerkmeesterdag

Op zaterdag 22 juni was er een dag voor kerkbestuurders, georganiseerd door de Comissie Financiën en Materieel. Het was een geslaagde, inspirerende dag. Aan de orde kwamen vooral het beheer van gebouwen en het omgaan met geldzaken.

Veel oud-katholieke kerken staan op de monumentenlijst en kennen hun eigen specifieke problemen, maar vooral de verhandeling over regels en richtlijnen voor de brandveiligheid waren ook voor onze parochie van belang.

Ook kwamen er enkele kortere onderwerpen aan de orde, zoals de mogelijkheid om steun te krijgen voor diaconale hulp.



Antoon Smulders

Parochiebrief St. Willibrordus

*Dit jaar gaat Bea naar de Balearen,
Klaas geeft de voorkeur aan een kouder land,
na Spanje gaat hij nu naar Zwitserland
en Valentijn wil voor het eerst gaan varen,*

op cruisereis, in zijn laatste levensjaren.

*Zo is in trek elk willekeurig land :
waar zij het liefst gaat naar een tropisch strand,
vermijdt hij zonnebrand of kiest de baren.*

*Vakanties zijn er om plezier te maken,
om, als het even kan, ruim uit te rusten,
opzij te zetten zorg en zware zaken.*

*In binnenlanden als aan buitenkusten
houdt God ons in het oog, zal waar ook waken,
bij "goedemorgen" als bij "welterusten".*

Priscilla Laneuze

Op www.gedichtensite.nl vindt u meer gedichten van haar



Diensten inde zomer

In de zomerperiode worden op 6 zondagen afwisselend lutherse en oud-katholieke diensten gehouden. Die beginnen steeds om 10.00 uur. Vanaf 18 augustus zijn er weer om 9.30 uur oud-katholieke en om 11.00 uur lutherse diensten

Agenda

- za 20 jul Dagje klooster in Oosterbeek (zie elders in dit blad)
- za 27 jul **Geen** dienst in Nijmegen
- zo 27 okt Na de dienst Gemeentevergadering

Oud-katholieke diensten

Eucharistievieringen in Arnhem elke zondag 9.30 u. tenzij anders aangegeven. **L**=Lutherse viering **S**Dienst van Schriftezing en Gebed.

N = Nijmegen: laatste zaterdag v/d maand 19.00 u. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.

zo 14 jul **10.00 u L**
zo 21 jul **10.00 u** zondag na
Pinksteren 11, zondag
van Marta en Maria
za 27 jul **Geen viering in
Nijmegen**
zo 28 jul **10.00 u L**
zo 4 aug **10.00 u** zondag na
Pinksteren 13, zondag
van de rijke dwaas



zo 11 aug **L**
zo 18 aug zondag na Pinksteren 15, zondag van de tekenen der tijden
za 24 aug **N**
zo 25 aug zondag na Pinksteren 16, zondag van de nauwe poort
zo 1 sep zondag na Pinksteren 17, zondag van de eerste en de laatste plaats
zo 8 sep Geboorte van de H Maagd Maria
zo 15 sep Verheffing van het H Kruis
zo 22 sep zondag na Pinksteren 20, zondag van de onrechtvaardige rentmeester



za 28 sep **N**
zo 29 sep H Aartsengel
Michael en alle
engelen
zo 6 okt zondag na
Pinksteren 22,
zondag van de onnutte knechten



Andere diensten

In de parochiekerk is **in principe** elke zondag om 17.00 uur een anglicaanse viering door de Arnhem-Nijmegen Chaplaincy en om 11.00 uur een lutherse viering door de Evangelisch Lutherse Gemeente Arnhem.



Pastoor

Joke Kolkman, Adolf van Nieuenaarlaan
3/3a ,6824 AM Arnhem

☎026-4423654

✉pastoor@arnhem.okkn.nl

Secretaris

Niek v.d. Veen-Aerts, Koerlingwei 8,
6843 XS Arnhem

☎026-3819908

✉vdveenniek@kpnmail.nl

Penningmeester/ Kopij parochiebrief

Antoon Smulders, Weidekervel 107
6922 GB Duiven

☎0316-267829 06-27221788

✉antoon.smulders@upcmail.nl

✉parochiebrief@arnhem.okkn.nl

Bankrekening Arnhem:

NL31 INGB 0000 8226 04 of

NL72 ABNA 0534 9434 97 t.n.v. Oud-
Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

Kerkgroep Nijmegen

Alwin Meisters, Tangostraat 2,

6544 SW Nijmegen

☎024-3749741

✉nijmegen@arnhem.okkn.nl

Website

www.arnhem.okkn.nl

✉websitebeheerders@arnhem.okkn.nl



Abgader:
Oud Katholieke Parochie Sint Willibrord
A. v. Nieuenaarlaan 3A
6824 AM Arnhem