

Parochiebrief
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus
Zomer 2018



*Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer,
gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.
Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst.*

(Psalm 119, 1- 3)



Het is een zonnige woensdagochtend. Een groep vrouwen komt samen in een buurthuis (waarom komen op dergelijke activiteiten geen mannen af?) en maakt kennis met elkaar. Daarna lopen we de straat over naar een labyrint, verscholen tussen de huizen. Dit labyrint is door de mensen in de wijk aangelegd en wordt ook door hen onderhouden. Het is een mooi plekje, verschillende planten staan in bloei. Een enkele wandelaar laat de hond uit. Verder is het stil, midden in de stad.

Eén voor één gaan we in stilte het labyrint in. Over de smalle paadjes lopen we voorzichtig naar het centrum. We kunnen niet verdwalen, al draaiend komen we vanzelf bij het middelpunt uit. Onderweg trekt het leven aan ons voorbij. Soms lopen we door, soms lijkt de vaart er wat uit te zijn. Soms komen we iemand tegen, soms lopen we alleen.

Ook in het leven zijn er soms onverwachte - en onwelkome- wendingen. Sommige stukjes zijn kleurrijk, op andere momenten is het leven grauw en grijs.

Al lopend komen er herinneringen op, of wordt het stil in ons hoofd.

De één begroet enthousiast de hond die komt aanrennen, de ander ervaart de hond als een storend element in de stilte. De planten roepen herinneringen op aan de tuin van de jeugd. De stilte wordt begeleid door het gefluit van vogels.



Bij het nagesprek delen we met elkaar iets van onze ervaringen. Al hebben we de wandeling in stilte gedaan, toch is er al een begin van vertrouwen gegroeid.

De levensweg van mensen kan heel verschillend zijn. Sommige mensen

hebben veel geluk, anderen krijgen een heel portie zorgen en verdriet te verdragen. Zo'n wandeling door een labyrint kan ons helpen terug te kijken op onze levensweg en te ontdekken wat er belangrijk is. Of wie er belangrijk voor ons is. En het leven in dankbaarheid te aanvaarden.

In de Bijbel komen we het beeld vaak tegen: het leven van een mens lijkt op het gaan van een weg. Christenen werden in de eerste eeuwen wel mensen van de weg genoemd.

We gaan die weg door bergen en door dalen.

Psalm 119 zingt over de weg, over de volmaakte weg zelfs, over de weg van de Heer. Niemand van ons zal zeggen dat hij of zij een volmaakte weg gaat. Zoals ik al schreef: we gaan de weg door bergen en door dalen. Met allemaal een eigen portie vreugde én verdriet.

We maken keuzes, soms vallen die keuzes achteraf goed uit, soms valt het tegen.

Soms lijkt ons leven bepaald te worden door toevalligheden, door omstandigheden. Onze invloed is beperkt. Maar volmaakt? Wie durft dat van haar of zijn eigen leven te zeggen?

Ik denk dat psalm 119 niet gaat over welke weg we volgen in ons leven. Maar dat de psalm gaat over hoe wij die weg volgen. We hebben niet alle omstandigheden in de hand, maar kunnen wel kiezen om het goede te doen. Het goede doen, is in deze psalm precies hetzelfde als leven volgens het Woord van God.

Ik geloof niet dat mijn levensweg wordt bepaald door de Heer. Als mensen hebben wij een eigen verantwoordelijkheid. Maar Hij kan ons wel de goede wegen wijzen, in de betekenis van: wijzen wat goed is voor ons, voor de naaste en voor de wereld.

Welke afslagen nemen we? Welke keuzes maken we?

Met welke mensen trekken we op? Wat jagen we na?

Ach, volmaakt worden we voorlopig niet.

Maar dat maakt de oproep niet minder uitnodigend.

Ook zonder labyrint kun je nadenken over de goede weg, de weg die de Heer ons wijst.

Een goede reis gewenst



Joke Kolkman, pastoor Arnhem en Nijmegen

“Het mag geen concert worden”.

Deze opmerking hoorde ik een kerkbestuurslid maken naar aanleiding van een vierstemmig lied dat de cantorij zong tijdens een dienst. Argeloos ging ik ermee langs muzikanten en predikanten om van hun commentaren daarop een leuk stukkie samen te stellen voor deze rubriek. De spanning tussen muziek en woord bracht gevoelige snaren in trilling en het werd inderdaad een boeiend, maar helaas bepaald geen verbindend verhaal. Ik wou niet wéér die eeuwenoude discussie op doen

laaien. Deze rubriek heet trouwens ‘Kerkmuziek als verbinding’. Wat nu? Ik liep maandenlang met die vraag rond.



Toch laat ik eerst lezen wat ik zowel in de parochie als in de gemeente vernam, kort. Één ondervraagde gaf eigenlijk gewoon zijn definitie van een concert. Dat is dat muzikanten zingen of spelen voor luisteraars. In een dienst echter zingt doorgaans iedereen, geholpen en afgewisseld door koor, solisten, organist of andere muzikanten. Prachtig, niets aan de hand.

Ook werden er principes genoemd als het woord, eerbied en eer aan God. Dan wordt muziek wel eens als storend ervaren: teksten die onverstaaanbaar zijn door meerstemmigheid, mensen die godslasterlijk lelijk zingen of juist mooi muziek maken om voor zichzelf applaus te oogsten. Streng orthodoxen of minder strengen met een hekel aan de gebruikte muziek of die de werking van muziek niet ervaren zeggen dat het alleen om het Woord gaat: ‘solo scriptura’, de Bijbel dus, het Woord van God.

Van de andere kant zijn er ongelovige muziekminnaars die op gezongen missen en cantatediensten afkomen. Onder hen zijn er die alleen muziek als spiritueel ervaren, het kan ook een pianowerk van Schubert zijn. “Solo musical”, zal ik maar zeggen of “Het mag geen kerkdienst worden”.

Zulke extreme standpunten werden gelukkig niet ingenomen, maar ik voel wel, onzichtbaar, een onplezierige dynamiek. De spanning loopt op,

Deze column verschijnt in de Parochiebrief van de Oud-Katholieke Parochie Sint Willibrordus Arnhem en in het blad Concordia van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem.

Deze aflevering is van Oscar Wasmann die zong en zingt in kerkkoren van beide.

Deel 1 van de 2.

maar ik zou zo graag dat de partijen tot verbinding komen. Daarom werd de tweede helft van dit artikel daar een zoektocht naar. Dat werden bij elkaar duizend woorden, dus ik moet splitsen. Hier op het hoogtepunt denk ik na. En ik moet nu bekennen wat er ruim een jaar lang meespeelde.



Tot nu toe zweefde ik in beide kerken, maar niet alleen als zanger, ik zoek ook een thuis. De moeizame samenwerking hiertussen is mij niet onverschillig, dus ik luisterde naar hoe over elkaar werd gesproken. Ondertussen werd het mij persoonlijk extra spannend; het werd me te veel en ik voelde dat ik na ruim een jaar eens moest kiezen, identiteit aannemen. Ik raakte vertrouwd met dierbare rituelen en nu heb ik één kerk pijnlijk verlaten. Heb ik hierdoor deze rubriek die ik opzette om in beide bladen te verschijnen om zeep geholpen? Dit bedenk ik me nu, veel te laat.

De tweede helft van het verhaal is hopelijk wel verbindend uitgaande van deze, betere vraag: "Wat hebben in de kerk woord en muziek gemeen?" Wordt vervolgd.

Oscar Wasmann

Coventrygebed

Het is al weer enkele jaren geleden dat we in de Parochiebrief aandacht schonken aan het Coventrygebed. Dit Coventrygebed bestaat nog steeds.

Elke vrijdagmiddag wordt in de Walburgiskerk gebeden voor vrede en verzoening. De Coventry-werkgroep organiseert dit wekelijkse gebed voor vrede en verzoening iedere vrijdag van 12.30 – 12.45 uur in de Walburgiskerk.

Dit Coventrygebed is destijds in gang gezet door inwoners van de Engelse stad Coventry, die na het Duitse bombardement op hun stad en de verwoesting van hun kathedraal weigerden zich te laten meeslepen in de orgie van wraak en geweldsdenken, die Europa in de jaren daarna in de ban hield. In plaats daarvan werd daar toen het initiatief genomen tot een voortdurend gebed voor vrede en verzoening. Tot op heden nagevolgd en wel wereldwijd in zo'n 160 steden.



De band met Arnhem is de in de oorlog verwoeste binnenstad en kerken: de Walburgiskerk en de grote Eusebiuskerk.

 Datum	 Gastheer -vrouw	 1e Lezing
17-6-18 Zo na Pinksteren 6	H v Amerongen	Ezechiël 17,22-24 M Pico
24-6-18 Geboorte Johannes de Doper	W Kirchjünger	Jesaja 40, 1-8 W Kirchjünger
1-7-18 Zo na Pinksteren 8	H v Amerongen	Spreuken 3, 1-8 J Bergers
8-7-18 Zo na Pinksteren 9	M Bergers	Ezechiël 2,1-7 I Bergers-Blom
15-7-18	Lutherse viering	
22-7-18 H Maria Magdalena, de Apostelgeliike	C Stam	Sefanja 3, 14-17 M Pico
29-7-18	Lutherse viering	
5-8-18 Zo na Pinksteren 13	M Bergers	Exodus 16, 2-15 H de Bruijn
12-8-18	Lutherse viering	
19-8-18 Zo na Pinksteren 15	H v Amerongen	Spreuken 9, 1-6 G Schoonderbeek
26-8-18 Zo na Pinksteren 16	M Bergers	Jozua24,1-2 en 14-25 J Bergers

Let op: van 8 juli tm 12 augusteus zijn er afwisselend diensten van de lutheranen en oud-katholieken.

In deze periode beginnen die diensten om 10 uur.

* ELGA: Dienst onder verantwoordelijkheid Lutheranen

 2e Lezing	 Koffie	 Bloemen	 Altaar kleur
2 Korintiërs 5, 1-10 A Faber	W v Amerongen	W v Amerongen	groen
Handelingen 13,14b-26 R Kl-Koerkamp	R Klein-Koerkamp	J Kolkman	wit
2 Korintiërs 8, 9-15 G Schoonderbeek	M Bergers-Ros	M Bergers-Ros	groen
2 Korintiërs 12,1-10 A Faber	I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	groen
2 Korintiërs 5, 14-18 A Faber	M Schut	N vd Veen-Aerts	wit
Efeziërs 4, 17-25 I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	groen
Efeziërs 5,15-20 W Kirchjunger	W v Amerongen	W v Amerongen	groen
Efeziërs 6, 1-9 M Pico	M Bergers-Ros	M Bergers=Ros	groen

Zomaar wat onderwerpen die we met elkaar als kerkbestuur bespreken.

Eredienst

Op de agenda van het kerkbestuur staat altijd een aantal vaste punten. We bespreken elke maand met elkaar de bijzonderheden van de vieringen van de afgelopen maand en kijken even vooruit naar de diensten die zullen komen. Bij dit onderwerp kwam ook het rooster voor de acolieten ter sprake. We zijn heel blij dat Wim Kirchjünger en Adriaan Faber een aantal mensen willen begeleiden en instrueren met het oog op de toekomst.

Al jarenlang onderhoudt Thea Noordijk het linnen dat wij tijdens de vieringen op het altaar gebruiken. Het wordt wat sleets, zo constateert zij. Wim en Adriaan hebben zich over de catalogus gebogen en hebben genoteerd wat wij zouden kunnen gebruiken. Het kerkbestuur heeft besloten een deel daarvan te bestellen. Dan zitten we de komende periode en vooral op feesten en hoogfeesten weer netjes in de spullen.

Twee sets hebben we nu, voor een eventuele 3e set moeten we eerst verder sparen.

Samenwerking met de lutheranen

De samenwerking met de lutherse gemeente is natuurlijk ook vaak onderwerp van gesprek. De financiële afspraken zijn intussen duidelijk, de gezamenlijke vieringen in de zomer ook. Wij willen met elkaar een gesprek organiseren van gemeenteleden, met als eerste onderwerp de beleving van de eucharistie. Wat zijn de verschillen én overeenkomsten tussen de oud-katholieke en de lutherse liturgie? Hoe beleven we dat? Hoe beleven we de verschillen? Herkennen we over en weer iets bij elkaar? Zijn er vragen over waarom de andere gemeente de dingen anders doet? Er is een voorstel voor een datum, (4 november) zodra die datum vast staat, hoort u meer.

Raad van Kerken

Namens onze parochie en namens de lutherse gemeente zit ik in de Raad van Kerken van Arnhem. We zitten daar in de kring met vertegenwoordigers van ongeveer 15 kerkgenootschappen. Deze raad kent verschillende werkgroepen die regelmatig verslag uitbrengen van hun werkzaamheden. U kunt denken aan het bestuur van Kruispunt, de opvang van dak- en thuislozen. Of aan een vertegenwoordiger van het stadspastoraat zoals

dat in het Rozet plaats vindt, of iemand van STIOC over de kerkelijke contacten met Gera in Duitsland. Daarnaast is er ook regelmatig ruimte en tijd voor het delen van onze persoonlijke geloofsovertuiging. Dat zijn vaak de spannendste gesprekken.

Op dit moment proberen we in het kader van het jubileumjaar van de landelijke Raad van Kerken nog een bijeenkomst te organiseren als cadeau aan de inwoners van de stad. Maar wat te doen? Wie uit te nodigen? De meningen verschillen, maar we laten ongetwijfeld nog iets van ons horen.

Joke Kolkman, pastoor

Oud-pastoor Jan Visser op bezoek

Op een dinsdagmiddag gaat de telefoon: Met Jan Visser uit Zeist, zo klinkt het. Wij zijn donderdag met een groepje vrienden in Arnhem in het Openluchtmuseum. Nu wilde ik vragen of we daarna nog even in de kerk mogen kijken. Natuurlijk mag dat, ze zijn van harte welkom.

En op donderdagmiddag staan Jan en Annie Visser op de stoep met een aantal vrienden uit Zeist. Rondom de tafel in de Kloostergang komen de verhalen.

Jan vertelt hoe hij in 1958 als vrijgezel in de pastorie trok. Niet lang daarna leerde hij Annie kennen en ze zijn al vrij snel getrouwd. Hun eerste kind is geboren in de pastorie van Arnhem.

Annie vertelde dat de pastorie in oud-katholieke kringen bekend staat als een gerieflijk huis, maar wat was het er koud in de winter. Er was wel centrale verwarming, maar niet genoeg geld om de kolen te kopen. Het dak lekte, ze hadden 50 conservenblikken verzameld om op zolder te zetten bij een regenbui. Toch waren de herinneringen goed. Natuurlijk, de Kloostergang was er nog niet, maar het kerkgebouw is gelukkig maar weinig veranderd. Nog even sfeervol, of het nu goed gevuld is met kerkgangers of op een donderdagmiddag leeg is.

Jan vertelde dat de inbraak jaren geleden eigenlijk een geluk bij een ongeluk is. Het kerkraam in de doopkapel is nu veel mooier dan het oorspronkelijke raam. De wand met de gedachteniskruisjes riep veel herinneringen op. Oh ja, zij zat toen altijd in de kerk, en hem herinner ik me ook nog wel.

Het was een bijzondere donderdagmiddag.

Joke Kolkman

Enkele gemeentevergaderingen geleden was er een ruime overeenstemming over de opvatting dat de kerk `groener` moet worden. Daarmee werd niet de groene kleur van het CDA bedoeld, maar dat de kerk meer bewust moest zijn van het milieu.

Ook in de wijk Molenbeke is een aantal mensen milieubewust bezig. Er is een buurtactie gestart met de naam "Groene daken Molenbeke". De bedoeling is, dat zoveel mogelijk daken in de wijk met sedumplantjes bedekt worden om zo de waterhuishouding te verbeteren en de wijk duurzamer te maken.



De parochie sluit zich graag bij deze actie aan in de vorm van een sponsoractie. We willen de Kloostergang bedekken. Ook een aantal lutheranen en anglicanen doet mee.

Wie denkt dat het dak van de Kloostergang het gewicht niet kan dragen, kunnen we geruststellen: de sedumplanten staan niet in gewone aarde maar in een groeisubstraat. Overtollig regenwater stroomt naar een afvoerpijp. In droge perioden wordt dit water weer opgezogen door de wortels.

Wilt u meedoen? Graag! U kunt zich inschrijven voor € 45,- per m² (een halve m² mag ook). Dat kan door een formulier in de Kloostergang in te vullen of door een mailtje aan de penningmeester waarin u aangeeft hoeveel m² u wilt sponsoren en belooft dat u het verschuldigde bedrag direct of na de bestelling overmaakt. U kunt natuurlijk ook gewoon het bedrag overmaken onder vermelding van "groen dak". E-mailadres en rekeningnummer vindt u op de achterkant van de Parochiebrief.

Omdat het sedum als mat wordt geleverd en dus in één keer wordt besteld kunnen we pas bestellen als er voor 20 m² is beloofd. Dat lijkt goed haalbaar, want er is op dit moment al 16 m² toegezegd. Het dak is 60 m² groot, dus er blijft nog wel wat ruimte over.

Agenda

- zo 4 nov (Datum onder voorbehoud) Na een gemeenschappelijke dienst: gesprek oud-katholieken en lutheranen over liturgie
- zo 11 nov Gemeentevergadering
- za 24 nov Synode

Kerkdiensten

Vieringen in Arnhem: Iedere zondag **eucharistieviering** om **9.30 u** **tenzij anders aangegeven.**

Let op: van 8 juli t/m 12 augustus worden de diensten afwisselend gehouden door lutheranen en oud-katholieken. In deze periode beginnen alle diensten om 10.00 uur.

Diensten Nijmegen in juli de eerste, maar **vanaf augustus de laatste zaterdag van de maand 19:00 uur aangegeven met N** Zijkapel St. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.

zo 1 jul Zondag na Pinksteren 8, zondag van het dochtertje van Jäirus

za 7 jul **N**

zo 8 jul **10 uur** Zondag na Pinksteren 9, zondag van de kracht in de zwakheid

zo 15 jul **Geen oud-katholieke dienst. Lutherse dienst 10 uur.**

zo 22 jul **10 uur** Zondag na Pinksteren 11, Maria Magdalena, de apostelgelyke



zo 29 jul **Geen oud-katholieke dienst. Lutherse dienst 10 uur**

za 4 aug **N**

zo 5 aug Zondag na Pinksteren 13, zondag van het brood uit de hemel

zo 12 aug **Geen oud-katholieke dienst. Lutherse dienst 10 uur**

zo 19 aug Zondag na Pinksteren 15, zondag van het levende brood

zo 26 aug Zondag na Pinksteren 16, zondag van de trouw

zo 2 sep Zondag na Pinksteren 17, zondag van de ware reinheid

zo 9 sep Zondag na Pinksteren 18, zondag van Effata

zo 16 sep Zondag na Pinksteren 19, zondag van de bezeten knaap



Anglicanen

Elke tweede en vierde zondag van de maand om 17.00 uur



Pastoor

Joke Kolkman, Adolf van Nieuenaarlaan
3/3a ,6824 AM Arnhem

☎026-4423654

✉pastoor@arnhem.okkn.nl

Kerkgroep Nijmegen

Alwin Meisters, Tangostraat 2,

6544 SW Nijmegen

☎024-3749741

✉nijmegen@arnhem.okkn.nl

Secretaris

Niek v.d. Veen-Aerts, Koerlingwei 8,
6843 XS Arnhem

☎026-3819908

✉vdveenniek@kpnmail.nl

Algemeen bestuurslid/Gebouwen

Erik Kersten, Heijendaalseweg 101,
6524 SJ Nijmegen

☎024-3220153

✉heijendaal101@xmsnet.nl

Penningmeester/ Kopy parochiebrief

Antoon Smulders, Weidekervel 107
6922 GB Duiven

☎0316-267829 06-27221788

✉antoon.smulders@upcmail.nl

✉parochiebrief@arnhem.okkn.nl

Bankrekening Arnhem:

NL31 INGB 0000 822 604 of

NL72 ABNA 0534 9434 97 t.n.v. Oud-
Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

Website

www.arnhem.okkn.nl

✉websitebeheerders@arnhem.okkn.nl



Abgonden:
Oud Katholieke Parochie Sint Willibrord
A. v. Nieuenaarlaan 3A
6824 AM Arnhem