

Parochiebrief  
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus  
Pasen en Pinksteren 2018





Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: 'Vrede!' Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. 'Vrede', zei Jezus nogmaals. 'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.' Na deze woorden ademde Hij over hen. 'Ontvang de heilige Geest', zei Hij.

Wie zegt dat iets zal gebeuren als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, bedoelt dat iets nooit zal gebeuren. Pinksteren vieren we altijd vijftig dagen na Pasen. Het is dus uitgesloten dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Toch vallen in het Johannesevangelie Pasen en Pinksteren wel op één dag. Op de avond van de allereerste Paasdag –'op de avond van die eerste dag van de week'- verschijnt Jezus in het midden van zijn vrienden en blaast zijn adem over hen uit met de woorden: 'Ontvang de heilige Geest.'

Deze onverwachte ontmoeting tussen Jezus en zijn vrienden vindt plaats op een absoluut dieptepunt. Goede Vrijdag was eergisteren. Stille Zaterdag is geruisloos overgegaan in een nog stillere zondag. Doodstil. Aan alles is een einde gekomen. De vrienden zijn gedesillusioneerd en teleurgesteld. Van het leven zoals ze dat kenden hebben ze geen verwachtingen meer. Veelzeggend schrijft Johannes dat de deur op slot is: de vrienden zitten opgesloten in hun droefenis.

Op dat absolute dieptepunt verschijnt Jezus. Opgewekt uit de dood komt hij zijn vrienden bevrijden uit hun door de dood getekende situatie. De hermetisch gesloten deuren van de dood worden uit hun hengsels gelicht. Zoals God Adam in het scheppingsverhaal de levensadem in de neus blies, zo blaast Jezus de Geest, de goddelijke levensadem, over zijn vrienden uit. Zo maakt hij hen deelgenoten van de kracht waardoor hij ook zelf wordt beziel en voortgedreven, aan de dood voorbij.

Het geschenk van de Geest duidt op een nieuw begin. We zijn getuige van de geboorte van de kerk. En met deze Wind in de zeilen worden de vrienden van Jezus uitgezonden in de wereld.

In ons leven kunnen er uitzichtloze situaties zijn, omstandigheden waarin alle kansen verkeken zijn en alle mogelijkheden ons uit handen zijn geslagen. Onomkeerbare schuld, onherstelbaar leed, ongeneeslijke ziekte, ontroostbaar verdriet. De boodschap van Pasen is dan dat deze absolute dieptepunten plaatsen zijn waar we de kans hebben op een ontmoeting. Plaatsen waar we de kans hebben om een grens over te steken en de werkelijkheid van het geloof te betreden, de werkelijkheid van het vertrouwen. Dit vertrouwen plaatst onze situatie in een ander perspectief, waardoor onze gesloten deuren open kunnen gaan; open voor de toekomst, open voor een nieuw begin.

Pasen en Pinksteren nodigen ons uit om de goddelijke levensadem diep in onze longen op te zuigen en vol vertrouwen, als herboren het leven in te gaan.

*Pastoor Louis Runhaar, Amersfoort.*

## Op de plek waar we gelijk hebben

*Op de plek waar we gelijk hebben  
komen nooit bloemen op  
in het voorjaar.  
De plek waar we gelijk hebben  
te vastgestampt en hard  
als een dorsvloer.  
Maar twijfels en liefde woelen  
de wereld om  
zoals een mol, zoals een ploeg.  
En er zal gefluisterd worden op de  
plaats waar het huis stond  
dat verwoest is.*

*Yehuda Amichai*



## Thea Jonker-Hillesum 90 jaar

Op 21 maart jongstleden was Thea Jonker-Hillesum voor de 90e keer jarig en dat moesten we natuurlijk even vieren. Zij kreeg een bloemetje aangeboden en, om ook haar geest nog gezond en levendig te houden een aantal cryptogrammenboekjes. ]

Thea haalde onlangs nog een prijs, met de bijbehorende eervolle vermelding, door haar oplossing van het cryptogram van het dagblad Trouw.



## Girekening Nijmegen opgezegd

In het verleden heeft de parochie ooit een speciale bankrekening geopend voor de Kerngroep St. Stefanus in Nijmegen. Gedachte daarachter was, dat we zo gemakkelijker de kosten konden overzien die gemaakt werden voor Nijmegen versus Arnhem.

In de praktijk overlappen die kosten echter elkaar. Ook aan de inkomstenkant is er overlap. Mensen die in Nijmegen de vieringen bezoeken gaan voor een deel ook in Arnhem naar de kerk. De vrijwillige bijdragen werden voor het overgrote deel op de Arnhemse rekeningen overgemaakt. Om bankkosten te besparen is daarom de Nijmeegse rekening opgeheven.

De rekeninggegevens vindt u zoals gebruikelijk op de achterkant van de Parochiebrief.

*Door omstandigheden verschijnt deze Parochiebrief twee weken later dan gepland.*

*Excuses daarvoor.*

## Oud-katholieke spiritualiteit

Ook dit jaar is er weer gelegenheid om in internationaal verband met elkaar van gedachten te wisselen over de oud-katholieke spiritualiteit tijdens de 'Tage der Einkehr'. Het thema is dit jaar: "Geh in deine Kammer" (Matteüs 6,6) – Kraft des Gebetes bei Bischof Eduard Herzog (1841-1924)

Aartsbisschop Dr. Joris Vercammen (Utrecht), bisschop em. Dr. John Okoro (Dornbirn), Pfarrer Thomas Walter (Deggendorf) en Dr. Ulf Karwelies (Bielefeld) zullen met korte referaten het onderwerp inleiden. Elke inleiding wordt gevolgd door een meditatie.

Bij de dagindeling wordt rekening gehouden met de gebedsdiensten van de monniken (om 07.30 uur, 12.00 uur en 20.30 uur).

De ontmoeting vindt plaats van vrijdag 6 juli (12.30 uur) tot maandag 9 juli 2016 (tot 13.00 uur, na de middagmaaltijd) in de Benedictijner abdij van Sint-Willibrord in Doetinchem. De voertaal is Duits.

De beoogde deelnemers zijn geestelijken en geïnteresseerde leken uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Omdat het aantal deelnemers tot 23 - inclusief de begeleiding - beperkt is, zullen aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Kosten, ter plaatse te betalen in contanten: € 185,50 + € 10,00 voor beddengoed (als u die wilt huren) plus reiskosten. Mochten de kosten een bezwaar zijn dan zal geprobeerd worden hiervoor een oplossing te vinden. U kunt daartoe mailen naar: [werkwoche-ak@web.de](mailto:werkwoche-ak@web.de). Daar kunt u ook inlichtingen vragen.

Aanmeldingen tot 6 juni 2018 via [buro@okkn.nl](mailto:buro@okkn.nl)



 Datum	 Gastheer -vrouw	 1e Lezing
za-31-3-15 Paaswake	H v Amerongen	Genesis 1, 1-2, 3: W Kirchjünger Exodus 14, 15-15, 1a: S Ooms Sefanja 3, 12-20
zo 1-4-15 Pasen	A Smulders	Jesaja 25, 6-9 Th Jonker
zo 8-4-15 2e zo van Pasen	C Stam	Jesaja 26, 1-13 M Pieterse
15-4-15 3e zo van Pasen	M Wekker-Bergers	Micha 4, 1-5 A Faber
22-4--15 4e zo van Pasen	H v Amerongen	Ezechiël 34, 1-10 M Pico
29-4-15 5e zo van Pasen	C Stam	Deuternomium 4, 32-40 C Stam
6-5-15 6e zo van Pasen	W Kirchjünger	Jesaja 45, 15-19 J Bergers
13-5-15 7e zo van Pasen	M Bergers	Exodus 19, 1-11 I Bergers-Blom
20-5-15 Pinksteren	C Stam	Genesis 11, 1-9 N vd Veen
27-5-15 Allerheiligste Drieenheid	H v Amerongen	Exodus 3, 1-6 M Pico
3-6-15 Sacramentsdag	W Kirchjünger	Exodus 24, 3-11 Th Jonker
10-6-15 zo na Pinksteren 5	M Bergers	Genesis 3, 1-15 H de Bruijn

\* ELGA: Dienst onder verantwoordelijkheid Lutheranen

 2e Lezing	 Koffie	 Bloemen	 Altaar kleur
Romeinen 6, 3-11 A Faber	W v Amerongen	W v Amerongen	wit
Kolossenzen 3, 1-4 R Klein Koerkamp	R Klein Koerkamp	idem	wit
1 Johannes 5, 1-6 I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	wit
1 Johannes 1, 1-7 A Faber	M Schut	J Kolkman	wit
1 Johannes 3, 1-8 A Faber	W v Amerongen	W v Amerongen	wit
1 Johannes 3, 18-24 R Klein-Koerkamp	R Klein-Koerkamp	J Kolkman	wit
1 Johannes 4, 7-21 G Schoonderbeek	M Bergers-Ros	M Bergers-Ros	wit
1 Johannes 5, 9-15 A Faber	I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	wit
Handelingen 2, 1-11 C Stam	M Schut	I Bergers-Blom	rood
Romeinen 8, 12-17 A Faber	W v Amerongen	W v Amerongen	wit
Hebreeën 9, 11-15 G Schoonderbeek	M Bergers-Ros	M Bergers-Ros	wit
2 Korintiërs 4, 13-18 I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	groen

## De weg zoeken.... Een labyrint

Samen met de pastoraal werker van de Lutherse gemeente heb ik een paar activiteiten bedacht zodat parochianen en gemeenteleden elkaar kunnen leren kennen. In Arnhem is een labyrint gemaakt om individueel te lopen. Een labyrint is geen doolhof. Je kunt er niet verdwalen, je komt altijd in het middelpunt uit. Al lopend is er de gelegenheid om na te denken over je eigen weg en over wat voor jou belangrijk is. Daarna is er de mogelijkheid om na te praten. Zou u dat een keer willen proberen? We hebben nu als data gepland zaterdag 14 april en woensdag 9 mei.

Opgave bij Joke Kolkman

## Koffie, thee en een goed gesprek

Voor het Paasfeest zijn er twee bijeenkomsten geweest om met elkaar te praten over ons geloof aan de hand van het vastenboekje. In beide groepen was het een goed gesprek waarin we elkaar weer wat beter hebben leren kennen. Dat smaakt naar meer. Vandaar de vraag of we niet regelmatig, ook zonder vastenboekje, bij elkaar kunnen komen. We spreken elkaar na de misviering, maar dan gaat het over allerlei dagelijkse dingen. Deze gesprekken zijn ook bedoeld om door te praten over ons geloof, over onze vragen en onze ervaringen.

De mensen van de groothuisbezoeken doen in elk geval mee, wie belangstelling heeft, kan zich melden bij de pastoor. We denken aan ongeveer 6 keer per jaar op een ochtend.

## Bij de gemeentevergadering

U krijgt de uitnodiging voor de gemeentevergadering op zondag 15 april na de viering. Ik wil daar iets vertellen over mijn werk, een kort verslag over wat er zoal in mijn agenda staat. Mijn prioriteit ligt bij de zondagse (en zaterdagse) vieringen en het onderhouden van de contacten met de parochianen. Daarnaast zijn er heel veel kleine en grote klussen.

Het afgelopen jaar hebben we natuurlijk te maken gehad met de komst van de Evangelisch Lutherse gemeente naar ons kerkgebouw. Ik wil iets vertellen over de afspraken die gemaakt zijn tussen beide kerkbesturen én op het landelijk niveau.

Ook in Nijmegen wordt er aan ons getrokken. In de grote Stevenskerk is er elke zondagochtend een oecumenische viering, de afgelopen jaren vooral ingevuld door de Protestantse kerk. Maar nu zijn wij benaderd om mee te



doen, in welke vorm dan ook. Een mooie gelegenheid voor de oud-katholieke kerk om in Nijmegen nog meer zichtbaar te worden. Hoe het verder gaat? We weten het nog niet.

Daarnaast komen de financiën aan de orde. Gelukkig gaat het in de kerk niet om geld, maar de rekeningen moeten wel worden betaald. We willen u iets meer vertellen over de geldstromen in onze parochie en in de Oud-Katholieke kerk.

Genoeg om samen over te praten! Voor een broodje wordt gezorgd.

## Een cursus inleiding in de oud-katholieke kerk

Uit onze parochie kwam de vraag naar een cursus over de beginselen van de theologie. Iets over de geschiedenis van onze kerk, over de liturgie, een algemeen overzicht over de inhoud van de Bijbel en geloofsbelijdenis. Vooral een aantal informatieve bijeenkomsten, waar natuurlijk ook tijd is om vragen te stellen en in gesprek te gaan. Wij denken aan bijeenkomsten overdag, een donderdagochtend, 6 keer in de Kloostergang. De eerste aanmeldingen zijn binnen, er kan nog een aantal mensen bij.

## Koffie voor de Voedselbank



De afgelopen vastenperiode is er in onze parochie het initiatief genomen om pakken koffie voor de Voedselbank in te zamelen. Bij het initiatief hebben ook de lutheranen en de anglicanen zich aangesloten. In totaal werden er ruim 50 pakken koffie bijeengebracht en daarnaast ook nog koffiefilters en spaarpunten.

## Kerkbijdrage

In de vorige Parochiebrief heeft u een formuliertje aangetroffen waarop u kunt aangeven hoeveel u dit jaar aan de kerk zou willen bijdragen. Een aantal mensen heeft dit al gedaan, waarvoor onze hartelijke dank. Als u het nog niet gedaan heeft kunt u dit ook mailen naar [penningmeester@arnhem.okkn.nl](mailto:penningmeester@arnhem.okkn.nl).

Misschien ontvangt u deze Parochiebrief maar komt u verder weinig of nooit in de kerk. Ook u willen we vriendelijk vragen een bedragje naar vermogen over te maken, want ook een kerk kan niet draaien zonder geld. De gegevens vindt u achterop de Parochiebrief.

## Zeer geslaagde NOVA-dag.

Op zaterdag 7 april werd de NOVA-dag van de oud-katholieke vrouwen in onze parochiekerk gehouden. Het was een zeer geslaagde dag. Wij begonnen met een workshop met het Benedictijns spel van kunstenares



Kristine Ram. Mooie verhalen kwamen los.

Vervolgens vertelde Ineke Bergers-Blom over de geschiedenis en ontwikkeling van 250 jaar bid- en devotieprentjes en konden wij haar indrukwekkende verzameling bezichtigen.

Daarna vertelde pastoor Joke Kolkman over het kerkgebouw.

Na de lunch kregen we een interessante rondleiding over onze koloniale vaderlandse geschiedenis in museum Bronbeek. We sloten deze dag af onder het genot van thee met spekkoeck.

*Monique Bergers*



## Gebruik kerk en Kloostergang

Met de komst van de lutheranen naar onze kerk is het gebruik van de kerk en de Kloostergang toegenomen. Om elkaar niet in de weg te lopen is er op de website van de parochie een agenda geplaatst waarop u het gebruik van de kerk en de Kloostergang kunt zien. Ga daarvoor naar op de website naar het menupunt kerkgebouw en klik dan op verhuur. Of direkt: <http://arnhem.okkn.nl/pagina/263/verhuur>.

## Agenda

zo 15 apr	Na de dienst: gemeentevergadering
wo 9 mei	De weg zoeken... Een labyrint (zie elders in dit blad)
vr 6 jul	tot ma 9 juli Weekend oud/katholieke spiritualiteit (zie elders in dit blad)

## Kerkdiensten

Vieringen in Arnhem: Iedere zondag **eucharistieviering** om **9.30 u** tenzij anders aangegeven. Diensten in Nijmegen eerste zaterdag van de maand 19:00 uur aangegeven met **N** Zijkapel St. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.

- zo 15 apr **10.00 uur** Derde zondag van Pasen ""Jubilate"  
zo 22 apr Vierde zondag van Pasen, zondag van de Goede Herder  
zo 29 apr Vijfde zondag van Pasen, Cantate: Bezingt de Heer met een nieuw gezang
- za 5 mei **N**  
zo 6 mei Zesde zondag van Pasen, Vocem iucunditatis: Verkondigt het opgetogen  
zo 13 mei Zevende zondag van Pasen, zondag van de weeskinderen  
zo 20 mei Pinksteren  
zo 27 mei Allerheiligste Drieëenheid  
za 2 jun **N**  
zo 3 jun Zondag na Sacramentsdag  
zo 10 jun Zondag na Pinksteren 5, zondag van goed en kwaad  
zo 17 jun Zondag na Pinksteren 6, zondag van het mosterdzaad  
zo 24 jun Zondag na Pinksteren 7, zondag van de storm op het meer  
zo 1 jul Zondag na Pinksteren 8, zondag van het dochtertje van Jaïrus  
za 7 jul **N**  
zo 8 jul Zondag na Pinksteren 9, zondag van de kracht in de zwakheid  
zo 15 jul **Geen oud-katholieke dienst.**  
**Lutherse dienst 10 uur.**  
zo 22 jul **10 uur** Zondag na Pinksteren 11, zondag van de spijziging der vijfduizend



## Anglicanen

Elke tweede en vierde zondag van de maand om 17.00 uur



### Pastoor

Joke Kolkman, Adolf van Nieuenaarlaan  
3/3a ,6824 AM Arnhem

☎026-4423654

✉pastoor@arnhem.okkn.nl

### Kerkgroep Nijmegen

Alwin Meesters, Tangostraat 2,

6544 SW Nijmegen

☎024-3749741

✉nijmegen@arnhem.okkn.nl

### Secretaris

Niek v.d. Veen-Aerts, Koerlingwei 8,  
6843 XS Arnhem

☎026-3819908

✉vdveenniek@kpnmail.nl

### Algemeen bestuurslid/Gebouwen

Erik Kersten, Heijendaalseweg 101,  
6524 SJ Nijmegen

☎024-3220153

✉heijendaal101@xmsnet.nl

### Penningmeester/ Kopy parochiebrief

Antoon Smulders, Weidekervel 107  
6922 GB Duiven

☎0316-267829 06-27221788

✉antoon.smulders@upcmail.nl

✉parochiebrief@arnhem.okkn.nl

### Bankrekening Arnhem:

NL31 INGB 0000 822 604 of

NL72 ABNA 0534 9434 97 t.n.v. Oud-  
Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

### Website

www.arnhem.okkn.nl

✉websitebeheerders@arnhem.okkn.nl



Abgonden:  
Oud Katholieke Parochie Sint Willibrord  
A. v. Nieuenaarlaan 3A  
6824 AM Arnhem