

Parochiebrief
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus
Veertigdagentijd 2018



“Een voortdurend gevulde maag kan geen geheimen zien!” Dit spreekwoord van de Zoeloes stelt ons vragen bij ons streven om toch maar niets tekort te komen. Leven met gemis valt ons moeilijk. En toch hoort gemis bij het leven. We kunnen niet alles hebben wat we ons zouden wensen en we kunnen niet alles realiseren wat we zouden willen. Bovendien zijn we ook niet zo volmaakt als we zelf zouden willen. “There is a crack in everything and that’s where the light gets in”, zingt Leonard Cohen. Vasten heeft met die breuk en die krassen te maken die het leven met zich brengt. Het is jezelf proberen te accepteren zoals je bent. Vasten is de uitnodiging jezelf niet te overstemmen of te over-eten, maar de stilte en het geduld op te brengen om bij jezelf te blijven, ook bij de pijn van de breuken en de krassen. Want dan krijgt het licht pas een kans! In dat licht ziet het leven er anders uit en naderen we ‘de geheimen’ die het dragen. Alleen voor wie oog heeft voor de gebrokenheid kan het leven ook tot een feest worden. Het lijkt een paradox en toch zit er een logica in.

De gebrokenheid is namelijk geen noodlot maar ook een uitnodiging om de vriendschap en de solidariteit van een ander te verwelkomen. Zo brengt Jezus ook een nieuw zicht op het vasten in als hij zich enigszins distantieert van het vasten van de Farizeeën en de leerlingen van Johannes de Doper. “Kun je soms de vrienden van de bruidegom laten vasten zolang die bij je is?” vraagt hij aan degenen die hem interpellieren over het gedrag van zijn leerlingen. (Lucas 5, 34) Jezus is de bruidegom, die namens God het (huwelijks-)verbond met Gods volk voltrekt. Hij is God die mensen in hun gebrokenheid tegemoetkomt. Hij heft het gemis niet op, maar hij biedt Gods vriendschap aan. De leerlingen waren ingegaan op Jezus’ uitnodiging om hem te volgen. Zij hebben alles ervoor achter gelaten. Een soort van vasten dus, het deed hen openstaan voor deze vreemde man die een nieuw perspectief aan hun leven gaf omdat hij in staat was hen het geheim te doen aanvoelen dat de bron van hun leven was. En Hij maakte hun leven tot een feest. En als Hij straks wordt omgebracht en zijn leerlingen in totale verwarring achter moet laten, dan zullen ze uiteindelijk ervaren – als ze door die nieuwe vasten van gedwongen afscheid en dreigende vervolging getrokken zijn – dat God trouw is en dat het feest niet stuk is.

In de vasten worden we uitgenodigd de stilte in te gaan en het geduld op te brengen om onze gebrokenheid te zien en te accepteren. Dat kun je

niet met een voortdurend gevulde maag. Soberheid maakt ruimte: voor de gebrokenheid én voor het geheim dat ons ondanks alles draagt:

Gods genade en vriendschap!

+ *Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht*

Dirk Jan Schoon, Bisschop van Haarlem

Enkele cijfers over 2017 Parochie Arnhem.

In februari wordt de administratieve balans van het voorbije jaar weer opgemaakt. U weet wellicht dat na elke viering het bezoekersaantal en de opbrengsten van de collectes worden gecontroleerd. Ondergetekende maakt er aan het einde van elke maand een overzichtje van voor de penningmeester. Deze overzichten worden ook gebruikt voor het jaardocument dat elke parochie naar het bisschoppelijk bureau moet sturen.

Het was vorig jaar een behoorlijk druk jaar in onze kerk en onze parochie.



De gezamenlijke diensten met de Lutheranen, maar ook feestelijke diensten rond doop en huwelijk, zorgden voor een volle kerk. In Nijmegen was er een goede belangstelling voor de (bijna) maandelijkse viering.

Een volle kerk, met daarna een volle Kloostergang is voor mij en vele anderen, een extra feestelijke gebeurtenis. De dienst is dan extra inspirerend en dat neem ik mee de volgende week in.

Totalen	Arnhem	Nijmegen	Parochie
Aantal vieringen	54	10	54
Aantal bezoekers	1635	140	1775
Gemiddelden	30,3	14	32,9

Zoals uit het tabelletje blijkt, tellen we voor de cijfers die naar de landelijke kerk gaan, de zaterdag in Nijmegen en de zondag in Arnhem bij elkaar op. Vandaar dat het aantal vieringen in de kolom 'parochie' even groot is als onder 'Arnhem'. Dat het 54 diensten zijn komt door de paaswake en kerstavond. De overige diensten in de paasperiode tellen we niet mee.

Deze cijfers worden door de landelijke kerk onder meer gebruikt om

de omvang van de aanstelling van de pastoor te bepalen. Het aantal parochianen is een factor evenals het aantal kerkbezoekers. Een derde factor vormt de opbrengst van 'de levende kerk'. Dat is wat mensen via hun kerkelijk bijdrage, hun giften en de collectes opbrengen. De pastoor wordt betaald met de bijdragen van ons allen. In ons geval betekent het dat de pastoor een aanstelling heeft van 40%, dat is officieel 16 uur per week.

In onze kerk is vanzelfsprekend iedereen welkom, ook de mensen die niets of weinig kunnen overmaken voor de actie Kerkbalans. Je hoeft niet te betalen om lid te blijven. Maar er moet wel een aantal mensen betalen om de kerk draaiend te houden. De vraag is dan wat we kunnen missen én wat we er voor over hebben. Daarom is het fijn als we met velen zijn: vele schouders maken de last licht. Overigens is het ook andersom: als we het niet samen doen, werkt het niet!

Gelukkig kunnen we zeggen dat het in onze parochie niet minder wordt. Het aantal bezoekers neemt heel iets toe, evenals de jaarlijkse bijdragen. Nu we weer een kinderbox in de kloostergang hebben staan, waar geregeld een kleintje in ligt, zijn we als gemeente toch ook weer net iets completer.

Jaar	2014	2015	2016	2017
Gemiddeld aantal	25	32	30	33

In 2014 werden de cijfers van Nijmegen nog niet bij Arnhem opgeteld, dus daar moet 2-3 personen bij, denk ik. Even goed zien we een langzaam stijgende lijn.

Laten we met z'n allen de stijgende lijn voortzetten!

Herman Toorman

Cursus theologie voor geïnteresseerden.

Van een parochiaan kreeg ik de vraag: wil je me iets meer vertellen over de Bijbel, over wat wij in onze kerk geloven en over de gang van zaken tijdens een viering. Wellicht zijn er meer belangstellenden. Ik heb het plan om 6 bijeenkomsten te houden over allerlei verschillende onderwerpen rondom kerk en theologie. In overleg met de deelnemers bepalen we het dagdeel: overdag of 's avonds. Ik wil graag een paar mensen rond de tafel hebben zodat wij ook met elkaar in gesprek kunnen gaan. Wie doet mee? Opgave bij de pastoor.

Joke Kolkman

Vieringen

Als kerkbestuur zijn wij met leden van de Lutherse kerkenraad om tafel gaan zitten om de vieringen voor de komende periode te bespreken. Het ligt voor de hand om daar samen afspraken over te maken. Daar zijn zowel praktische als ook inhoudelijk redenen voor.

Het is 's avonds lastig om 2 vieringen na elkaar te houden.

Maar de inhoudelijke redenen wegen zwaarder. Wij willen als gemeenten op elkaar betrokken zijn, in deze speciale vieringen kunnen we dat waar maken. Het is toch ook moeilijk voor te stellen dat wij, om een voorbeeld te noemen, op Witte Donderdag de kerk leeg maken aan het einde van de viering. En dat de Lutherse gemeente daarna alles terug zou zetten op hetzelfde ritueel nog eens te herhalen.

We hebben heel duidelijk afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid voor elke viering. Na afloop van het overleg waren alle deelnemers blij met de uitkomst. Deze uitkomst hebben we aan onze bisschop voorgelegd en aan de voorzitter van de Luthers synode. Van onze bisschop hebben we een hartelijke instemming ontvangen.



Het gaat als volgt: één kerkgenootschap draagt de verantwoordelijkheid voor de invulling van de liturgie, de andere gemeente en voorganger wordt uitgenodigd daarin mee te vieren.

Op Aswoensdag is er een viering met de maaltijd des Heren onder verantwoordelijkheid van de Lutherse gemeente. Ondergetekende is gevraagd de evangelielezing en de overweging te verzorgen. Samen met ds Hans Uytendogaardt zal ik de askruisjes uitdelen. Op Witte Donderdag is het precies andersom. Het is een Oud-Katholieke eucharistieviering waarin de predikant de lezing en de overweging zal houden.

Op Goede Vrijdag is er een viering volgens Lutherse traditie, de Paaswake gaat onder Oud-Katholieke verantwoordelijkheid. Op deze dagen zal "het andere kerkgenootschap" een zeer bescheiden rol hebben.

In de Goede Week zijn er op maandag, dinsdag en woensdag korte avondgebeden in onze kerk. Het initiatief wordt genomen door de Lutherse

vervolg op pag 8

 Datum	 Gastheer -vrouw	 1e Lezing
--	--	--

wo 14-2-18 Aswoensdag (ELGA) *		
zo 18 -2-18 1e zo vd Veertigdagentijd	H v Amerongen	Genesis 9, 8-17 G Schoonderbeek
zo 25-2-18 2e zo vd Veertigdagentijd	M Bergers	1 Koningen 19, 9-18 J Bergers
zo 4-3-18 3e zo vd Veertigdagentijd	H v Amerongen	Exodus 20, 1-17 M Pico
zo 11-3-18 4e zo vd Veertigdagentijd	P Heslinga	Jozua 4, 19-5,1 5, 10-12 W Kirchjünger
zo 18-3-18 5e zo vd Veertigdagentijd	C Stam	Jeremia 31, 31-34 C Stam
zo 25-3-18 Palmzondag	C Stam	Jesaja 50, 4-7 J Bergers <i>Passie: J Bergers</i>
do 29-3-18 Witte Donderdag	M Bergers	Exodus 12, 1-14 G Schoonderbeek
vr 30-3-18 Goede Vrijdag (ELGA) *		
za-31-3-18 Paaswake	H v Amerongen	Genesis 1, 1-2, 3: W Kirchjünger Exodus 14, 15-15, 1a: S Ooms Sefanja 3 12-20
zo 1-4-18 Pasen	P Heslinga	Jesaja 25, 6-9 Th Jonker
zo 8-4-18 2e zo van Pasen	C Stam	Jesaja 26, 1-13 H de Bruijn
zo 15-4-18 3e zo van Pasen	P Heslinga	Micha 4, 1-5 M Pico

* ELGA: Dienst onder verantwoordelijkheid Lutheranen



2e Lezing	Koffie	Bloemen	Altaar kleur
			paars
1 Petrus 3, 18-22 W Kirchjünger	M Bergers-Ros	geen	paars
2 Petrus 1, 16-21 R Klein-Koerkamp	R Klein-Koerkamp	geen	paars
Romeinen 7, 14-25 A Faber	W v Amerongen	geen	paars
Efeziërs 2, 4-10 I Bergers-Blom	M Schut	geen	paars
Hebreeën 5, 1-10 R Klein-Koerkamp	R Klein-Koerkamp	geen	paars
Filippenzen 2, 5-11 G Schoonderbeek <i>Passie W Kirchjünger</i>	M Bergers-Ros	palmen	paars
1 Korintiërs 11, 23-32 A Faber	geen	N Aerts-vd Veen	wit
Romeinen 6, 3-11 A Faber	W v Amerongen	W v Amerongen	wit
Kolossenzen 3, 1-4 R Klein Koerkamp	R Klein Koerkamp	idem	wit
1 Johannes 5, 1-6 I Bergers-Blom	M I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	wit
1 Johannes 1-7 A Faber	M Schut	J Kolkman	wit

gemeente, wij verlenen onze medewerking. Op 1e Paasdag zijn de vieringen als op zondag.

Voor wie Aswoensdag niet kan komen, is er de mogelijkheid op 18 februari alsnog een askruisje te ontvangen. Waarschijnlijk is er op Goede Vrijdag overdag een viering in ons kerkgebouw van de Anglicaanse gemeente. U bent daar ook van harte welkom als u liever overdag komt. Maar het is wel in het Engels. Verder informatie volgt via de nieuwsbrief.

Vastenboekjes



“Hoe weet je dat nou?” is de titel van de uitgave, die door de Oud-katholieke Kerk van Nederland is verzorgd voor de komende Veertigdagentijd. ‘Hoe weet je dat nou, dat het waar is wat je gelooft? Hoe weet je dat nou, dat God bestaat?’

53 impressies van mensen en hun God. 20 auteurs, kerkleden, over hun vragen en twijfels, over hun geloof en over dat ‘soms even zien’, dat hun leven verandert. De bijdragen zijn van verschillende leden van onze kerk. Dat maakt het een heel afwisselend boekje. Van harte aanbevolen om juist de vastentijd ons geloof extra te verdiepen. In de winkel kosten de boekjes € 8.50, in de kerk maar € 5,-.

In de komende weken zal er een aantal huisbezoeken worden gepland om samen door te praten over de teksten die ons aanspreken. Data en plaats worden bekend gemaakt.

Vastenproject

In december was een aantal kerkleden op een bruiloft waar bruid en bruidegom hun gasten vroegen koffie mee te nemen. Nee, niet om te drinken maar om aan te voedselbank te schenken. Dit idee inspireerde ons om tijdens de vastentijd koffie in te zamelen voor de voedselbank. U kunt pakken (gemalen) koffie meenemen naar de kerk, dan brengen wij het naar de voedselbank. Ik heb begrepen dat uitgeknipte Douwe Egberts-punten ook welkom zijn bij de voedselbank. Zij leveren de punten in en ontvangen daar ook koffie voor.

Vastenmaaltijd

Op dinsdag 6 maart is er in Nijmegen een sobere vastenmaaltijd in de Dominicuskerk. Verdere informatie bij Alwin en/of Bas Meesters.

Muzikaal verbinden

Is kerkmuziek verbinding geweest in het afgelopen jaar? 2017 begon zo hoopvol, maar de samenwerking tussen de Oud-Katholieke parochie en de Evangelisch Lutherse Gemeente in Arnhem beide in een kerkgebouw moest minder voortvarend. Helaas. Eigenlijk mag men nooit indutten in een status quo. De titel van deze rubriek moet actiever, met werkwoorden. Zullen we die veranderen in 'Kerkmuziek maken om te verbinden'?

Verbinden is als scheppen, leven brengen. Het woord schepping duidt op een daad in het verste verleden, maar geeft geen proces aan en al helemaal geen scheppingstaak voor de schepsels. Wat men op zijn beloop laat, raakt los van zijn omgeving, verliest innerlijke samenhang, sterft



zinloos. Er zijn echter gelegenheden dat velen meer dan anders behoefte voelen om relaties te maken. Dat is met verjaardagen en met Kerst zo en als het jaar zelf ten einde loopt worden massaal kaarten verstuurd, familie en vrienden bezocht. Verbinden is een heel creatieve daad! Voor sommigen zit daar echter een niet te vervullen verwachting achter die veel schuldgevoel geeft, vooral als men de rest van het jaar elkaar genegeerd had. Die behoefte zit dus wel heel diep.

Als aanknopingspunten op verschillend niveau zitten lukt verbinden niet. Hier ligt voor muziek een schone taak, want muziek kan van mensen verstand, gevoel, het bewuste, het onbewuste, lichaam en ziel verenigen.

Stel er is een idee en we willen iets met elkaar. Dan willen we dat delen. We vinden woorden. Maar het is meer dan een mededeling, laten we een gedicht maken. Maar ook dat zegt niet genoeg. Er wordt een lied gemaakt. We gaan zingen. De muziek gecomponeerd door inspiratie van het gedicht wordt prachtig en stijgt boven de woorden uit. Hoger en hoger. Een loflied voor God. Musici worden gehoord.... De mensen luisteren, sommigen luisteren niet, velen haken af of waren er nooit bij betrokken.

Dit schreef ik om hoog en laag te schetsen. Het een is niet beter dan het andere. Lichaam, Verstand en Ziel, Materie, Geest en God, als je ze niet verbindt, kan je ze niet geloven en moet je een wezenlijk deel van jezelf en de gemeenschap missen.

Kerkmuziek kan in verschillende richtingen verbinden. En ieder moet vooral op zijn eigen niveau muziek maken. Een gemeenschappelijke dienst is een goede gelegenheid om samen te musiceren, maar die zijn zeldzaam. Op zondagochtend, vierde advent, enkele uren voor Kerstavond, was er eindelijk weer eens een, maar die kwam voor mij in het gedrang mede door een extra muziekrepetitie.

Rond Kerst zingen mensen veel meer dan anders. In genoemde twee kerken heb ik mee voorbereid met repetities, in diensten gezongen en gespeeld en geluisterd. In de Oud-Katholieke kerk was het vooral de Gregoriaanse traditie op zijn Nederlands; daar kregen we nog complimenten over. Ook heb ik in de Martinuskerk in het prachtige Latijn, dat 1200 jaar tot in mijn jeugd nog over de hele wereld een expressie was van Roomse eenheid, gerepeteerd en gezongen en er was een vierstemmige mis van Delibes te horen en prachtig orgelspel. De Lutheranen hadden het meest uitgepakt met meerstemmige zang van de cantorij waar de gemeente aan meedeed, met solisten, orgel, vier strijkers, een slaginstrument om oude en nieuwe muziek te maken. Alle drie de kerken beleefden hun hoogtepunt. Maar wel apart van elkaar, op een andere plek of een andere tijd.

Iedereen kon dus overal terecht. Nu de Lutheranen zijn uitgeweken van het stadscentrum naar het Oud-Katholieke kerkgebouw krijgen ze geen daklozen meer. In het centrum is nog wel de Martinus open, die daardoor nog meer mensen uit alle werelddelen krijgt. De Lutherse kerstdienst was ook voor kinderen. Daardoor deed er een Oud-Katholiek gezin mee. De kinderen kwamen met ouders, opa's en oma's die zelden of nooit in welke kerk dan ook komen. Die kwamen voor de muzikanten. Ze waren de hele, lange, late dienst geboeid en hebben genoten.

Oscar Wasmann

Agenda

- | | |
|-----------|---|
| di 6 mrt | Dominicuskerk Nijmegen: Sobere rijstmaaltijd |
| ma 26 mrt | t/m wo 29 mrt elke avond 19.30 u vesperviering (georganiseerd door de lutheranen) |
| wo 29 mrt | Kathedrale kerk Utrecht Chrismamis |

Kerkdiensten

Vieringen in Arnhem: Iedere zondag **eucharistieviering** om **9.30 u tenzij anders aangegeven**. Diensten in Nijmegen eerste zaterdag van de maand 19:00 uur aangegeven met **N** Zijkapel St. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.

- wo 14 feb 19.30 u Aswoensdag (Lutherse viering samen met oud-katholieken en anglicanen)
- zo 18 feb Eerste zondag van de Veertigdagentijd, Invocavit, "Roept hij Mij aan"
- zo 25 feb Tweede zondag van de Veertigdagentijd, Reminiscere, "Blijf Gij heer, aan uw barmhartigheid gedachtig"
- za 3 mrt **N**
- zo 4 mrt Derde zondag van de Veertigdagentijd, Oculi, "Mijn ogen zijn steeds op de Heer"
- zo 11 mrt Vierde zondag van de Veertigdagentijd, Laetare, "Verblijd u met Jeruzalem"
- zo 18 mrt Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, Iudica, "Doe Gij mij recht, o God"



- zo 25 mrt Palmzondag
- do 29 mrt 19.30 uur Witte Donderdag
- vr 30 mrt 19.30 uur Goede Vrijdag
- za 31 mrt 21.00 u Paaswake
- zo 1 apr 1e zondag van Pasen
- za 7 mrt **N**
- zo 8 apr 2e zondag van Pasen, "Beloken Pasen"
- zo 15 apr 3e zondag van Pasen, Jubilate, "Juicht Gode toe".
- zo 22 apr 4e zondag van Pasen, Zondag van de Goede Herder.



Anglicanen

Elke tweede en vierde zondag van de maand om 17.00 uur



Pastoor

Joke Kolkman, Adolf van Nieuenaarlaan
3/3a ,6824 AM Arnhem

☎026-4423654

✉pastoor@arnhem.okkn.nl

Kerkgroep Nijmegen

Alwin Meesters, Tangostraat 2,

6544 SW Nijmegen

☎024-3749741

✉nijmegen@arnhem.okkn.nl

Secretaris

Niek v.d. Veen-Aerts, Koerlingwei 8,
6843 XS Arnhem

☎026-3819908

✉vdveenniek@kpnmail.nl

Algemeen bestuurslid/Gebouwen

Erik Kersten, Heijendaalseweg 101,
6524 SJ Nijmegen

☎024-3220153

✉heijendaal101@xmsnet.nl

Penningmeester/ Koperij parochiebrief

Antoon Smulders, Weidekervel 107
6922 GB Duiven

☎0316-267829 06-27221788

✉antoon.smulders@upcmail.nl

✉parochiebrief@arnhem.okkn.nl

Bankrekening Arnhem:

NL31 INGB 0000 822 604 of

NL72 ABNA 0534 9434 97 t.n.v. Oud-
Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

Website

www.arnhem.okkn.nl

✉websitebeheerders@arnhem.okkn.nl



Abgonden:
Oud Katholieke Parochie Sint Willibrord
A. v. Nieuenaarlaan 3A
6824 AM Arnhem