

Parochiebrief  
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus  
Advent en Kerst 2017



Als iemand die ons lief is ergens ver weg woont, dan stellen we er prijs op zo nu en dan eens een teken van leven te ontvangen. Zo alleen blijft die ander in ons bewustzijn, in ons hart, blijft die ons lief.

In deze dagen horen we – misschien wel tot vervelens toe – de evangelieverhalen over en rondom de geboorte van Jezus. We horen van God, van zijn liefde, van God die tot in ons mensen kwam in de gedaante van een klein en onschuldig Kind, engelen die zongen over vrede op aarde voor mensen van goede wil, herders die dat Kindje bezochten, wijzen die het kwamen aanbidden.

Maar het eerste Kerstfeest is zo lang geleden, het is letterlijk verleden tijd. En als het dan vroeg donker is en als je dan naar de televisie of in je eigen leefomgeving kijkt, dan is het in de wereld helemaal geen kerst sfeer van licht en vrede en een God die tastbaar aanwezig is. Dan zie je een kind dat van honger omkomt, een mensenlijf dat door een aanslag van een terrorist uit elkaar is gereten, een jong leven dat door kanker wordt weggenomen, een.....

Dan donkert het in je hart en lijkt God zo onbereikbaar. Echt een God van al zo hoge, van al zo veer.



Je zou van God wel eens een teken willen ontvangen. Liet Hij maar eens wat van zich horen. Soms zou je wel willen één van die herders te zijn geweest. Die kregen het zo duidelijk te horen, een hemelse boodschap! Of één van de wijzen. Ze gingen op zoek om de Heer te ontmoeten. Maar aan de hemel stond

een ster, die hen de weg wees, stralend teken van Gods nabijheid. Maar waar is bij mij die hemelse stem, die heldere ster?

Maar als je eerlijk bent moet je je wel de vraag stellen of het voor de herders en de wijzen wel echt zo gemakkelijk was. Moeten wij wel op hen jaloers zijn? Ook zij moesten eerst geloven, worstelen met zichzelf. Was die hemelse boodschapper met zijn achtergrondkoor geen zinsbegoocheling geweest? Was die ster geen hersenschim en bovendien wie gelooft er nou echt in een ster?

Die herders en wijzen hebben denk ik net zo met zichzelf moeten

worstelen als wij dat vaak met onszelf moeten doen.

Nu eens denk je het woord van God verstaan te hebben en een teken van zijn aanwezigheid te hebben ervaren. Maar even later ben je weer onzeker. Was het wel een signaal van God of toch niet?

Ook de herders, de wijzen, gingen zoekend en tastend hun weg. Wat zij gingen zien, was nou niet bijzonder opzienbarend. Hun teken van Godswege was een klein kind in doeken gewonden en liggend in een kribbe. Dat kans was groot dat er in het door politieke omstandigheden overvolle Bethlehem wel meer van dat soort kinderen te vinden zouden zijn.



Maar toch daar moesten ze het er mee doen, daar moeten wij het mee doen. Zoals de dichter Huub Oosterhuis het in zijn Lied van de verschijning des Heren (gezang 599) zegt:

*Geen ander teken ons gegeven  
geen licht in deze duisternis  
dan deze mens om mee te leven  
een God die onze broeder is.*

In Hem mogen en moeten we Gods menslievendheid zien, de weg waardoor de wereld nieuwe aarde kan worden. Hij is de mens van God gezonden door wie het heil wordt verwerkelijkt en door wie wij dat heil mogen aanschouwen.

Ook als het soms donker om ons heen is, wordt het ons toegeroepen:

*Komt ons in diepe nacht ter ore:  
de morgenster is opgegaan,  
een mensenkind voor ons geboren  
God zal ons redden is zijn Naam.*

Jezus Christus – als je in Hem gelooft, ga je tekens zien waarvoor je blind en doof was. Dan vraag je je af: waarom heb ik Gods signalen niet eerder opgemerkt?

Ik wens ons allen toe, dat we in deze Advents- en Kersttijd de signalen van God mogen vinden.

*Wietse van der Velde, pastoor*

## In memoriam: John (Gijs) Kedde



Geboren op 19 augustus 1938, overleden op 17 oktober 2017

De afgelopen maand moest Elly Kedde haar man John laten gaan ...

John heeft indruk gemaakt op de mensen die hem ontmoetten. Hij was een vriendelijk, behulpzaam, zorgzaam en humorvol mens. Zo kunnen we ons hem herinneren. Hij was ook een mens met ernstige longproblemen, zijn hele leven al. Hij was afhankelijk van medicijnen, had z'n (relatief) goede periodes en ook heel zware tijden. Langzamerhand werd het allemaal te zwaar voor hem. Zijn liefde voor zijn vrouw en zijn gezin bleef onverminderd groot, maar zijn krachten namen af.

Tijdens de zomer waren er verschillende mensen bezig om te regelen dat Elly een lintje zou krijgen voor haar vele vrijwilligerswerk. Eigenlijk gold het lintje hen samen, ze steunden elkaar in hun vrijwillige verantwoordelijkheden. Er is alles op alles gezet om het lintje uit te reiken zodat John er nog bij kon zijn. Het lukte, een prachtige dag voor hen en voor de vele organisaties waar ze zich voor inzetten. Een dag met een gouden randje om niet te vergeten.

Op zaterdag 21 oktober waren we in het crematorium waar Elly vol liefde vertelde over het leven van haar man John. Ze vertelde over de moeilijke start in het gezin waar hij opgroeide. Ze vertelde over zijn werk als etaleur, waar hij zijn handigheid, zijn creativiteit én zijn sociale vaardigheden goed kon combineren. John had oog voor mensen, hij sprak graag met ze.

Elly vertelde over het allergenste wat hen samen is overkomen: de plotselinge dood van hun zoon John, een verdriet dat je uiteindelijk nooit helemaal verwerkt en al helemaal niet vergeet.

De kleinkinderen vertelden hun eigen herinneringen over hun geweldige opa die altijd aandacht voor hen had, met wie ze konden lachen, bij wie ze ook met hun zorgen terecht konden. Hij was zo trots op hen allemaal. Gezinsfoto's werden getoond, de onderlinge verbondenheid en de liefde tussen John en zijn gezin werden zichtbaar.

Daarvoor waren we op Dekkerswald, daar vond de uitvaartdienst plaats. Een bijzondere plek voor John, als patiënt maar vooral als vrijwilliger liggen er talloze voetstappen in die kapel. Een uitvaart dienst met de vroegere

Rooms Katholieke pastor en de Oud- katholieek pastoor gezamenlijk. Zo had hij het gewild, zo hebben we het gedaan. Het was goed.

We vonden troost in de liederen die uitgezocht waren en de woorden uit het heilig evangelie. Heel voorzichtig en hoopvol durfden we te zeggen dat de dood niet het laatste woord heeft. Hoe verdrietig ook, we konden zingen van licht en leven.

We bidden Elly, Marleen, Nelleke en Guido, en de kleinkinderen troost toe en mensen die om hen heen staan. In het geloof dat de dood niet het einde is.

Een bijzonder mens ging heen.

*Joke Kolkman, pastoor*

## Utrecht en Uppsala samen verder in Europa

Op zaterdagmiddag 20 januari 2018 zullen de oud-katholieke kerken van de Unie van Utrecht en de Kerk van Zweden vieren dat na tien jaar intensieve dialoog de volledige kerkelijke gemeenschap kon worden vastgesteld. Met de presentatie van de historische overeenkomst en de liturgische viering van de kerkelijke eenheid hopen beide kerkfamilies 500 jaar na de Reformatie te ervaren hoe over de eens zo ferm getrokken scheidslijnen heen vandaag de dag echte eenheid mogelijk is.

Het programma: de middag begint om 13.30 uur met een publiekspresentatie van het rapport 'Utrecht and Uppsala on the Way to Communion', met toelichting uit diverse kerken en landen over de betekenis van de kerkelijke eenheid voor de toekomst. De voertaal is Engels, voor Nederlandse vertaling op papier wordt gezorgd. Aansluitend is er koffie.



Om 15.30 uur is er een feestelijke gezongen Eucharistieviering, waarin de Aartsbisschop van Utrecht, Joris Vercammen, voorgaat en de Aartsbisschop van Uppsala, Antje Jackelén, preekt. De viering is meertalig. Aansluitend is er een receptie. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom bij beide onderdelen, die ook los van elkaar te bezoeken zijn. De middag wordt gehouden in de Gertrudiskathedraal en in het congres- en vergadercentrum In de Driehoek aan het Willemsplantsoen in Utrecht, op enkele minuten lopen van het station Utrecht Centraal (uitgang Moreelsepark).

Meer informatie kunt u krijgen bij het Bisschoppelijk Bureau, telefoon: 033-462 08 75 (werkdagen tot 12.30 uur) of via mail: [buro@okkn.nl](mailto:buro@okkn.nl)

## Adventskarten

De Oud-Katholieke Kerk heeft een set kaarten ontwikkeld voor de Advent en Kersttijd.



Deze set van vijf kaarten met afbeeldingen van 'pictoral essays' van de hand van Annemieke Duurkoop en voorzien van korte meditatieve teksten en een gebed vormen uitgelezen materiaal voor meditatiemomenten in de komende Adventsperiode.

De O.K. uitgeverij biedt deze exclusieve set van vijf kaarten (dubbele kaarten met afbeelding en tekst) aan voor het bescheiden bedrag van € 4,95 per set inclusief Verzendkosten. U kunt de set bestellen bij de webwinkel van de landelijke kerk. U kunt het echter ook in de Kloostergang kopen voor € 2,-

## Groot Huisbezoek

Priester Annemieke Duurkoop heeft prachtige foto's gemaakt die aanzetten tot overweging en gesprek. Deze foto's zijn als set kaarten uitgegeven voor deze advents- en kerst periode. We willen rondom deze kaarten een aantal gesprekken houden. In kleinere of grotere kring komen we samen om onze gedachten te delen over wat wij verwachten. Waar we op hopen. Wat Kerstmis voor ons persoonlijk betekent. Hieronder geven we de data en de woonplaatsen. In verband met de privacy (dit blad wordt ook op internet geplaatst) kunt u het precieze adres vragen bij het aanmelden bij de pastoor of de gastheer of -vrouw. U bent welkom op

Dinsdag 12 december, 10.00 uur bij Thea Jonker. (Rhenen).

Dinsdag 12 december 20.00 uur bij Fred Schneijder (Arnhem).

Woensdag 13 december 10.00 uur in de Kloostergang (Arnhem).

Donderdag 14 december 20.00 uur Antoon Smulders (Duiven)

Graag van te voren even aanmelden bij de pastoor of gastvrouw.

## Herkozen

Op de laatste synode is Herman Toorman voor een nieuwe termijn van vier jaar gekozen als thesaurier-generaal van de landelijke kerk. Herman, dank voor je inzet voor de landelijke kerk maar ook voor onze parochie.

## Marcus

Na het inspirerende boekje over Paulus, is er nu een uitgave van Rowan Williams over de evangelist Marcus: "God ontmoeten in Marcus". Zeer toegankelijk geschreven en een mooie gelegenheid om zich te verdiepen in het evangelie van Marcus, wat centraal staat bij de lezingen van het zogenoemde 'B-jaar' dat met de Advent begint. Het boek is voor € 14,95 verkrijgbaar bij de webshop van de landelijke kerk.



## Vanuit de synode

Op de website van de landelijke kerk kunt u een verslag lezen van de 91e synodevergadering. Ik wil hier alleen mijn persoonlijke ervaringen aan toevoegen. Ik heb een hele goede dag gehad. Het was spannend omdat het voor iedereen duidelijk was dat het Collegiaal Bestuur, bestaande uit de beide bisschoppen, de dekens van Utrecht en Haarlem, 2 leken-vertegenwoordigers uit de bisdommen en namens de synode de thesaurier-generaal, niet optimaal functioneert. We horen dat de problemen niet eenvoudig op één



noemer terug te brengen zijn. Er is een persoonlijke component, maar zeker ook een statutaire component die het moeilijk maakt onze kerk te besturen. Duidelijk werd wel dat iedereen van harte bereid is zijn schouders er onder te zetten.

We spraken over het onderwerp seksueel misbruik in onze kerk. Een moeilijk onderwerp, het bleek mogelijk met emoties én met respect voor iedereen dit onderwerp aan de orde te brengen.

Na een lange en vermoeiende vergaderdag heb ik geconstateerd dat het ook een inspirerende dag is geweest.

Ik ben blij dat ik er bij ben geweest en het heeft me vertrouwen geschonken voor de toekomst.

*Pastoor Joke Kolkman*

 Datum	 Gastheer -vrouw	 1e Lezing
3-12-17 1e zo vd Advent	P Heslinga	Jesaja 64, 1-9 M Pico
10-12-17 2e zo vd Advent	M Bergers	Jesaja 40,1-11 Th Jonker
17-12-17 3e zo vd Advent	C Stam	Jesaja 65, 17-25 H de Bruijn
24-12-17 <b>DSG</b> * 4e zo vd Advent	P Heslinga	2 Samuël 7, 4-16 M Pico
24-12-17 21.00 u Kerstnacht	H v Amerongen	Jesaja 9, 1-6 W Kirchjünger
25-12-17 Hoogfeest van Kerstmis	C Stam	Jesaja 52, 7-10 J Bergers
31-12-17 zo na Kerstmis	P Heslinga	Jesaja 61, 10-62,3 J Bergers
7-1-18 Epifanie (Driekoningen)	H v Amerongen	Jesaja 60,1-6 M Pico
14-1-18 2e zo na Epifanie	M Bergers	Genesis 17, 1-8 en 15-22 W Kirchjünger
<b>21-1-18 Dag vd Eenheid vd Christenen</b>	<b>Geen dienst in de Parochiekerk</b>	
28-1-18 Opdracht van de Heer in de tempel, kaarsenwijding	M Bergers	Maleachie 3, 1-4 Th Jonker
4-2-18 5e zo na Epifanie	C Stam	2 Koningen 4 18-21 (22-31) 32-37 H de Bruijn
11-2-18 6e zo na Epifanie	P Heslinga	2 Koningen 5, 1-3 en 9-15b M Pico
wo 14-2-18 Aswoensdag	<i>invulling nog niet bekend</i>	
18-2-18 1e zo vd Veertigdagentijd	H v Amerongen	Genesis 9, 8-17 G Schoonderbeek
25-2-18 2e zo vd Veertigdagentijd	M Bergers	1 Koningen 19, 9-18 J Bergers

### \* DSG: Dienst van Schriftlezing en Gebed



 2e Lezing	 Koffie	 Bloemen	 Altaar kleur
1 Korintiërs 1, 1-9 G Schoonderbeek	I Bergers-Blom	*	paars
2 Petrus 3, 8-18 J Bergers	M Bergers-Ros	*	paars
1 Tessalonicenzen 5, 12-24 A Faber	M Schut	*	paars
Romeinen 16, 25-27 I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	*	paars
Titus 2, 11-14 A Faber	W v Amerongen	W v Amerongen	wit
Hebreeën 1, 1-12 G Schoonderbeek	M Bergers-Ros	id.	wit
Galaten 3, 23-4,7 R Klein-Koerkamp	R Klein-Koerkamp	id	wit
Efeziërs 3, 1-12 H de Bruijn	W v Amerongen	W v Amerongen	wit
Romeinen 4, 19-25 N vd Veen	M Schut	N vd Veen	groen
Hebreeën 2, 14-18 J Bergers	M Bergers-Ros	M Bergers-Ros	wit
1 Korintiërs 9, 16-23 I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	groen
1 Korintiërs 9, 24-27 A Faber	M Schut	J Kolkman	groen
		*	paars
1 Petrus 3, 18-22 W Kirchjünger	W v Amerongen	*	paars
2 Petrus 1, 16-21 R Klein-Koerkamp	R Klein-Koerkamp	*	paars

## Ontmoeting Arnhem – Gera 2017, 500 jaar reformatie

De werkgroep STIOC (Stedelijke Internationale Oecumenische Contacten) onderhoudt namens de Raad van Kerken in Arnhem al decennia lang oecumenische contacten met de Raad van Christelijke Kerken in Gera.



Dit jaar is eind oktober een bezoek gebracht aan Gera, gelegen in het oosten van de Duitse deelstaat Thüringen. Het bezoek stond in het teken van Maarten Luther 2017, 500 jaar Reformatie. Onze groep bestond uit 14 deelnemers en we hebben overnacht bij gastgezinnen in Gera.

*Ontvangst van deelnemers en gastgezinnen op stadhuis van Gera, in het midden Oberbürgermeisterin Dr. Viola Hahn. Foto is gemaakt door Helga Walther, stadhuis Gera.*

De stad Gera werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door de Amerikanen van de nazi's bevrijd, maar kwam uiteindelijk in de Sovjet-Russische bezettingszone te liggen. Dit leidde in oktober 1949 tot de vorming van de DDR waarna in oktober 1990 hereniging met West Duitsland plaatsvond. Onze gastgezinnen hebben hun wortels in de DDR periode en dit en de gevolgen ervan was soms onderwerp van indringende gesprekken. Dit en de gesprekken over geloofsvragen hebben een diepe indruk bij ons achtergelaten.

Het programma startte zaterdag 28 oktober aan het eind van de middag in het kerkelijk centrum van de Evangelisch-Lutherse Kirche in Gera. Zondag woonden we een oecumenische dienst bij in de Johanneskirche. In het nagesprek bleek dat de problemen in Gera nagenoeg hetzelfde zijn als bij ons, te weten secularisatie en vergrijzing.

Maandagmorgen werden we op het stadhuis ontvangen door Oberbürgermeisterin Dr. Viola Hahn en 's middags bezochten we de Leuchtenburg. Deze burcht kent een roemrucht verleden: gevangenis, gesticht, Gestapo, Stasi en nu een bezienswaardigheid. Er werden enkele inleidingen gehouden en een kringgesprek; in de prachtige moderne kapel

vond de dagsluiting plaats.

Dinsdag 31 oktober namen we deel aan de oecumenische Reformations-gottesdienst in de Salvatorkirche waar Ds. Hans van de Wal een boeiende preek hield. Na deze dienst wandelden we over de Lutherweg via de Marienkirche naar het Reformationskreuz waar om 13.00 uur een oecumenische Andacht werd gehouden. Na het ontvangen van een Reisesegen voor onze terugtocht naar Arnhem eindigde hier ons bezoek aan Gera.

Het Bulletin en de website van de Raad van Kerken in Arnhem bevatten uitgebreidere informatie over het programma, persoonlijke impressies van een aantal deelnemers, en de drie inleidingen van Nederlandse zijde over het Lutheranisme in Nederland.

*Klaas van der Hoek, Secretaris STIOC*

## Bij de vieringen

De Advent vind ik altijd een heel feestelijke en sfeervolle periode in de kerk. Vorig jaar was er een uitgebreid project gemaakt voor deze vieringen. Dit jaar niet, we hebben alleen het lied bij het aansteken van de adventskaarsen gehandhaafd. Verder zingen we adventsliederen en horen we de bekende lezingen uit het B-jaar dat op 3 december begint. Dit betekent dat het komend kerkelijk jaar het evangelie naar Marcus centraal zal staan.

De 4e advent valt dit jaar op 24 december. Het is zondag, dus we komen 's ochtends samen, het is een viering van Schriftlezing en Gebed. De Lutherse gemeente is onze gast, we kunnen dan om 10 uur beginnen.

's Avonds vinden de kerstnachtsmissen plaats. Om 19 uur is er een Lutherse viering, met speciale aandacht voor kinderen. Om 21 uur is onze klassieke viering. Het zal duidelijk zijn dat leden van onze Lutherse gemeente en leden van onze parochie bij elkaars vieringen meer dan welkom zijn. Kies wat u aanspreekt of wat goed uitkomt.

Op 1e Kerstdag blijft het schema van de zondagen gehandhaafd: om 9.30 uur hebben wij een eucharistie viering, evenals op 31 december. Van harte welkom.

Tot slot: 21 januari is de dag van de Eenheid van de Christenen. We vieren dan om 10 uur een oecumenische dienst in de Diaconessenkerk aan de Izaak Evertslaan in Arnhem. Die dag neemt ook ds Klaas Touwen afscheid als voorganger van de Lutherse Gemeente.

Op zaterdagavond 16 december vindt weer de jaarlijkse Service of Nine Lessons and Carols plaats. Het is een viering ter voorbereiding op het Kerstfeest die uitgaat van de Anglicaanse parochie, maar waaraan ook tal van andere Arnhemse geloofsgemeenschappen deelnemen. Geen concert, maar een echte Engelse ceremony met koorzang en samenhang.



De bij velen geliefde Christmas Carols ontstonden in de vijftiende eeuw. Minstreels vertaalden het Kerstverhaal in eenvoudige woorden en muziek, die voor iedereen te begrijpen waren. Hun liederen hadden veelal een refrein, dat door iedereen kon worden meegezongen. Vanaf de zestiende eeuw werden deze populaire liederen door de officiële kerk geweerd. Ze overleefden echter op het platteland. In de negentiende eeuw ontstond er een hernieuwde belangstelling voor deze oude liederen. De Anglicaanse Kerk schiep een nieuwe traditie: the Ceremony of Nine Lessons and Carols. Korte bijbellezingen en liederen wisselen elkaar af en vertellen samen het verhaal over de geboorte van Jezus.

Voorheen vond deze viering plaats in de Sint Jan, daarna in de Lutherse kerk. Nu deze kerken aan de eredienst onttrokken zijn, zullen de Lessons and Carols plaatsvinden in de Walburgis, Sint Walburgisplein 1, 6811 BZ Arnhem. De koren die deze ceremony zingen zijn het Choir of the Church of St Mary and St Anna uit Haarlem en The Anglican Singers uit Amsterdam. Beide koren staan onder leiding van dirigent Martin van Bleek.

Aanvang 19.00 uur, toegang vrij.

## Adventslunch, 19 december

Van de Lutherse gemeente komt de hartelijke uitnodiging voor een adventslunch op dinsdag 19 december. De lunch wordt gehouden in de Wasserij, bij onze kerk het steegje door en dan om de hoek. Er wordt gezamenlijk gegeten, gezongen en momenten van bezinning. U bent van harte welkom om mee te eten. Opgave formulier ligt in de Kloostergang, u kunt het ook melden bij uw pastoor. Wellicht een goede mogelijkheid om elkaar weer eens te ontmoeten.

## Meditatieavonden

Marianne Brussels is kerkelijk werkster bij de Lutherse Gemeente Arnhem. In de adventstijd wil zij op vier woensdagavonden een meditatieavond in de kerk houden. 29 november, 6, 13 en 20 december, van 19.30 – 20.15 u.

De avonden worden vormgegeven middels gebed, stiltes, muziek, korte lezing en meditatie over gelezen tekst.

Met deze meditatieavonden wil zij een plek bieden om op adem te komen, even uit het ritme van de dag stappen. Een moment nemen waarin je tot rust kunt komen en mogelijk kunt ervaren wat stilte, muziek, gebed en lezing je kan geven in de verbinding met God, met jezelf en met anderen.

Kom naar de St. Willibrorduskerk en ontdek wat meditatie in deze vorm je kan brengen.

## Oasedag

Op 12 januari 2018 vindt in het gebouw van het Zeister Zendingsgenootschap (Zusterplein 20 te Zeist) een Oasedag plaats over motivatie in missionair werk. Het programma wordt voorbereid door de Nederlandse Zendingsraad, het Zeister Zendingsgenootschap en de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, oud-katholieke missie en diaconaat van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Centraal zal staan de vraag wat ons motiveert voor missionair werk. En hoe sluit deze motivatie aan bij de organisatie waarvoor we werken én bij de verwachtingen van partnerkerken?

Het middagprogramma gaat over de vraag hoe we in gesprek zijn met partnerorganisaties uit het Zuiden en wat zij verwachten van hun noordelijke partners. Sluiten die verwachtingen aan bij de persoonlijke motivatie en bij de missie van de organisatie waarvoor de deelnemers werken? Welke vragen roept dat op en hoe gaan we daar vervolgens mee om?

Het programma in Zeist start om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en eindigt rond 16.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. In verband met catering is uw online opgave nodig. U kunt daarvoor gebruik maken van de volgende link: <http://zendingsraad.nl/agenda/588/oasedag>



Als kerkbestuur komen we maandelijks bijeen en ook tussendoor hebben we geregeld contact. We hebben een aantal vaste agendapunten zoals de vieringen, de financiën en de klussenlijst. Daarnaast buigen we ons ook geregeld over de vele vrijwilligers in onze parochie. We zijn heel blij met alle enthousiaste mensen. Maar het kan niet anders, of er zijn ook mensen die stoppen met hun werkzaamheden om heel uiteenlopende redenen. We zoeken dan naar vervanging.

Soms komen er verzoeken op ons af: willen jullie meedoen met het inloophuis in de wijk St Marten? Wil iemand de coördinatie van het koken voor Kruispunt (tijdelijk) op zich nemen?

Maar ook vragen voor onze eigen parochie. Wie doet de versiering rondom de Kerst, wie wil oppassen op een bepaalde zondag? Wie wil aan het eind van het jaar de kascontrole uitvoeren? Als kerkbestuur proberen we zoveel mogelijk de dingen op te vangen en te laten doorgaan. En mensen te vragen van wie wij hopen en denken dat zij met plezier wat kunnen bijdragen aan onze parochie. Want vrijwilligerswerk moet bij je passen. Dus als u nog onvermoede talenten hebt? Of een beetje tijd? Ideeën? Van harte welkom!

*Pastoor Joke Kolkman*

## Agenda

wo 29 nov	19.30 uur Meditatieavond
wo 6 dec	19.30 uur Meditatieavond
di 12 dec	10.00 uur Groot Huisbezoek Thea Jonker (Rhenen)
di 12 dec	20.00 uur Groor Huisbezoek Fred Schneijder (Arnhem)
wo 13 dec	19.30 uur Meditatieavond
wo 13 dec	10.00 uur Groot Huisbezoek Kloostergang
do 14 dec	20.00 uur Groot Huisbezoek Antoon Smulders (Duiven)
za 16 dec	10.00 uur Kerstpoetsen
za 16 dec	19.30 uur Walburgiskerk Nine lessons and chorals
di 19 dec	12.00 uur de Wasserij Adventslunch lutheranen
wo 20 dec	19.30 uur Meditatieavond
za 12 jan	10.30 uur Zeist Oasedag (zie elders in dit blad)
za 20 jan	13.30 uur De Driehoek Publiekspresentatie rapport Utrecht and Uppsala on the way to communion
za 20 jan	15.30 uur Gertrudiskathedraal Eucharistieviering t.g.v. samenwerking Unie van Utrecht en de Kerk van Zweden.
zo 21 jan	Diaconessenkerk zondag van de Eenheid van de Christenen. Tevens afscheid ds Klaas Touwen.

## Kerkdiensten

Vieringen in Arnhem: Iedere zondag **eucharistieviering** om **9.30 u** **tenzij anders aangegeven**. Diensten in Nijmegen eerste zaterdag van de maand 19:00 uur aangegeven met **N** Zijkapel St. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.



- za 2 dec **N**
- zo 3 dec Eerste zondag van de Advent, Ad te levavi: Tot U Heer, hef ik hoog heel mijn wezen
- zo 10 dec Tweede zondag van de Advent, Populus Sion: O gij volk van Sion
- zo 17 dec Derde zondag van de Advent, Gaudete: Verblijdt u in de Heer
- zo 24 dec 10.00 uur Vierde zondag van de Advent Dienst van Schriftlezing en Gebed
- zo 24 dec 21.00 uur Kerstnacht
- za 6 jan **N**
- zo 31 dec Zondag na Kerstmis



- zo 7 jan Epifanie (Driekoningen)
- zo 14 jan Zo van Filippus en Nataneël
- zo 21 jan 10.00 u. Diaconessenkerk Eenheid van de Christenen. **Geen dienst in de parochiekerk!**

- zo 28 jan Opdracht van de Heer in de tempel, kaarsenwijding
- za 3 feb **N**
- zo 4 feb Zondag van de genezingen
- zo 11 feb Zondag van de melaatse
- wo 14 feb Aswoensdag
- zo 18 feb Eerste zo vd Veertigdagentijd
- zo 25 feb 2e zo vd Veertigdagentijd



## Anglicanen

Elke tweede en vierde zondag van de maand om 17.00 uur



### Pastoor

Joke Kolkman, Adolf van Nieuenaarlaan  
3/3a ,6824 AM Arnhem

☎026-4423654

✉pastoor@arnhem.okkn.nl

### Kerkgroep Nijmegen

Alwin Meisters, Tangostraat 2,

6544 SW Nijmegen

☎024-3749741

✉nijmegen@arnhem.okkn.nl

### Secretaris

Niek v.d. Veen-Aerts, Koerlingwei 8,  
6843 XS Arnhem

☎026-3819908

✉vdveenniek@kpnmail.nl

### Algemeen bestuurslid/Gebouwen

Erik Kersten, Heijendaalseweg 101,  
6524 SJ Nijmegen

☎024-3220153

✉heijendaal101@xmsnet.nl

### Penningmeester/ Kopy parochiebrief

Antoon Smulders, Weidekervel 107  
6922 GB Duiven

☎0316-267829 06-27221788

✉antoon.smulders@upcmail.nl

✉parochiebrief@arnhem.okkn.nl

### Bankrekening Arnhem:

NL31 INGB 0000 822 604 of

ML72 ABNA 0534 9434 97 t.n.v. Oud-  
Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

### Bankrekening Nijmegen:

NL95 ABNA 0484 467 387 t.n.v. Oud-  
Katholieke Gemeente Nijmegen, Arnhem

### Website

www.arnhem.okkn.nl

✉websitebeheerders@arnhem.okkn.nl



Abgonden:  
Oud Katholieke Parochie Sint Willibrord  
A. v. Nieuenaarlaan 3A  
6824 AM Arnhem