

Parochiebrief  
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus  
Zomer 2017





Aantal doden door terrorisme in West-Europa

“Ons brein is erg slecht in het inschatten van risico’s.” (Jaap van Ginneken, massapsycholoog) was een tussenkopje in een nieuwsbericht op 11 juni op de NOS-site. In het artikeltje werd beweerd dat onze hersenen gevaar niet in de juiste proporties zien en dat we daardoor te heftig

reageren op situaties waarvan we schrikken. Het artikeltje gaat vooral over psychologische effecten en aan het einde wordt nog een korte alinea besteed aan de rol van de media. Verder wordt in een staafdiagram getoond dat het aantal doden door terrorisme de laatste twintig jaar lager is dan de twintig jaar daarvoor. De jaren 1970 en 1980 kenden veel meer doden wereldwijd dan nu.

Waarom voelen we ons dan nu onveilig? Reageren onze hersenen anders dan, pak hem beet, veertig jaar geleden? Komt het door de rol van de media, zowel de traditionele als de sociale media? Of heeft het te maken met de verandering in de wijze waarop het terrorisme zich tegenwoordig uit en is daarbij ons begrip van terrorisme veranderd? Het zijn vragen waar niet zo gemakkelijk en eenduidig antwoord op kan worden gegeven.

Als ik zelf terugkijk op de afgelopen veertig jaar van mijn leven, merk ik wel duidelijk verandering. Enerzijds heeft dat met je eigen ontwikkeling te maken, want als kind keek ik onschuldiger tegen het leven aan, althans zoals ik opgegroeid ben in Nederland. Er werd wel altijd over gesproken dat de Russen zouden kunnen binnenvallen en dat de notabelen van het dorp een plek in de gemeentelijke atoomkelder hadden als er echt iets gebeurde, maar toch voelde ik me niet heel erg bedreigd. Maar langzaam veranderde dat. Een paar gebeurtenissen staan mij vooral bij. De



aanslagen van de IRA, ETA en RAF, de kernramp in 1986 in Tjernobyl, de Joegoslavische oorlog en de Golfoorlog en alles vanaf de aanslagen van 11 september 2001 op Twin Towers en het Pentagon, waar toen nog een neef van mijn vrouw werkte.

Hoe ouder ik werd, hoe meer ik erover hoorde en hoe dichterbij het leek te komen. Niet alleen doordat ik opgroeide, maar ook doordat er steeds meer over gedeeld werd door het opkomen van het internet en de smartphones. Nieuws komt nu live bij ons binnen en ook nog eens ongefilterd. Het gevolg is dat het allemaal moeilijk te scheiden is, dat we ons extra willen indekken om ons veilig te voelen, dat we het liefste zoveel mogelijk veiligheidspersoneel zien rondlopen. Maar het zien van zoveel veiligheidspersoneel bevestigt ons ook nog eens in onze angst. Een drukke menigte, omgeven door politie, militairen en wat al nog meer geven een bedrukt gevoel. Tassencontroles als je met je kinderen een avondwandeling maakt langs de Seine tijdens een weekeindje Parijs, betonblokken en big bags met zand op de rotondes in Groningen tijdens Koningsdag, terwijl er vorig jaar enkel dranghekken stonden en zo zijn er wel meer situaties te bedenken. Toch denk je ondertussen: "Wat goed dat er over onze veiligheid wordt gewaakt."

En dan kom je in Echternach bij de jaarlijkse springprocessie. Duizenden

mensen verzamelen zich in de smalle straten van het kleine stadje en in de basiliek waar het graf van de heilige Willibrord is en je voelt je veilig en ontspannen. Er loopt één agent rond in de basiliek met enkel een busje pepperspray en een portofoon en je voelt je veilig. Aan het einde van de



openingsviering zie je op het plein één preventieve ambulance staan en je bent niet geschokt. De volgende dag bij de processie zie je hier en daar een agent, vooral in ceremonieel uniform hier en daar wat dranghekken en je voelt je veilig en ontspannen. De sfeer is opgewekt en relaxt en de Luxemburgers blijken nuchterder dan de Nederlanders als het gaat om de veiligheid en je vraagt je af: zijn zij nu zo naïef, of wij zo verhit?!

*Pastoor Victor Scheijde*

*Parochiebrief St. Willibrordus*

We vertrokken op 24 juni om 9 uur vanaf de Oud-Katholieke kerk naar Rotterdam met twee busjes. Allebei met een vrouwelijke chauffeur en beiden waren ook kerkbestuursleden van de Lutheranen. Zij hadden de leiding, omdat de Lutherse dominee ziek was en er dus niet bij kon zijn.

In Rotterdam aangekomen begonnen we met een kop “koffie met” bij het aloude Grand-Café-Restaurant Loos.

Vandaar naar de Zweedse Zeemanskerk die zowat tegenover het restaurant was. We werden welkom geheten door de Lutherse dominee Per Gyllenör. Hij vertelde het één en ander over de kerk. Het was die dag dat hij zijn laatste dienst deed, want hij was aangesteld in Wenen en verhuisde met zijn vrouw en dochter binnenkort.

Om 12 uur was het middaggebed.

De dienst was in het Zweeds. Ik kon het Onze Vader, de Geloofsbelijdenis en de voorbeden eruit halen, maar verder verstonden wij er niets van. Sommige vrouwen waren in klederdracht en een paar meisjes hadden een bloemenkransje op het hoofd dit i.v.m. het Midzomerfeest. Er was ook een mooi koor o.l.v. de vrouw van de dominee en dat was een genot om naar te luisteren. Na afloop was er nog een gezang begeleid door de Zweedse dominee met gitaar gezongen door zijn vrouw en dochter. Na de dienst kregen we koffie met worstenbroodjes en taart ter ere van het Midzomerfeest.

Om 2 uur gingen we naar de Oud-Katholieke Paradijkerk in hartje Rotterdam waar pastoor Hans de Rie ons welkom heette en ons vertelde hoe hij er toe gekomen was om priester te worden. Hij was een boerenzoon, maar voelde niets voor het werk op de boerderij. Door verschillende studies en werkzaamheden werd hij uiteindelijk priester. Hij werkt o.a. als City-pastoor in de wijk waar de kerk staat. Hij doet veel voor de mensen die er wonen die vaak op allerlei gebied problemen hebben. De kerk is iedere middag open van 2-5 uur. Je kunt er binnen lopen om even stil te zijn, een luisterend oor als iemand er behoefte aan heeft. De pastoor is dan ook aanwezig. De kerk heeft glazen toegangsdeuren wat uitnodigt om binnen te komen. We kregen nog een kopje koffie of thee aangeboden en gingen toen na een fijne dag weer richting Arnhem. Mijn waardering voor het goede rijden van de twee dames.

*Joke Lagas*

## In memoriam zuster Alida Verheij Bongers

*Zo vriendelijk en veilig als het licht,  
zo als een mantel om mij heen geslagen.  
Zo is mijn God, ik zoek zijn Aangezicht.*

Deze woorden van een lied van Huub Oosterhuis stonden boven aan de rouwkaart van mw Verheij. Ze had ze zelf uitgekozen. Het is bijzonder dat je na een leven van bijna 96 jaar kunt kiezen voor deze woorden die spreken van vertrouwen.

Wij kennen mevrouw Verheij als een vriendelijke vrouw, altijd mild in haar oordeel en open voor de mensen die op haar weg kwamen. Ze was belangstellend voor de mensen om haar heen én voor de wereld om haar heen. Tot de laatste dagen van haar leven volgde ze het nieuws in de kerk en in de wereld. Haar goede geheugen viel op: over haar vele reizen naar onder meer Noorwegen en Engeland kon ze tot in detail vertellen wat ze had gezien.

In de parochie kennen we haar omdat ze vele tientallen jaren heeft gezongen als lid van het koor samen met haar man en Toos van der Hoeven.

Op 6 juli was de uitvaart op de begraafplaats in Apeldoorn. We lazen samen uit de Schrift, een gedeelte uit een brief van Paulus aan de Colossenzen. Paulus roept daarin op tot vredelievendheid, geduld en vriendelijkheid. Mevrouw Verheij heeft haar leven geprobeerd naar deze woorden te leven. Tijdens de viering werden herinneringen opgehaald door haar oudste dochter Mieke en een aantal van haar kleinkinderen. Het zijn herinneringen vol dankbaarheid omdat zij zolang mochten genieten van hun moeder en oma. Er is ook verdriet geweest. Mevrouw Verheij miste haar man die op zijn 85e verjaardag is overleden. Zij moest afscheid nemen van haar zoon, schoonzoon en kleinzoon. Ze heeft verdriet gekend maar is nooit verbitterd geraakt.

Wij hebben haar lichaam toevertrouwd aan de aarde naast haar geliefde man. Mevrouw Verheij was ervan overtuigd dat de aardse dood niet het einde van alles zou zijn. Haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar kenden, bewaren dierbare herinneringen aan deze wijze vrouw.

Zij is nu geborgen in Gods liefde.

*Joke Kolkman*

 Datum	 Gastheer -vrouw	 1e Lezing
30-7-17 Geen eucharistieviering 10.00u (Lutherse dienst)		
6-8-17 Geen eucharistieviering 10.00u Lutherse dienst		
13-8-17 zo na Pinksteren 14	C Stam	Jona 2, 1-11 M Pico
20-8-17 Ontslapen van de H Maagd Maria	H v Amerongen	Jezus Sirach 24,7-8 en 10-15 Th Jonker Hillesum
27-8-17 zo na Pinksteren 16	M Bergers	Jesaja 51, 1-6 J Bergers
3-9-17 zo na Pinksteren 17	P Heslinga	Jeremia 7, 23-28 * Th Jonker-Hillesum
10-9-17 zo na Pinksteren 18	C Stam	Ezechiël 33, 7-11 W Kirchjünger
17-9-17 Verheffing van het H Kruis	P Heslinga	Numeri 21, 4-9 G Schoonderbeek
24-9-17 zo na Pinksteren 20	H v Amerongen	Jona 3, 10-4, 11 A Faber
1-10-17 zo na Pinksteren 21	M Bergers	Ezechiël 18, 1-4 en 25-32 Th Jonker-Hillesum
8-10-17 zo na Pinksteren 22	C Stam	Jesaja 5, 1-7 G Schoonderbeek
15-10-17 zo na Pinksteren 23	P Heslinga	Jesaja 25, 1-9 J Bergers
22-10-17 zo na Pinksteren 24	M Bergers	Jesaja 45, 1-7 Th Jonker-Hillesum

\* In verband met de huwelijksviering van Frances de Waal en Dirk van Ekeveld kunnen de lezingen op 3 september afwijken.

 2e Lezing	 Koffie	 Bloemen	 Altaar kleur
Romeinen 9, 1-5 W Kirchjünger	I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	groen
1 Korintiërs 15, 20-26 W Kirchjünger	W v Amerongen	W v Amerongen	groen
Romeinen 11, 25-36 A Faber	M Bergers-Ros	M Bergers-Ros	groen
Romeinen 12, 1-8 * G Schoonderbeek	M Bergers-Ros	M Bergers-Ros	groen
Romeinen 12, 9-21 M Pico	M Schut	J Kolkman	groen
Romeinen 14, 5b-12 J Bergers	I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	rood
Filippenzen 1, 21-27 N vdVeen	W v Amerongen	W v Amerongen	groen
Filippenzen 2, 1-13 R Klein-Koerkamp	R Klein-Koerkamp	N vd Veen	groen
Filippenzen 2, 14-18 A Faber	M Schut	J Kolkman	groen
Filippenzen 3, 17-21 M Pico	M Bergers-Ros	M Bergers-Ros	groen
Tessalonicenzen 1, 1-10 I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	groen

Dit is een initiatief van de Willibrordusparochie van de Oudkatholieke Kerk en de Lutherse Gemeente van Arnhem om regelmatig een artikel over kerkmuziek in de bladen van beide kerken te publiceren. De bedoeling is dat verschillende schrijvers hun bijdrage leveren. Deze inzending is van Oscar Wasmann van de Oudkatholieken, musicus. Hij zingt in beide cantorijen.

### Muziek, tussen hemel en aarde

Zondag 25 juni tijdens de preek in de Willibrordparochie hoorde ik dat "ziel" zo'n zweverig onderwerp is. Dat klopt, vanaf de aarde gezien. Andersom, vanuit de ziel beschouwd, is alles op aarde zo tijdelijk, ongegrond, lelijk, dood, zinloos, een illusie. Gelukkig zijn die twee niet los van elkaar, hebben zielen voeten op aarde gekregen en is de aarde geen zielloze bedoening. Hoe ik dat allemaal weet? Nou, gewoon, ik ben musicus en woon dus precies tussen hemel en aarde in.

### Wat is muziek dan?

Wel, met die vraag hebben geleerden uit allerlei hoeken hun hersens gepijnigd. Ik heb heel wat esthetici, in kunst gespecialiseerde filosofen, gelezen en gesproken. Bedroevend, de wetenschap heeft er eigenlijk geen antwoord op. Haar grond is objectieve waarneming, die van een afstandelijkheid is die je bij muziek niet kan gebruiken, of een idee. Ik vind die ideeën bijna steeds te klein, de mens staat er centraal. Haar gereedschap is het menselijk redeneren, dat afhankelijk van zo'n vooronderstelling of indruk een bepaalde kant op gaat; over zweverigheid gesproken. Maar gelukkig zijn er ook kunstenaars en hoeft het niet zo moeilijk te zijn.

Muziek of wat daarvoor doorgaat kun je haast overal horen, in een concert, in de kerk, dat is duidelijk, maar bent u zich bewust van hoeveel er tot u komt uit luidsprekers in winkels, werkruimtes en wachtkamers, van de achtergrondmuziek in films? Ik wel, want ik ben geïnteresseerd in de overgang van bewust naar onbewust. Muziek wordt bewust ingezet om de klant, de burger in het algemeen, op onbewust niveau te beïnvloeden. Het bewustzijn is maar een dun laagje op een groot onbekend geheel.





Gelukkig kunnen wij zelf onze muziek maken. Waar dat het meest gedaan wordt, nog steeds, is de kerk! U bent zo bevoorrecht. Alle kerken doen dat anders, met of zonder cantorij, orgel, piano, combo, dans, tekst, allerlei muziekstijlen; hier neuriet men waar wat voor zich uit, daar wordt vol overgave gezongen. Tekst die u zingt wordt door de melodie in uw binnenste gedragen.

Muziek verbindt, muziek van een andere kerk beluisteren en meezingen bevordert de oecumene. Ieder wordt zich meer bewust van de eigen identiteit en gaat die andere waarderen, een groot cadeau aan elkaar. Dat is het tegengestelde van inleveren. Ik kan dat met muziek uitleggen. In meerstemmige muziek zijn de verschillende stemmen zo gecomponeerd, dat als ze tegelijk klinken elkaar mooi maken. Daar is een mooi woord voor, 'afstemmen'. Daar heb ik een puzzeltje over gemaakt: twee simpele liedjes, het ene wat klef, het andere eigenzinnig, schijnbaar overenigbaar, die als duet een nieuwe tekst opleveren.



Oscar Wasmann

## Vieringen in de komende periode

### Vakantie

Wegens vakanties zijn er in op 30 juli en 5 augustus geen Oud-Katholieke diensten. Wel zijn er op die dagen Lutherse vieringen. Deze beginnen om 10 uur.

Op de twee zondagen daarna (13 en 20 augustus) is het omgekeerd. Er zijn dan geen Lutherse vieringen en de Oud-Katholieke vieringen beginnen dan om 10 uur.

Ook de dienst in Nijmegen van augustus komt te vervallen.

### Huwelijksinzegening

In de dienst van zondag 3 september zal de huwelijksinzegening van Frances de Waal en Dirk van Ekeveld plaatsvinden. De viering begint om 9.30 uur (in tegenstelling tot eerdere berichten).

Van 10 tot 12 september 2017 vindt in Osnabrück en Münster de internationale ontmoeting van religies plaats die georganiseerd wordt door de Gemeenschap van Sant'Egidio. Vertegenwoordigers van alle grote wereldreligies komen samen voor dialoog en gebed. De ontmoeting is niet alleen een forum voor experts. Iedereen kan deelnemen.



In 1986 heeft paus Johannes Paulus II voor het eerst vertegenwoordigers van alle grote wereldreligies uitgenodigd naar Assisi voor een dag van gebed en ontmoeting. Hier werd de zogenoemde Geest van Assisi geboren met als doel de krachten van vrede in alle godsdiensten, volkeren

en samenlevingen te versterken. Sindsdien organiseert de Gemeenschap van Sant'Egidio een jaarlijkse vredesontmoeting in verschillende steden in Europa en het gebied rond de Middellandse Zee. Nu de ontmoeting dit jaar redelijk dicht bij huis plaatsvindt, is het een unieke gelegenheid voor mensen uit Nederland om deel te nemen.

De deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk.

### Globaal programma

Zondag 10 september begint de bijeenkomst meteen met een openingsceremonie in Münster. Op maandag 11 september en dinsdag 12 september zijn er diverse Panels, ook in Münster. De gebedsontmoetingen, vredesoptocht en slotceremonie vinden plaats in Osnabrück.

Voor uitgebreidere informatie over het programma en onderwerpen van panels verwijzen wij u naar de folder, die u kunt downloaden vanaf de site van de landelijke kerk: [www.okkn.nl](http://www.okkn.nl). Daar vindt u ook meer informatie over praktische zaken.

### Agenda

- zo 3 sep      Huwelijk Frances de Waal en Dirk van Ekeveld
- zo 10 sep     t/m dinsdag 12 dec Wereldvredesontmoeting

## Kerkdiensten

Vieringen in Arnhem: Iedere zondag eucharistieviering om **9.30 u tenzij anders aangegeven.**

Diensten in Nijmegen eerste zaterdag van de maand 19:00 uur aangegeven met **N** Zijkapel St. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.

- za 5 aug **N** Wegens vakantie geen dienst
- zo 6 aug 10.00 u Lutherse viering
- zo 13 aug 10.00 u Zo na Pinksteren 14, zondag van het gaan over water
- zo 20 aug 10.00 u Ontslapen van de H Maags Maria.
- zo 27 aug Zo na Pinksteren 16, zondag van de zelfverloochening
- za 2 sep **N**
- zo 3 sep Zo na Pinksteren 17 /  
Huwelijksinzegening Dirk van Ekeveld en Frances de Waal
- zo 10 sep Zo na Pinksteren 18, zondag van de terechtwijzing
- zo 17 sep Verheffing van het Heilig Kruis
- zo 24 sep Zo na Pinksteren 20, zondag van de arbeiders in de wijngaard



- zo 1 okt Zo na Pinksteren 21, zondag van de twee zonen
- za 7 okt **N**
- zo 8 okt Zo na Pinksteren 22, zondag van de onrechtvaardige pachters
- zo 15 okt Zo na Pinksteren 23, zondag van de koninklijke bruiloft
- zo 22 okt Zo na Pinksteren 24, zondag van God en de keizer

## Anglicanen

Elke tweede en vierde zondag van de maand om 17.00 uur



### *Pastoor*

Joke Kolkman, Adolf van Nieuenaarlaan  
3/3a ,6824 AM Arnhem

☎026-4423654

✉pastoor@arnhem.okkn.nl

### *Kerkgroep Nijmegen*

Alwin Meisters, Tangostraat 2,

6544 SW Nijmegen

☎024-3749741

✉nijmegen@arnhem.okkn.nl

### *Secretaris*

Niek v.d. Veen-Aerts, Koerlingwei 8,  
6843 XS Arnhem

☎026-3819908

✉vdveenniek@kpnmail.nl

### *Algemeen bestuurslid/ Gebouwen*

Erik Kersten, Heijendaalseweg 101,  
6524 SJ Nijmegen

☎024-3220153

✉heijendaal101@xmsnet.nl

### *Penningmeester/ Kopij parochiebrief*

Antoon Smulders, Weidekervel 107  
6922 GB Duiven

☎0316-267829 06-27221788

✉antoon.smulders@upcmail.nl

✉parochiebrief@arnhem.okkn.nl

### *Bankrekening Arnhem:*

NL31 INGB 0000 822 604 of

ML72 ABNA 0534 9434 97 t.n.v. Oud-  
Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

### *Bankrekening Nijmegen:*

NL95 ABNA 0484 467 387 t.n.v. Oud-  
Katholieke Gemeente Nijmegen, Arnhem

### *Website*

www.arnhem.okkn.nl

✉websitebeheerders@arnhem.okkn.nl



*Abgonden:  
Oud Katholieke Parochie Sint Willibrord  
A. v. Nieuenaarlaan 3A  
6824 AM Arnhem*