

Parochiebrief
Oud-Katholieke Parochie St. Willibrordus
Pasen en Pinksteren 2017



“Heb het lef een zondaar te zijn, maar vooral om vrolijk te zijn in Christus”.

De tijd tussen Pasen en Pinksteren ervaar ik altijd als een vreugdevolle periode. De paaskaars brandt, het Licht van de opstanding is zichtbaar in het witte antependium en het kazuifel. Vaak valt deze periode natuurlijk ook samen met de eerste zonnige dagen in het voorjaar en met wat extra vrije dagen vanwege Koningsdag en Bevrijdingsdag.

Met Pasen waren de halleluja's niet van de lucht. Wij zongen over nieuw leven, over licht dat de duisternis overwon, wij herinnerden ons onze doop en gingen als nieuwe mensen weer op weg. Alle reden tot vreugde! Het moment dat we na een paar stille dagen in de viering weer het Gloria inzetten met alle bellen en klokken, bezorgt me elk jaar weer kippenvel.



En toch ervaar ik dit jaar dat er nog een zwart randje overblijft na Pasen. Natuurlijk, de gure koude noordenwind met de verwachting van sneeuwbuien voor vanmiddag, helpt ook niet echt om in een blijde stemming te komen. Ik hoor van veel mensen die zorgen hebben over hun gezondheid of over de gezondheid van hun naasten. De berichten over een arrestatie

van een collega roepen veel emoties op.

Op het Paasfeest zongen we van een nieuw begin, een nieuwe dag is begonnen. Maar de nacht is op deze wereld nog niet helemaal ten einde. De wereld is gebroken, de mensen zijn gewond, en verwonden elkaar. Na het feest van de opstanding, blijft het leven bestaan uit vallen en opstaan.

Gelukkig mogen we ons getroost weten door de verhalen uit het evangelie. We lezen dat de leerlingen van Jezus op de eerste dag achter gesloten deuren zitten, ze zijn bang. De opgestane Heer komt in hun midden, hij heeft geleden aan het leven én aan de dood. De wonden zijn nog zichtbaar.



Op een ander moment hebben de leerlingen hun oude leven weer opgevat als ze het meer op gaan om te vissen. Alles is anders geworden na Pasen? Ja, wellicht, maar eerst keren ze terug naar hun oude vak. Wat er veranderd is, zullen ze nog moeten leren. Met vallen en opstaan, inderdaad.

Gelovigen komen bij elkaar om het nieuwe leven te vieren, maar ook wij zijn gebutste mensen, wij lijden aan het leven én aan de dood. De gebrokenheid van de wereld ervaren wij aan den lijve. Dat is zonde, zo zijn wij zondaars. Maar niet zonder hoop. Niet zonder ergens het vermoeden dat het anders kan. Niet zonder vertrouwen.

Het citaat waar ik deze overweging mee begon, wordt toegeschreven aan Maarten Luther, hij zou het op een bierviltje hebben geschreven voor zijn twijfelende vriend Melanchthon. Misschien is dat wel de grote opdracht voor ons als gelovige mensen: te erkennen dat wij zondaars zijn. Niet in de betekenis van mensen die slechte dingen doen. Maar zondaars omdat we lijden onder de gebrokenheid van de wereld, omdat we wonden hebben en soms elkaar wonden toebrengen. Ontkennen heeft geen zin, dat onder ogen zien, vraagt lef. Maar tegelijk nooit zonder de vreugde van Christus.

Gelukkig komt de heilige Geest ons over een paar weken helpen.

Joke Kolkman

Actie voor Afrika

Veel mensen worden geraakt als ze de trieste beelden zien vanhongerende mensen in verschillende landen in Afrika. Eén mevrouw uit de wijk Molenbeke besloot in actie te komen om met de hele wijk een (bescheiden) bijdrage te kunnen leveren. Ze liet flyers drukken en verspreiden: willen jullie een week lang bij elke avondmaaltijd even aan Afrika denken en € 1,- opzij leggen? Het klokje van de Oud-Katholieke kerk slaat elke avond om 19 uur zeven keer om ons aan de actie te herinneren. Op maandagavond is de kerk open. Het klokje slaat opnieuw om mensen uit te nodigen hun bijdrage te brengen. Tussen 7 en 8 uur is het een komen en gaan van mensen met hun enveloppen en hun bijdragen. Veel kinderen volwassenen geven meer dan de gevraagde € 7. Na een uur staat de teller op bijna € 400. Een voorbeeld van praktische hulp, samenbindend in een wijk. En een klein kerkje dat zo doet waartoe ze geroepen is: mensen herinneren aan hun verantwoordelijkheid voor de naasten.

Joke Kolkman

Intussen komt de datum van het vertrek van de Lutherse gemeente Arnhem uit haar kerkgebouw steeds dichterbij: 21 mei is de laatste viering in haar eigen gebouw aan de Spoorwegstraat. Vanaf dat moment gaan wij als Oud- Katholieken en Anglicanen ons gebouw met hen delen. Wij blijven eigenaar. Maar we zullen niet als vreemden naast elkaar wonen, de Lutheranen hebben aangegeven graag met ons een band op te bouwen. We zijn op elkaar betrokken.

Dat moet groeien. Dat kost tijd.

Wat is er intussen gebeurd?

We hebben kennis gemaakt als leden van de kerkbesturen. We hebben met elkaar gevierd op Aswoensdag en in de Goede week. Als voorgangers hebben we een stappenplan gemaakt met een visie voor de lange termijn. Daarin staat geschreven waarin we elkaar herkennen (dat is veel) maar ook welke problemen we nog moeten bespreken omdat we als twee verschillende kerkgenootschappen een eigen geschiedenis en een eigen identiteit hebben.

We hebben al verschillende keren een rondje door de kerk en de Kloostergang gemaakt om na te gaan hoe we alle spullen een plek kunnen geven. Het is een prachtige aanleiding om oude spullen op te ruimen, nette nieuwe kasten te plaatsen en het geheel weer wat op te frissen.

Wat betreft de onkosten, een aantal fondsen heeft al toegezegd mee te betalen. Wij gaan er nu van uit dat de onkosten die worden gemaakt in verband met deze verhuizing, niet voor onze rekening komen. Plannen om bijvoorbeeld de kelder in de Kloostergang in te richten, bestonden al. De financiering was daarvoor ook al geregeld. Dat is nu echt belangrijk geworden.

Opzet is natuurlijk dat wij (net als de Anglicanen) ons thuis blijven voelen in ons eigen gebouw. Maar we moeten letterlijk en figuurlijk wel wat ruimte maken.

Hoe gaat het verder? De vraag concentreert zich vooral op de zondagse vieringen. Op de meeste zondagen zullen er twee vieringen zijn, wij beginnen dan een half uur eerder, namelijk om half tien. Dat is een voorbeeld van ruimte maken en aanpassen. De vieringen zijn en blijven Oud- Katholiek, volgens ons eigen kerkboek en met ons eigen gezangboek. Dat zal niet veel veranderen. Ook de afgelopen jaren hebben we wel eens



een lied gezongen uit een andere bundel, maar dat blijft een uitzondering. Na een paar maanden gaan we evalueren. Het dienstenrooster wordt bijgesteld. De afspraken worden nog eens nagelopen. En we hebben elkaar wat beter leren kennen. Vooral de vele vrijwilligers met overeenkomstige taken wordt gevraagd de ervaringen uit te wisselen.

Wij zijn de eerste Oud-Katholieke parochie die voor deze vragen komt te staan. We weten nog niet hoe het af gaat lopen, maar laten we vooral met een open hart onze medegelovigen verwelkomen. Wij staan bekend om onze gastvrijheid!

Parochie-uitje op zaterdag 24 juni

Wat is er nu leuker dan met elkaar een dagje op stap te gaan? Als Oud- Katholieke parochie en Evangelisch Lutherse Gemeente gaan we op stap naar de Rotterdam. We starten 's morgens op tijd en tijdens de busreis kunnen we alvast kennis met elkaar maken. We rijden naar de Paradijskerk, de oud- katholieke kerk in het centrum van de stad. Daar worden we ontvangen met koffie. We bezichtigen de prachtige kerk, en horen ook iets over de vele activiteiten van de pastoor en de parochie. Deze kerk heeft een belangrijke functie in de wijk gekregen, er lopen elke dag mensen binnen om even stil te zijn, een kaars te branden, te bidden of een goed gesprek te hebben met de pastoor of een vrijwilliger.

Vervolgens gaan we naar de Zweedse Lutherse kerk, iets verderop. We mogen met hen het Midzomerfeest meevieren. Ook in Rotterdam hebben deze beide kerkgenootschappen elkaar opgezocht en zijn er voorzichtige pogingen wat meer samen te werken. Wij verwachten aan het einde van de middag of het begin van de avond weer terug te zijn in Arnhem. Deze reis kan natuurlijk alleen doorgaan bij voldoende deelname. Dus geef u op bij de pastoor of de leden van het kerkbestuur.

Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Mocht het een probleem vormen, dan kunt u dat bij de pastoor melden. De onkosten mogen geen belemmering vormen om mee te gaan.

We zien uit naar een vrolijke dag!

 Datum	 Gastheer -vrouw	 1e Lezing
7-5-17 4e zo van Pasen	C Stam	Handelingen 6, 1-7 G Schoonderbeek
14-5-17 5e zo van Pasen	M Bergers	Handelingen 17, 1-9 H de Bruijn
21-5-17 6e zo van Pasen	H v Amerongen	Handelingen 17, 22-31 I Bergers-Blom
28-5-17 7e zo van Pasen DSG	C Stam	Handelingen 1, 12-14 Th Jonker-Hillesum
4-6-17 Pinksteren	P Heslinga	Ezechiël 11, 17-20 G Schoonderbeek
11-6-17 zo vd Alerheiligste Drieëenheid	M Bergers	Exodus 34, 4-9 A Faber
18-6-17 DSG Lutherse viering		
25-6-17 zo na Pinksteren 7	C Stam	Jeremia 20, 7-13 G Schoonderbeek
2-7-17 zo na Pinksteren 8	P Heslinga	2 Koningen 4, 8-16a J Bergers
9-7-17 zo na Pinksteren 9	M Bergers	Zacharia 9, 9-12 Th Jonker-Hillesum
16-7-17 zo na Pinksteren 10	P Heslinga	Jesaja 55, 6-13 A Faber
23-7-17 zo na Pinksteren 11	H v Amerongen	Wijsheid 12, 13-19 H de Bruijn
30-7-17 Zo na Pinksteren 12	M Bergers	1 Koningen 3, 5-12 G Schoonderbeek
6-8-17 Gedaanteverandering van de Heer	P Heslinga	Exodus 34, 29-35 J Bergers
13-8-17 zo na Pinksteren 14	C Stam	Jona 2, 1-11 M Pico

* DSG: Dienst van Schriftlezing en Gebed.

NB. Zie voor de aanvangstijden pagina 11 van deze Parochiebrief.

 2e Lezing	 Koffie	 Bloemen	 Altaar kleur
1 Petrus 2, 19-25 W Kirchjünger	M Bergers-Ros	M Bergers-Ros	wit
1 Petrus, 1-10 J Bergers	M Pieterse	J Kolkman	wit
1 Petrus 3, 8-18 A Faber	W v Amerongen	W v Amerongen	2it
1 Korintiërs 2, 1-5 M Pico	M Pieterse	?	wit
Handelingen 2, 1-11 J Bergers	M Bergers-Ros	M Bergers-Ros	rood
2 Korintiërs 13, 11-13 M Pico	M Pieterse	N vd Veen	wit
			wit
Romeinen 5, 15-19 A Faber	M Pieterse	J Kolkman	groen
Romeinen 6, 3-11 M Pico	M Bergers-Ros	M Bergers-Ros	groen
Romeinen 6, 16-23 I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	groen
Romeinen 7, 21-8,6 R Klein-Koerkamp	R Klein-Koerkamp	J Kolkman	groen
Romeinen 8, 18-25 N vd Veen	W v Amerongen	W v Amerongen	groen
Romeinen 8, 26-30 Th Jonker-Jillesum	I Bergers-Blom	I Bergers-Blom	groen
2 Petrus 1, 13-21	M Bergers-Ros	M Bergers-Ros	wit
Romeinen 9, 1-5 W Kirchjünger	M Pieterse	N vd Veen	groen

Kennismaking Arnhemse Lutherse kerkgemeenschap.

Woensdagmiddag 3 mei j.l. ontving dominee Klaas Touwen 7 O.K. belangstellenden in de Kloostergang. We kregen de maarteditie van het landelijke kerkblad "ELKkwartaal" (Evangelische Lutherse Kerk) uitgereikt. Daarin staat o.a. een verslag over de bezegeling van het dialoogproces in Uppsala tussen de Zweedse Lutheranen en de Oud-Katholieken. Tevens is er een artikel opgenomen over de samenwerking van de O.K. Statie Twente in Hengelo met de Twentse Lutheranen. Deze laatste kerken de 1e zondag van de maand in de O.K. Lebuïnus Kapel. De Statie zelf viert daar op de 2e en 4e zondag de eucharistie.

De O.K. kerk heeft een intercommunieverdrag met de Zweedse Lutheranen, d.w.z. men erkent over en weer elkaars ambten: diaken, priester, bisschop en sacramenten. Met de Nederlandse Lutheranen is dat niet mogelijk, omdat ze zich aangesloten hebben bij de PKN. De Lutherse synode heeft dat in de jaren tachtig zo beslist, hoewel de individuele leden zich meer aangetrokken voelden tot de Anglicanen en Oud Katholieken. Een Lutherse dominee kan bij ons wel voorgaan in een dienst van Schriftlezing en Gebed en er is over en weer gastvrijheid betreffende het ter communie gaan of deelnemen aan de Tafel van de Heer. De Lutherse gemeenten zijn niet autonoom, zoals bijv. bij de Gereformeerde kerken. Het landelijk bestuur zetelt in Utrecht. Het hoofd van de kerk heet gewoon dominee, maar zodra deze de grens naar het buitenland overgaat wordt de titel bisschop gebruikt. Op financieel gebied reilt en zeilt het net zo als wij OK-ers dat gewend zijn. De dominee wordt tijdens een viering niet bijgestaan door acolieten of misdienaars. Wel zijn er verschillende gemeenteleden die een taak hebben. Degenen die de lezingen verzorgen heten lectoren, de koorleider: cantor. Er is een ouderling van dienst die een gebed verzorgt en er zijn uiteraard collectanten.

Naar aanleiding van vragen: op het kruis in de kerk bevindt zich géén corpus omdat de Lutheranen in Nederland een product van de reformatie zijn (beeldenstorm...) De geloofsbeledenis wordt gebeden of gezongen. Het huwelijk staat ook open voor gelijke geslachten.

Voor wie geïnteresseerd is in de persoon van Maarten Luther en zijn gedachtengoed raadt dominee Touwen een boekje aan, geschreven door de Duitse R.K. Kardinaal Walter Kasper: Maarten Luther – een oecumenisch perspectief (€ 12,90)

Nog enkele weetjes betreffende Maarten Luther, want er zijn in de loop der tijd heel wat onwaarheden over hem verschenen: Luther heeft nooit zijn stellingen op de deur van de slotkapel van Wittenberg gehangen. Wel heeft hij 31 oktober 1517 een brief aan zijn aartsbisschop gestuurd. Hij wilde zijn stellingen binnenkerkelijk bespreken. De periode van 1517-1529 was de vruchtbare tijd van Luther. Hij schreef boeken waarin hij probeerde tot een vriendschappelijke verhouding te komen tussen oost en west. Hij propageerde de Koran. Mede door de uitvinding van de boekdrukkunst hoopte hij zijn idealen te bereiken. Hij was toen geen "protestant", maar wilde de kerk zuiveren. Hij wilde o.a. het armoede-ideaal van Franciscus van Assisi weer terug brengen. Hij werd echter geëxcommuniseerd en moest ondergronds verder gaan. In zijn laatste levensjaren begon hij steeds meer zwart/wit te denken en te schrijven. Hij dacht, dat het einde der tijden nabij was. Hij radicaliseerde de Moslims, Joden en Papen (Roomsens) ... Wat heeft Luther bezield ?... In de jaren '60 heeft de Lutherse kerk er afstand van genomen. Men zag de opvattingen van hem niet als een vergissing, maar als een zonde. Het zijn zulke tegenstellingen met wet en evangelie!

Op de vraag hoe of de Arnhemse Lutheranen bij ons terecht gekomen zijn, het volgende:



Financieel kon de gemeente het beheer van het kerkgebouw niet meer dragen. De gemeente is in de loop der tijd kleiner geworden en er moet asbest gesaneerd gaan worden. De enige weg was verkoop van het gebouw en op zoek gaan naar een ander thuis. Men wilde graag in de binnenstad blijven en is op zoek gegaan naar een plek, waar dat mogelijk was. De zoektocht verliep vrij stroef. Er was bij de andere kerken géén ruimte in hoofd en hart. De O.K. parochie stond daar wel voor open. Voor de zomermaanden is er een rooster opgesteld waarin er enkele malen een gezamenlijke zondagse dienst zal zijn. Het is de bedoeling dat de O.K.ers zondags om 9.30 u. bijeen komen en de Lutheranen om 11 u. Met hoogfeesten kan het zijn, dat er soms gezamenlijk gevierd wordt. Het is voorlopig aftasten wat de mogelijkheden en reacties zijn. Na een jaar zal er geëvalueerd worden. Het is een kwestie van aan elkaar wennen en niet te hard van stapel lopen.

Thea Noordijk-Jans

Vieringen

Na de gemeentevergadering met de aartsbisschop, waarover gesproken is over de contacten met de Lutheranen heeft pastoor Joke Kolkman een gesprek gehad met de aartsbisschop. Daarin werd afgesproken dat we **zoveel mogelijk** eigen diensten zullen houden tot het begin van het volgende kerkelijk jaar (de Advent), ook als dit diensten van schriftlezing en gebed zullen zijn.

De aanvangstijden zijn in principe om 9.30 voor de Oud-Katholieke diensten en 11.00 uur voor de Lutherse diensten. Onder andere door vakanties wordt dit schema in de komende periode helaas wat verstoord. Vandaar hieronder een tabelletje.



zo 21 mei	10.00 u	OK viering. Na afloop bezoeken de Lutheranen ons
zo 28 mei	9.30 u	OK dienst van schriftlezing en gebed
zo 4 jun	10.00 u	Pinksteren OK viering met Lutheranen
zo 11 jun	10.00 u	OK Doopviering
zo 18 jun	10.00 u	Lutherse viering (Joke is dan in Wahlwiller)
zo 25 jun tm zo 23 jul		OK vieringen om 9.30
zo 30 jul	10.00 u	Alleen Lutherse viering (wegens vakantie)
zo 6 aug	10.00 u	Alleen Lutherse viering (wegens vakantie)
zo 13 aug	10.00 u	Alleen OK viering (wegens vakantie)
zo 20 aug	10.00 u	Alleen OK viering (wegens vakantie)

Kopieerapparaat

Dooreen gift is de parochie in het bezit gekomen van een kopieerapparaat. Langs deze weg willen we de gever hartelijk danken. We hopen met het apparaat te kunnen bezuinigen op de kosten voor liturgieboekjes en de Parochiebrief.

Deze Parochiebrief is een van de eerste resultaten. We zijn benieuwd naar het resultaat.

Agenda

do 11 mei	20.00 u.	Lutheranen stellen zich voor aan de Oud-Katholieken
za 10 jun		Bisdomdag Utrecht
do 15 jun	tm zo 18 jun	Vrouwenontmoetingsdagen in Wahlwiller
vr 23 jun		Kerkennacht Nijmegen
za 24 jun		Dagtocht naar Rotterdam Meer informatie elders in dit blad.

Kerkdiensten

Vieringen in Arnhem: ledere zondag eucharistieviering om 10.00 u, tenzij anders aangegeven. ledere 1e en 3e zondag van de maand kinderkerk.

Diensten in Nijmegen eerste zaterdag van de maand 19:00 uur aangegeven met **N** Zijkapel St. Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7, ingang dagkapel Groenewoudseweg.



- za 6 mei **N**
- zo 7 mei Vierde zondag van Pasen, zo van de Goede Herder
- zo 14 mei Vijfde zondag van Pasen, Cantate, Brengt de heer een nieuw gezang
- zo 21 mei Zesde zondag van Pasen, Vacem iucunditatis, Verkondigt het opgetogen
- zo 28 mei Zevende zondag van Pasen, zo van de weeskinderen DSG

- za 3 jun **N**
- zo 4 jun Pinksteren
- zo 11 jun Zondag van de Allerheiligste Drie-eenheid
- zo 18 jun Zondag na Pinkseren 6 ,zondag van de twaalf apostelen



- zo 25 jun Zondag na Pinkseren 7, zondag van de mussen
- za 1 jul **N**
- zo 2 jul Zondag na Pinkseren 8, zondag van de belofte



- zo 9 jul Zondag na Pinkseren 9, zondag van de lichte last
- zo 16 jul Zondag na Pinkseren 10, zondag van de zaaier
- zo 23 jul Zondag na Pinkseren 11, zondag van het onkruid op de akker
- zo 30 jul Zondag na Pinkseren 12, zondag van de gelijkenissen
- za 1 aug **N**
- zo 6 aug Gedaanteverandering van de Heer
- zo 13 aug Zondag na Pinkseren 14, zondag van het gaan over het water

Anglicanen

Elke tweede en vierde zondag van de maand om 17.00 uur



Pastoor

Joke Kolkman, Adolf van Nieuenaarlaan
3/3a ,6824 AM Arnhem

☎026-4423654

✉pastoor@arnhem.okkn.nl

Kerkgroep Nijmegen

Alwin Meisters, Tangostraat 2,

6544 SW Nijmegen

☎024-3749741

✉nijmegen@arnhem.okkn.nl

Secretaris

Niek v.d. Veen-Aerts, Koerlingwei 8,
6843 XS Arnhem

☎026-3819908

✉vdveenniek@kpnmail.nl

Algemeen bestuurslid/ Gebouwen

Erik Kersten, Heijendaalseweg 101,
6524 SJ Nijmegen

☎024-3220153

✉heijendaal101@xmsnet.nl

Penningmeester/ Kopij parochiebrief

Antoon Smulders, Weidekervel 107
6922 GB Duiven

☎0316-267829 06-27221788

✉antoon.smulders@upcmail.nl

✉parochiebrief@arnhem.okkn.nl

Bankrekening Arnhem:

NL31 INGB 0000 822 604 of

ML72 ABNA 0534 9434 97 t.n.v. Oud-
Katholieke Gemeente Arnhem, Arnhem

Bankrekening Nijmegen:

NL95 ABNA 0484 467 387 t.n.v. Oud-
Katholieke Gemeente Nijmegen, Arnhem

Website

www.arnhem.okkn.nl

✉websitebeheerders@arnhem.okkn.nl



*Abgonden:
Oud Katholieke Parochie Sint Willibrord
A. v. Nieuenaarlaan 3A
6824 AM Arnhem*